

DOORGEVEN



We geven door
en moeten overgeven
dat wat een ander ermee doet
een eigen keuze is

Doorgeven

Woorden en beelden. Geheimen en herinneringen. Geloof en overtuigingen. Ze worden ons doorgegeven. En wij op onze beurt geven ook weer door. Aan volgende generaties. We geven het leven door. De rivier waarin we een steen leggen. De tuin waarin we zaaien. En de buurt of vereniging waar we ons voor inzetten.

Iedere generatie probeert de wereld een stukje te verbeteren. Zoals mensen in de jaren '80 de straat opgingen tegen kernwapens, roeren huidige generaties zich voor het klimaat. Naast belangrijke gebeurtenissen delen generatiegenoten vaak muziek- en kledingstijl en technologie. Wat zowel voor herkenning onderling zorgt als voor een kloof met andere generaties.

We staan met onze voeten volop in allerlei tradities. Gewoonten van nu die zijn geworteld in het verleden. We krijgen ze van jongs af aan mee. Wat en hoe we eten bijvoorbeeld. Denk aan familierecepten of streekgerechten. Hoe we vieren en herdenken. Van nieuwjaarsduik tot Keti Koti.

Maar tradities gaan niet alleen over wat er doorgegeven wordt, ze gaan over het doorgeven zelf. Hoe we herinneren en herinnerd worden. Hoe we zorgdragen voor leven om ons heen. We geven onze kennis door en ons geloof. Zoals verhalen al eeuwen door mensen worden doorgegeven. Denk aan de bijbel als een van de oudste, levende geschriften. Er staan diepere betekenissen in die telkens opnieuw raken, richting geven en van kracht blijven.

In lezingen, voorstellingen en ontmoetingen geven we taal, muziek, verhalen, beelden en gevoelens door. We nodigen iedereen graag uit om de waarde ervan in het verleden te achterhalen. En te bedenken wat we willen bewaren voor de toekomst. Wat geven wij door?



Generaties

COLOFON

Dit activiteitenprogramma is net als OKe een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest.

Redactie (werkgroep vorming)

Reina Albracht, Anja Froeling, Eke de Gier,
Jan de Laat en Margo Mulder

Ontwerp, opmaak en illustraties

Michael de Groot | misign ontwerp
Foto omslag | Rangizzz, Shutterstock

Drukwerkbegeleiding

Jos Versteegen | Grafisch Buro
Versteegen Vormgeving

Oplage

9.000 stuks

ACTUELE INFORMATIE

Op www.raadvanerkenoegstgeest.nl staat de meest actuele informatie over de activiteiten. We raden u aan om voor deelname deze website te raadplegen. Eventuele wijzigingen staan daar vermeld.

Vooraf aanmelden is voor de meeste activiteiten nodig. U vindt daarvoor steeds een contactpersoon. Aanmelding maakt het ook mogelijk om u te bereiken bij onvoorziene last-minute wijzigingen.

© 2024 Raad van Kerken Oegstgeest

Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Raad van Kerken Oegstgeest. Raad van Kerken Oegstgeest sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.



QR Code link naar website:
raadvanerkenoegstgeest.nl

RAAD VAN KERKEN
Oegstgeest



Zo 25

Taizéviering*

Di 3

Vrouwen
in gesprek*

Ma 9

Lectio Divina*

Di 17

Groene
theologie*

Di 17

Geloofs-
expressie*

Do 19

Toekomst
van de kerk -
deel 1

Di 24

Literatuur
& religie*

Di 24

Bibliodrama II*

Vr 27

Café Zin in
het weekend*

Do 10

Toekomst
van de kerk -
deel 2

Di 15

Creatieve
workshop

Wo 16

Bibliodrama I*

Do 17

De Toekomst
van de kerk -
deel 3

Vr 18

Maaltijd met
een verhaal

Ma 21

Geloof door-
geven aan
kleinkinderen

Ma 4

Over horen
en erbij horen

Do 7

Willibrord
lezing - deel 1

Zo 10

Willibrord
rondleiding -
deel 2

Zo 10

Concert
Capella pro
Cantibus

Di 12

Creatieve
workshop

Zo 17

Kliederkerk

Wo 20

Democratie
vraagt om
religie

Zo 24

Adam, Eva
en de duivel

Zo 15

Kerstconcert
met
samenzang

Wo 18

Senioren
vieren kerst



Vr 17

Maaltijd met een verhaal

Di 28

Bibliodans*

Do 30

Maria, icoon van genade - deel 1

Za 1

Ontmoeting met vrouwen

Zo 2

Maria Lichtmis – deel 2

Wo 5

Klimaatkunst*

Do 13

Film
Thank you for the rain

Ma 10

Spirituele meesters*

Zo 16

Voorstelling
Nathan de Wijze

Wo 26

Doorgeven van de paastraditie

Zo 30

Concert
Capella pro Cantibus

Do 10

Op weg naar Pasen

Zo 22

Pelgrims-wandeling

Zo 4

Dodenherdenking

20-27

Taizéreis

Do 8

Als God 'ik' zegt in de bijbel*

Vr 16

Maaltijd met een verhaal

23-25

Kloosterweekend in Lioba-klooster



* Deze activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Alleen de startdatum is genoemd in de kalender.

Voor een aantal activiteiten geldt dat ze niet aan data zijn gebonden of dat de datum nog niet bekend is. Deze hebben we hiernaast opgenomen:

Spiritual guidance

Het landschap van geloof, zingeving en spiritualiteit is in verandering. Dat raakt ieder van ons. Het vraagt om hernieuwde zorg voor de ziel. *Spiritual guidance* is een eigentijdse vorm van geestelijke begeleiding met eeuwenoude wortels. Het speelt zich af op het vlak van spiritualiteit, de laag van de ziel. Wil jij het landschap van je ziel verkennen of verlang je naar verdieping van je geloof? Weet je niet meer zo goed wat je gelooft of hoe je dat doet, geloven? Wil je samen zoeken naar (nieuwe) bronnen en vormen? Dan zou *spiritual guidance* iets voor jou kunnen zijn. Nieuwsgierig? Stuur me een mail voor een vrijblijvend intakegesprek.

start | op elk gewenst moment
info & begeleiding | ds. Rian Veldman,
ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl,
(06-14273013)



Het geheim van geluk

We hebben allemaal diep menselijke verlangens: naar geluk, echte liefde, vreugde. En iedereen vraagt zich weleens af: waar doe ik het allemaal voor? Pastoor Rochus Franken benadert alles anders in zijn boek *Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde*. Niet: bestaat God? Of: wie heeft er gelijk? Maar: welke opvattingen bieden de grootste kans om gelukkig te worden. Hij presenteert dit boek op een maandagavond. De datum van de presentatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Dorpscentrum

datum | najaar 2024

info | pastorie@

willibrord

oegstgeest.nl



Bijbelklas

Je zoekt naar een antwoord maar krijgt in plaats daarvan steeds meer vragen. Wie is God? Hoe wordt Jezus meer dan een woord voor je? Is het zoals het je vroeger verteld is? Ben je op zoek naar eerlijke antwoorden? En misschien ook wel naar een maatje of mentor in het geloof? Dan is de bijbelklas iets voor jou. We gaan in 6 lessen van 1 uur door de basics van het geloof heen. Tijdstip en plaats zijn flexibel, afhankelijk van de deelnemers. Meld je voor 15 september aan (kan ook per app).

start | in overleg

info en begeleiding |

ds. Richtsje Abma

(06-83116626),

richtsjeabma@gmail.com





start zo 25 aug | 19:00-19:30 uur

Taizévieringen

Samen oefenen om te luisteren en stil te worden. Samen God meerstemmig en meertalig toezingen met psalmen en liederen. Samen ons laten vormen door woorden uit de Bijbel. Dat zijn de ingrediënten van een Taizéviering. Voor sommigen een vreugdevolle oefening, voor anderen een uitdaging. Iedereen is van harte welkom op de laatste zondag van de maand.

Groene Kerk (GWK) en Rehobothkerk (RHK)

*data | 25 aug (RHK),
29 sep (GWK), 27 okt
(RHK), 24 nov (GWK),
26 jan (GWK), 23 feb
(RHK), 25 mei (GWK),
29 jun (RHK)*

*info | Els Noort,
elsnoort@hotmail.com*



*start di 3 sep 9:15-11:30 uur of wo 11 sep |
9:30-11:45 uur*

Vrouwen in gesprek

Wat kan het geloof betekenen in je leven van alledag? Wat geeft de bijbel aan ons door? En wat geven we door aan anderen? Het is heel inspirerend om met andere vrouwen geloof en leven te delen. Zowel vreugde en verlangens als moeite en twijfel. Het is altijd mogelijk om tijdens het jaar in te stappen of een keer te komen 'proeven'. De dinsdaggroep gaat nog één keer door met de bijbelstudies over 'Vluchteling zijn'. Wat we daarna gaan doen bespreken we in september. De woensdaggroep bespreekt diverse thema's aan de hand van 'Mens naast God' van Wil Doornenbal.

Bij iemand thuis

*data | in principe op de 1e di resp.
de 2e woe van de maand
aanmelden | Eke de Gier-van der
Jagt (071-5171411), gierennest.eke@
kpnplanet.nl*

start ma 9 sep | 20:00 uur

Lectio Divina: luisterend lezen

Wil je een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters ervaren? Lectio Divina is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Langzaam, liefdevol, luisterend. Zo ontstaat er dialoog tussen jou en de tekst. Je krijgt iets anders doorgegeven. Je doorloopt 4 fasen: lectio, meditatio, oratio en contemplatio. Deze manier van lezen vraagt oefening en geduld. Het is voedzaam voor je innerlijk leven. De avonden zijn los te bezoeken, maar je komt er beter in als je een aantal avonden deelneemt.

Willibrords Erf

*data | 9 sep, 14 okt, 11 nov, 13 jan,
10 feb, 17 mrt
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013), ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl*



start di 17 sep | 14:30-16:30 uur

Theologische gespreksgroep 'Groene theologie'

Vorig seizoen spraken wij in onze gespreksgroep over drie post-theïstische theologen: Catherine Keller, John Caputo en Richard Kearney die afscheid hebben genomen van een bovennatuurlijke God. Terwijl de Naam God voor hen wel van betekenis blijft. Rick Benjamins, hoogleraar Vrijzinnige theologie, schreef over hen als constructieve theologen in zijn boek *'Boven is onder ons. Denken over God na God'*. Dit seizoen zetten we ons gesprek voort met het boek *'Groene theologie'* van Trees van Montfoort over de ecologische- of milieucrisis in relatie tot een veranderd wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld.



De leiding berust bij Harm Bosscher (gespreksleider) en dr. Chris de Jonge (theoloog).

Dorpscentrum

data | 17 sep, 15 okt, 12 nov, 10 dec,
7 jan, 4 feb, 4 mrt, 8 apr
info | Harm Bosscher (071-5172568),
bosscher.h-t@telfort.nl

start di 17 sep | 20:00-21:30 uur

Geloofsexpressie

Voor dertigers en veertigers die het leuk vinden geloofsvragen met elkaar te delen. Variatie in thema's. Het afgelopen seizoen bezochten we een theatervoorstelling, spraken we over loslaten en over geld en goed. Zoek je in een druk leven een gesprek over kerk en geloof? Kom dan meedoen. We vinden het leuk om nieuwe deelnemers te verwelkomen.

Willibrords Erf

aanmelden | ds. Richtsje Abma (06-83116626), richtsjeabma@gmail.com



start do 19 sep | 20:00 uur

**Drieluik I:
De Toekomst van de Kerk**

Op 10 oktober – zie verderop in dit boekje – komt Aarnoud van der Deijl vertellen over zijn boek *De Toekomst van de Kerk*.



De Toekomst van de Kerk - Aarnoud van der Deijl

Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk nog niet kunnen redden. Maar redden wij het wel zonder kerk? Voorafgaand aan zijn persoonlijke toelichting duiken we eerst met elkaar in zijn boek.

Dorpscentrum

data | do 19 sep (boek), do 10 okt (lezing), do 17 okt (nabespreking)
aanmelden | ds. Rian Veldman
(06-14273013), ds.r.veldman@
pgoegstgeest.nl





start di 24 sep | 14:30-16:30 uur
(middaggroep) of ma 30 sep |
20:00-22:00 uur (avondgroep)

Kring Literatuur & Religie

In de middagkring en avondkring bespreken we o.l.v. Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. Voor de eerste bijeenkomst lezen we *Lysbeth* van Marlies Medema. Een ander boek dat we ook zeker zullen lezen in de loop van het jaar is *Moedermelk* van de Letse schrijfster Nora Ikstena. De andere boeken worden na overleg bekendgemaakt.



Lysbeth - Marlies Medema

Dorpscentrum

data avondgroep | 30 sep, 28 okt,
25 nov, 13 jan, 24 feb, 24 mrt
data middaggroep | 1 en 29 okt,
26 nov, 14 jan, 25 feb, 25 mrt
info | Marjan Driessen (071-5131422),
marjandriessen1949@gmail.com



Moedermelk - Nora Ikstena



start di 24 sep | 20:00-22:15 uur

Bibliodrama II

Bibliodrama is een lichamelijke manier om de oude verhalen uit de bijbel actief te verkennen. Samen spelen we het verhaal. Je beleeft van binnenuit wat er aan de hand is. En dat levert altijd nieuwe inzichten op, over de verhalen en over jezelf. Je hebt geen enkele ervaring of kennis nodig om hieraan mee te doen. Hooguit zin om te spelen en een beetje durf. De eerste bijeenkomst is speciaal ingericht om kennis te maken.

Willibrords Erf

*data | 24 sep, 29 okt, 26 nov,
21 jan, 4 feb en 18 mrt*

*begeleiding | Neely de Ronde,
neelyderonde@yahoo.com*

*aanmelden | Cobie Visée,
cobievan@hotmail.com*

kosten | vrijwillige bijdrage

start vrij 27 sep | 16:30-18:00 uur

Café 'Zin in het weekend'

Je geniet van een goed gevuld leven met werk, gezin, hobby's, familie en vrienden. En je hebt behoefte om af en toe stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dan is de 'stamtafel' van Zin in het Weekend wellicht iets voor jou. Waar de werkweek overgaat in het weekend, ontmoet je een groep mensen met allerlei achtergronden om mee van gedachten te wisselen. Ben je tussen 40 en 65 jaar, nieuwsgierig naar andere perspectieven en hou je van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Je bent van harte welkom in ons Café.

Willibrords Erf

*data | elke laatste vrijdag van de
maand (behalve dec en juli)*

*aanmelden | Mireille
Stuart, mireillestuart@gmail.com*



do 10 okt | 20:00 uur

Drieluik II: de Toekomst van de Kerk - Essay vol rouw en hoop

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl zeven plannen die de kerk niet konden redden. Daar stopt zijn betoog niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige kritische vrienden zoals Kristien Hemmerechts, Nadia Kroon, Stephan Sanders, Klaas Smelik, Paul van Tongeren, Alain Verheij en Yvonne Zonderop. Dr. Aarnoud van der Deijl – predikant te Abcoude en schrijver - komt zijn boek toelichten waarin hij existentiële en maatschappelijke vragen stelt. Niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Kunnen we zonder de (oer) verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar

elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot verarming van individu en samenleving?

Dorpscentrum

info | ds. Niek Smit (06-57229896)

kosten | € 7,50 p.p.



Kunstwerk van: Janneke de Jonge



di 15 okt | 10:00 – 12:00 uur of di 12 nov
2024 | 19:30 – 21:30 uur

Creatieve workshop met thema 'Doorgeven'

Onder leiding van Janneke de Jonge gaan we creatief aan de slag met het thema *Doorgeven*. Waarbij je niet je hoofd, maar je hart en je handen laat spreken. Ontdek hoe fijn het is om iets te maken met papier, verf, schaar, kwasten, lijm. Ook terwijl je altijd dacht niet creatief te zijn. Iedereen kan dit en is van harte welkom. Janneke: "Creatief (= scheppend) bezig zijn verrijkt je leven. Dat is mijn ervaring als ik bezig ben met bijvoorbeeld vilten of schilderen. En dat wil ik graag doorgeven aan anderen."

Rehobothkerk

kosten | € 5 p.p.

aanmelden | Reina Albracht

(06-21954551),

reina.albracht@ziggo.nl



start wo 16 okt | 19:30-22:00 uur

Bibliodrama I: In beweging komen om door te geven

Kom in beweging met je lichaam en geest om je te verbinden met de personages uit een bijbelverhaal en met elkaar. Dit seizoen zoeken wij in beelden, muziek, verhalen en gevoelens wat ons ten diepste raakt in onze relatie met God. In de voetsporen van personages uit een bijbelverhaal onderzoeken wij hoe God hén aangeraakt heeft. In samenspel vertellen wij elkaar wat we achterlaten en wat wij willen doorgeven. Bibliodrama verdiept je geloof. Het is een intense manier van de bijbel ervaren. Daarbij zet het je in beweging om los te laten en om door te geven.

Willibrords Erf

data | 16 okt, 22 jan, 2 apr en 11 jun

aanmelden | Mariëlle Roosen

(06-40368238),

marielleroosen08@gmail.com

do 17 okt | 20:00 uur



vrij 18 okt | 18:15 uur

Maaltijd met een verhaal

Vrijwilligers verzorgen met familie- of streekrecepten een heerlijk driegangenmenu. Bij zo'n gerecht hoort een verhaal of traditie en dat geven we graag door aan onze gasten. U kunt zich opgeven om aan te schuiven en/of om zelf een lekker gerecht (zo mogelijk met een verhaal) mee te nemen.

Rehobothkerk

kosten | vrijwillige bijdrage, wat overblijft gaat naar vrijwilligersorganisatie Voor Elkaar Leiden

aanmelden tot 13 okt | Reina Albracht, (06-21954551), reina.albracht@ziggo.nl

Drieluik III: de Toekomst van de Kerk

Laatste bijeenkomst over de Toekomst van de Kerk. We bespreken met elkaar de avond met Aarnoud van der Deijl op 10 oktober na. Hoe kunnen we hiermee verder als kerk en als samenleving?

Dorpscentrum

aanmelden | ds. Rian Veldman (06-14273013), ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl



ma 21 okt | 20:00 uur

Geloof doorgeven aan je kleinkinderen

“Moeders die hun kinderen leren bidden, verrichten een beslissende daad in de menselijke geschiedenis.”
Citaat van de joods-christelijke denker Eugen Rosenstock-Huussy.
Als grootouders wil je je kleinkinderen ook iets voorleven en doorgeven. Iets waarmee ze het leven aankunnen. Wat is dat voor jou? Wat zijn manieren om iets door te geven? Zijn er rituelen die helpen? We kijken naar verschillende kinderbijbels en prentenboeken. En gebruiken het boekje *Opa's en oma's schrijven – wat ze hun kleinkinderen willen meegeven*.

Willibrords Erf

aanmelden | ds. Richtsje Abma
(06-83116626),
richtsjeabma@gmail.com





ma 4 nov | 20:00 uur

Doorgeven: over horen en erbij horen

Iedereen gaat in de loop van zijn leven minder goed horen. Bij de een start gehoorverlies al bij 50, bij de ander pas bij 80. Toch wil je elkaar graag goed blijven verstaan, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.

En als je minder goed hoort, hoor je er ook minder bij voor je gevoel. Hoe zit dat eigenlijk met ons 'horen', het functioneren van ons gehoororgaan en de manier waarop we dat in onze hersenen verwerken? Het is allemaal heel wonderbaarlijk: het kunnen waarnemen van geluiden, die ook interpreteren en ervan kunnen genieten. Maar ook het omgekeerde: last hebben van oorsuizen of doofheid. Hoe werkt dat, hoe kunnen we er wat aan doen als het niet meer zo goed functioneert? Dit alles komt aan bod tijdens deze bijzondere avond met dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, klinisch-fysicus – audioloog (LUMC) over 'ons gehoor', met beeld & geluid.

Rehobothkerk

info | Jan de Laat, japmdelaat@lumc.nl



Willibrord, geboren 658 in Northumbrië.



do 7 nov | 20:00 uur

Tweeluik I: Willibrord, schutspatroom van Oegstgeest

Willibrord - geboren 658 in Northumbrië, overleden 739 in Esternach - was de apostel van de Friezen, missionaris in de Lage Landen, bisschop van Utrecht. Volgens een legende was hij de stichter van het eerste kerkje in Oegstgeest. Wie was hij en wat heeft hij betekend voor de Lage Landen? Voorafgaand aan de Willibrordzondag geeft dr Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de VU, een lezing over Willibrord. Aan de lezing gaat een vesperviering vooraf.

Willibrords Erf

data | 7 nov (lezing), 10 nov (rondleiding)

info | ds Niek Smit (06 57229896)

kosten | € 7,50 p.p.



zo 10 nov | 13:00 uur

Tweeluik II: De relieken van Willibrord

In vervolg op de lezing is er op Willibrordzondag 10 november een bijzondere ontmoeting in de H. Willibrordkerk. Na de eucharistieviering om 11:00 uur en een koffie en broodje horen we tijdens een rondleiding meer over de geschiedenis van de kerk. Daarbij gaan we ook de relieken van Willibrord bekijken. Allen van harte welkom!

H. Willibrordkerk

info |

pastorie@willibrordoegstgeest.nl





zo 10 nov | middag

Concert: reis door de tijd met Duitse componisten

Cappella pro Cantibus o.l.v. Ilia Belianko zingt stukken van Duitse componisten uit de 16e tot en met de 18e eeuw. Deze componisten hebben het zelf niet geweten, maar zij hebben zeker de componisten die na hen kwamen beïnvloed. Door die beïnvloeding zijn vernieuwingen in muziekstijlen steeds aan nieuwe generaties componisten doorgegeven.

Groene Kerk

info | www.cappellaprocantibus.nl
Meer details volgen t.z.t. in OKe en in de Oegstgeester Courant.



zo 17 nov | 15:00-17:00 uur

Kliederkerk

Voor kinderen tot 12 jaar en hun (groot)ouders: samen een bijbelverhaal ontdekken met alle zintuigen. We gaan samen vieren en samen eten. Kliederkerk (messy church) is een speelse en ontspannen manier om in een verhaal te duiken en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom!

Regenboogkerk

info | jeugdteam van de PGO,
Maartje van den Heuvel, via
kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl





wo 20 nov | 20:00-21:45 uur

Democratie vraagt om religie

Wat wil de internationaal vermaarde Duitse socioloog Hartmut Rosa aan ons doorgeven? Veel mensen in de westerse wereld, zo Rosa, voelen zich opgejaagd. Ze zijn voortdurend in een 'agressieve' modus. Het lijkt erop dat ons systeem elk jaar moet versnellen, innoveren en meer moet produceren. Een democratie kan in zo'n oververhitte samenleving niet goed functioneren. Politici interrumpen elkaar voordat de spreker is uitgesproken.

In de kerk resonanceert het woord van mensen en van God wel. Hier tracht men respectvol te luisteren. We gaan met elkaar in gesprek over het kleine boekje van Rosa (80 p.) *Democratie vraagt om religie* uit 2023. S.v.p. dit boekje zelf aanschaffen.

Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)

inleider | Pastoor dr. Kees van Vliet
aanmelden | ctm.van.vliet@planet.nl





zo 24 nov | 15:00-17:00 uur

Adam, Eva en de duivel

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen mythen ten grondslag. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oud oosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed. Dr. Marjo Korpel, universitair hoofddocent Oude Testament in Utrecht, geeft een lezing over de overeenkomsten en verschillen. Duidelijk wordt dat de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes maakten. Zo is de mens niet langer speelbal van de goden. De mens wordt zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad.

Dorpscentrum

info | ds. Niek Smit (06-57229896) of dr. Chris de Jonge (071-3645507)

kosten | € 7,50 p.p.

NOVEMBER / DECEMBER



zo 15 dec | 15:00-16:15 uur

Kerstconcert met samenzang

De vreugde van de kerstboodschap aan elkaar doorgeven door samen kerstliederen te zingen en te luisteren naar het Gemengd Koor St. Willibrord. U bent van harte uitgenodigd voor dit kerstconcert met samenzang.

H. Willibrordkerk

info | www.willibrordkooroegstgeest.nl

kosten | gratis toegang, collecte bij de uitgang



Adam, Eva en de duivel.



wo 18 dec | 14:30-17:30 uur

Senioren vieren samen kerst

Een bijzonder kerstprogramma bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. We verwelkomen u vanaf 14:15 uur met koffie of thee. Daarna is er een korte liturgie en een muzikale bijdrage van o.a. een pianist. Na een hapje en een drankje luisteren we naar Cappella pro Cantibus. Dus geef u op, alleen of samen met uw partner, vriend(in) of burens. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan er voor vervoer gezorgd worden.

Dorpscentrum

actuele info | Oegstgeester Courant
kosten | vrijwillige bijdrage
 aanmelden tot 12 dec | Wil Kwestro
 (06-30836509), johanwil.kwestro@casema.nl



vrij 17 jan | 18:15 uur

Maaltijd met een verhaal

Vrijwilligers verzorgen met familie- of streekrecepten een heerlijk driegangenmenu. Bij zo'n gerecht hoort een verhaal of traditie en dat geven we graag door aan onze gasten. U kunt zich opgeven om aan te schuiven en/of om zelf een lekker gerecht (zo mogelijk met een verhaal) mee te nemen.

Rehobothkerk

kosten | vrijwillige bijdrage,
 wat overblijft gaat naar
 vrijwilligersorganisatie
 Voor Elkaar Leiden
aanmelden tot 13 okt |
 Reina Albracht, (06-21954551),
 reina.albracht@ziggo.nl





start di 28 jan | 19:45-22:00 uur

Bibliodans

De wereld om ons heen is vol spanning en crises: klimaatverandering, oorlogen, mensen op de vlucht. Gevoelens van onmacht, somberheid en wanhoop liggen op de loer. Maar we willen niet dat die het laatste woord hebben. Daarom gaan we schatgraven in de bijbelse traditie. Daar vinden we verhalen en liederen die vertrouwen, geduld, licht en lichtvoetigheid in ons willen wekken. Door te dansen gaan we die woorden met lichaam, hart en ziel beleven. In de hoop dat we de woorden ons zo eigen maken dat we ze in ons doen en laten aan anderen doorgeven. Je hoeft geen danser te zijn of een uitgesproken ritmegevoel te hebben om mee te kunnen doen. Bibliodans wordt geleid door Riëtte Beurmanjer, theologe met specialisatie dans.

Zij zorgt voor een ontspannen sfeer, wereldmuziek zet de toon en geeft plezier.

Regenboogkerk, kerkzaal

data | serie van vier avonden: 28 jan (open avond), 18 feb, 25 mrt, 20 mei
kosten | € 30,- p.p. voor de reeks
aanmelden | Nelleke van der Oord (06-29545022), chris.nelleke@ziggo.nl





start do 30 jan | 20:00-22:00 uur

Tweeluik I: Maria, icoon van genade

Lezing door Arnold Huijgen, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij schreef het veelgelezen boek *Maria, icoon van genade*. Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de bijbel om Maria in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.

Dorpscentrum

info | ds. Niek Smit (06-57229896)
kosten | € 10,- p.p.

zat 1 feb | 10:00-12:00 uur

Ontmoeting met Vrouwen

Ditmaal is deze ochtend op zaterdag, zodat ook wie doordeweeks werkt aanwezig kan zijn. De spreekster is nog niet bekend. Het thema zal aansluiten bij *Wat wil je doorgeven?* Nadere info volgt t.z.t. in de OKe van januari en de Oegstgeester Courant.

Rehobothkerk

info | Japke Korinth, Japke.korinth@gmail.com
kosten | gratis, er is een collecte voor onkosten en goed doel



Arnold Huijgen



zo 2 feb | 12:30 uur

Tweeluik II: Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is het feest van licht en hoop op het einde van de donkere wintermaanden. Het verwijst voor christenen naar het verhaal waarbij Maria en Jozef met hun pasgeboren kindje naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg en bescherming. In vervolg op de avond met Arnold Huijgen op 30 januari vertelt diaken Peter Winnubst - na de eucharistieviering om 11:00 uur - over het leven van Maria. Van harte welkom!

**Pastorie
H. Willibrordkerk
(ingang
achterom)**

info | pastorie@willibrord
oegstgeest.nl



start wo 5 feb | 19:30-21:00

Klimaatkunst

Laverend tussen klimaatdepressie en klimaatperfectionisme gaan we op zoek naar ons eigen pad van 'klimaatkunst'. Hoop, elkaar inspireren en grote of kleine stapjes richting een leven van genoeg. Dat betekent goed leven volgens jouw waarden en binnen de grenzen van een gezonde planeet en rechtvaardige wereld. Dat doen we door creatieve werkvormen en uitwisseling in kleine groepjes.

Locatie Leiden of Oegstgeest

data | 5 feb en 5 mrt

(terugkombijeenkomst)

begeleiding | Anne Marie Barnhoorn
en Joke Boshuizen

aanmelden | Joke Boshuizen,
joke.boshuizen@gmail.com



do 13 feb | 19:30 uur

FILM:
**'De aarde
doorgeven'**

Over klimaatverandering en wat jij kunt doen. De film *Thank you for the rain* toont het krachtige en menselijke verhaal van Kisilu, een boer in Kenia, en de gemeenschap waarin hij leeft. De impact van klimaatverandering bepaalt zijn toekomst en die van zijn kinderen. Om verandering in gang te zetten, moet hij nogal wat hordes over. Uiteindelijk reist hij naar klimaatconferenties in Oslo en Parijs om zijn zegje te doen. Zo wordt hij een gedreven changemaker. Een hoopvolle film die wat losmaakt. Nagesprek aan de hand van stellingen. Leuk voor tieners, twintigers en dertigers om elkaar te ontmoeten en inspireren! En voor iedereen die voor groen gaat. Van harte welkom.

Rehobothkerk, chillruimte

info | Richtsje Abma, richtsjeabma@gmail.com en Alexander Bosma, alexanderbosma95@gmail.com



start ma 10 mrt | 20:00 -21:30 uur

Spirituele meesters

Drie avonden met elkaar in gesprek over de mystici Hadewich, Jan van Ruusbroec en Beatrijs van Nazareth. Wat maakt hun spiritualiteit bijzonder? Hoe is die geworteld in hun leven? Is hun religieuze ervaring ook voor ons toegankelijk? We kijken met elkaar naar films waarin topdocenten in 10 minuten over hun leven, spiritualiteit en actualiteit vertellen. Daarna delen we onze gedachten hierover.

**Pastorie H. Willibrordkerk
(ingang achterom)**

data | 10 mrt, 7 apr, 19 mei
aanmelden |
alpha.jozefkerk
@hotmail.com





zo 16 mrt | 15:00 uur

Voorstelling Nathan de Wijze

Welk geloof heeft het bij het rechte eind? Welke gelovige heeft de waarheid in pacht? Nathan, een wijze, Joodse man ten tijde van de kruistochten, zoekt naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een vader bezit een kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welke van zijn drie zonen zal hij de ring schenken? Verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van Glabbeek brengen met hun actuele versie van dit oude toneelstuk een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit. Met een knipooog naar de moderne tijd. En prachtige, meditatieve Oosterse muziek. Met verrassende plotwendingen en een onverwachte ontknoping.

Regenboogkerk

Info | ds. Niek Smit (06-57229896 of
dr. Chris de Jonge (071-3645507)

Kosten | € 10,- p.p.



wo 26 mrt | 20:00-21:45 uur

Doorgeven van de paastraditie

De veertigdagentijd behoort tot de christelijke traditie, tot wat de kerken willen doorgeven. Het is een bijzonder geschikte periode om te werken aan je innerlijk leven, je gebedsleven, je band met God, je deel uitmaken van Gods kerk. Een unieke kans tot verstillingsamenleven. We zullen ook dieper ingaan op de liturgie van de drie 'Heilige Dagen' en met name op de achtergronden en de beleving van de Paaswake.

Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)

inleider | Pastoor

dr. Kees van Vliet

aanmelden |

ctm.van.vliet@planet.nl



zo 30 mrt | middag

Concert Cappella pro Cantibus

Het koor onder leiding van Ilia Belianko zal een voorjaarsconcert geven. Meer details volgen t.z.t in OKe en in de Oegstgeester Courant.

Locatie nog niet bekend

info | www.cappellaprocantibus.nl

do 10 apr | 16:00-17:30 uur

Op weg naar Pasen

Middagbijeenkomst voor senioren. We beginnen met koffie en thee met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied of een gedicht. Daarna een drankje en tijd om te praten.

Willibrords Erf

aanmelden tot 3 apr | Wil Kwestro (06-30836509), johanwil.kwestro@casema.nl

zo 4 mei | 18:00 en 19:45 uur

Dodenherdenking

Het Comité Herdenken & Vieren - waarvan de Raad van Kerken deel uitmaakt - organiseert op 4 mei de dodenherdenking in Oegstgeest. In het Dorpscentrum is er een bijeenkomst met een spreker, gedichten en liederen. Ook worden de namen van alle Oegstgeester oorlogsslachtoffers voorgelezen. Daarna vindt de officiële herdenking plaats in het Bos van Wijckerslooth met een overweging, twee minuten stilte en de kranslegging.

Dorpscentrum en Bos van Wijckerslooth

info | jggvanderbruggen@ziggo.nl

start do 8 mei | 20:00-22:00 uur

Als God 'ik' zegt in de bijbel

Hoe lezen we de bijbel? Als een verzameling leerstellige regels? Of is de bijbel een biografie van God en mensen? Dat laatste stelt de bijbelgeleerde Talstra voor in zijn gelijknamige boek. Hij wijst aan hoe de Eeuwige mensen aanspreekt, maar ook hoe mensen op de Eeuwige reageren. Kun je met God in debat gaan? In Psalm 106:23 verandert de Eeuwige zijn plannen door het optreden van Mozes. Hoe lezen we teksten waar God zelf het woord neemt – soms op een manier waar wij moeite mee hebben? Spreekt God anders als de situatie verandert? Ds. Barend Drewes en ds. Aart Verburg gaan graag met u in gesprek over deze spannende manier van bijbel lezen.

Dorpscentrum

data | 8 mei, 22 mei, 5 jun

aanmelden | Ds. Barend Drewes (071-5176692), bfdrewes@hotmail.com



woe 14 mei voorbereiding |
vrij 23 – zo 25 mei

Kloosterweekend in Liobaklooster

Leeft er in jou een verlangen naar verdieping van je geloofsleven? Even weg uit de hectiek of de tredmolen van alle dag. Tijd nemen voor zelfreflectie, stil staan bij je zoektocht naar God? Gun jezelf dan een kloosterweekend. Wij zijn van harte welkom ons enkele dagen te voegen in het ritme van de zusters van het Liobaklooster, om zo ons eigen geloofsleven te voeden en op adem te komen. Je kunt er prachtig wandelen in de duinen en er is een religieuze kunstexpositie met handwerk van de zusters.

Liobaklooster te Egmond-Binnen
voorbereiding | woe 14 mei 20:00 uur in Willibrords Erf
info & begeleiding | ds. Rian Veldman & Mireille Stuart
aanmelden | Mireille Stuart, mireillestuart@gmail.com
(er is plek voor 12 personen)



vrij 16 mei | 18:15 uur

Maaltijd met een verhaal

Vrijwilligers verzorgen met familie- of streekrecepten een heerlijk driegangenmenu. Bij zo'n gerecht hoort een verhaal of traditie en dat geven we graag door aan onze gasten. U kunt zich opgeven om aan te schuiven en/of om zelf een lekker gerecht (zo mogelijk met een verhaal) mee te nemen.

Rehobothkerk

kosten | vrijwillige bijdrage, wat overblijft gaat naar vrijwilligersorganisatie Voor Elkaar Leiden

aanmelden tot 13 okt | Reina Albracht, (06-21954551), reina.albracht@ziggo.nl



Sint Liobaklooster



zo 22 jun | 10:00 uur

Pelgrimswandeling

We lopen wederom een stukje van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. In 2017 zijn we gestart in Haarlem. In 2025 wandelen we van Wassenaar (Goede Herderkerk aan de Stoeplaan) naar Den Haag (Sint-Jacobus de Meerderekerk en de Grote of St.-Jacobskerk). Bij voldoende belangstelling gaat de tocht door.

Vanaf station Leiden Centraal

verzamelen | 10:00 uur

aanmelden tot 1 juni | Erik

Flikkenschild, ela.flikkenschild@gmail.com



20-27 jul

Taizéreis

Ga je mee naar Taizé? Dat is een impuls voor je geloof. Taizé trekt en inspireert ieder jaar duizenden jongeren. NGK en PGO organiseren samen een reis voor jonge mensen tussen de 16 en 30 jaar, in samenwerking met Sjoerd Zuidersma (RK). Je achtergrond maakt niet uit. Je moet er een keer geweest zijn! Mogelijk zoeken we meer regionale samenwerking. Informatieavond zal in mei zijn.

info | Maartje de Heij, maartjedeheij@hotmail.com of Richtsje Abma, richtsjeabma@gmail.com



