



Geestkracht



Soms kun je in je hoofd een knop omzetten. Dan gebeurt er iets. Het licht gaat aan, de wereld van je pc of telefoon gaat open. Daarover gaat Pinksteren. Het is aansluiting krijgen op het goede, grote verhaal van God. >



Ds. Richtsje Abma





Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en Jacqueline van Arend-Koelman

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Adviseur lid namens de kerken:

ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek),

e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 06-308 365 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

Het banknummer van de ABN/AMRO is vervallen.

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Opplage: 8.800 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €35 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **29 juni 2024**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **13 juni 2024** vóór 15.00 uur.

Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **24 augustus 2024**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website

van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Op mijn wekelijkse sportuurtje zwegen we behoorlijk. Verzuurde benen door het *squatten*, sprintjes trekken en dan weer bijkomen, het vraagt nogal wat. Nou, zei een jonger sportmaatje: ik hoorde bij Kamp van Koningsbrugge dat als je denkt dat je erdoorheen zit, je nog 30 % over hebt. Dit werkte als een goede stimulans om toch nog maar een sprintje te trekken. De knop kon om. Soms heb je onvermoede krachten.

Pinksteren is het feest van een knop die omgaat. We hebben allemaal van die momenten. Dat er een knop omgaat in je hoofd en in je hart. Dat je denkt: dit is nu een gepasseerd station, ik laat het los. Dat je denkt: ha, ik kan meer dan ik dacht, onverwacht komt het goed. Je tobt over een bepaalde vraag en ineens komt er ruimte in je ziel.

Carel ter Linden, ooit predikant in Oegstgeest, schreef het boek *Wat doe ik hier in Godsnaam?* Een citaat: *De Geest van God is als een krachtcentrale. (...) Een krachtcentrale wekt energie op en houdt die beschikbaar voor elk dorp, elke stad die zijn net daarop aansluit. Tenslotte bereikt deze ener-*

gie elke straat en elk huis. En wordt het donker, dan doen we het licht aan. Maar als wij die knop niet indrukken, gebeurt er niets. Wil een schemerlamp branden, dan zullen we de stekker in het stopcontact moeten steken, anders blijft het donker. God is in mijn ogen een geestelijke kracht die alleen in werking treedt daar waar mensen zich door die geest laten leiden.

Geloof begint met vragen over het grotere geheel en met eerbied. Je hebt de intuïtie dat sommige dingen heilig zijn, niet onderhandelbaar. Als je eenmaal die intuïtie hebt, kun je de knop omzetten. Dan ben je onbewust dichtbij God. Je hebt alleen nog veel te leren, te vieren, te zingen en te danken. In de woorden van Ter Linden: God treedt alleen in werking waar mensen zich door die geest laten leiden. Je moet de stroom opzoeken. Dan kan het Pinksteren worden.

Onverwacht raak je beziel en bewogen. Door een goede geest, voor een prachtige zaak. Samen met anderen. Soms kan een mooi gedicht de knop helpen omzetten en vrede oproepen. Zoals dit van de Poolse dichter Czeslaw Milosz (1911-2004).

Zo'n gelukkige dag

De mist was vroeg gezakt, ik werkte in de tuin.

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie.

Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben.

Ik kende niemand die het benijden waard was.

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten.

Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben.

Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn.

Toen ik mij oprichtte, zag ik de blauwe zee en zeilen.



The Long Leg, Edward Hopper, 1935

Raad van Kerken Oegstgeest

God slaapt niet

Met Pinksteren vieren we dat de apostelen geïnspireerd worden om het verhaal van Jezus over de wereld te verspreiden. Zij kregen navolging van talloze vrouwen en mannen. Oegstgeest heeft daarbij een speciale rol gespeeld, omdat van hieruit door de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk vele missionaire werkers zijn uitgezonden. Dat Nederland een belangrijke rol speelde in missie en zending heeft zeker te maken met ons koloniale verleden. De kerken volgden het spoor van de Oost- en West-Indische Compagnieën. Maar dat is niet het hele, en zeker niet het enige verhaal. De geschiedenis van missie en zending kent tal van verhalen.

Veel van die verhalen zijn opgetekend, bijvoorbeeld in de reeks *Mensen met een Missie*. Deze reeks geeft een mooi tijdsbeeld van missie en zending, maar meer nog prachtige verhalen over mannen en vrouwen die zich hebben ingezet om de wereld een beetje mooier en leefbaarder te maken. En nee, dat zijn geen heroïsche vertellingen of zoetsappige heiligenverhalen, maar juist verhalen

van hoop en geloof, van twijfel en tegenslag, soms van geweld en oorlog. Het zijn vooral verhalen waaruit liefde en solidariteit blijkt voor de mensen bij en voor wie zij – ver van huis – aan het werk zijn.

Zo is er het verhaal van vier Medische Missiezusters. Tientallen jaren hadden ze in Congo geleefd en gewerkt, ook ten tijde van het geweld na de onafhankelijkheid. Ze moesten zien hoe hun hospitalen werden verwoest. Later konden ze gelukkig weer aan het werk. Maar vanwege hun leeftijd kwam onvermijdelijk het moeilijke moment van terugkeer naar Europa. Zij vonden troost in een lokale zegswijze: *Nzame alala te* (God slaapt niet): 'Hij is er voor ons, trouw, altijd, soms onverwacht'. En zie: de zusters zijn er niet meer, maar wel anderen, zoals een verpleegkundige hier uit Oegstgeest. Zij gaat met LUMC-collega's regelmatig naar datzelfde Congo om medische zorg te verlenen. Opnieuw: mensen met een missie en met een verhaal.

Koos van der Bruggen,
namens de Raad van Kerken

Van de redactie

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Geest over zijn discipelen. Heel bijzonder kwam de Geest als wind en vuur. Het zette de discipelen in Jeruzalem in vuur en vlam. Zij begonnen enthousiast het evangelie uit te leggen aan ieder die het maar horen wilde. Een vliegende start met begeesterde volgelingen. Lees het bijbelboek Handelingen er maar eens op na. In deze Oke wordt vanuit verschillende gezichtspunten Pinksteren beschreven. En wat dat met mensen doet. Een mooie tijd, vol dynamiek.

Dat u ook iets van de vreugde van het pinksterfeest mag ervaren.

Veel leesplezier toegewenst!

Persoonlijk

Bestaat er juiste kerkkleding?

Ik heb een vriend die zijn eerstgeboren baby ging dopen. Hij vroeg mij of er bij een doop gepaste kledij bestaat. Ik antwoordde hem dat een kerk geen discotheek is en ook geen feestlocatie waar iemand modekleding gaat showen. Daarom adviseerde ik hem dat het goed is om je wat formeler te kleden om confrontatie te vermijden, omdat het ook respectvol is. Tijdens ons gesprek vroeg ik hem waarom hij mij deze vraag stelde. Hij antwoordde dat zijn vrouw en de schoonzus en de hele familie op de doopdag de mis zouden bijwonen, maar dat ze niet zeker wisten wat voor kleding ze moesten dragen. Ik ben niet tegen mode en ik wil dat mensen doen wat ze willen of dragen wat ze willen, omdat het hun recht is, maar ze moeten hun kledingkeuze op het juiste moment op de juiste plaats dragen. Er is een verschil tussen modieus en verleidelijk zijn. Ongepaste kleding voor de kerk moet worden vermeden, omdat dit niet goed is. Natuurlijk zullen sommige mensen zeggen dat het normaal is en dat het niet uitmaakt of je heel korte kleding draagt. Zij denken dat God het niet erg zal vinden wanneer je met die kleding in de kerk bent. Ik heb mijn vriend duidelijk gemaakt dat het geen goed idee is om je zo provocerend te kleden in de kerk. Ik denk dat mensen het erg gênant vinden.



Dus, beste kerkgangsters, wat is de les uit dit artikel? We moeten het juiste doen op het juiste moment. Ik denk niet dat het gepast zou zijn om je voor de kerk te kleden zoals je je kleedt voor het strand! De bovenstaande informatie herinnert ons er als christenen aan dat we elkaar moeten corrigeren als we de fout in gaan of als we zien dat anderen van het goede pad in het leven afdwalen. Tot slot ben ik blij te kunnen mededelen dat mijn vriend zijn vrouw later adviseerde om nooit strandkleding te dragen naar de kerk.

Francis Kasibante

Met **Hart** en **Ziel...**

Hoe bevlogen kun je een mens noemen als die al 40 jaar bij een zorginstelling als Tilly Koenen (voorheen Waterschapsheugel) over de vloer komt? Haar belangstelling voor de bewoners is breed en warm. Daar kwam ik achter in het hieronder volgende gesprek met Nel Kortlever, een van origine Brabantse verpleegkundige die veertig jaar geleden in Oegstgeest is komen wonen.

Jacqueline van Arend-Koelman



...er zijn voor de verstandelijk beperkte mens

Hoe ben je tot die eerste stap gekomen Nel? Door wie ben je gevraagd?

Ik ging kerken bij de Protestantse Gemeente, vlak nadat ik hier in Haaswijk ben komen wonen. Op een goed moment kwam de dominee van destijds, Co Kooman, samen met Marijke Visser naar mij toe met de vraag of ik namens de kerk contactpersoon zou willen worden in het nieuw gebouwde gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk beperkte bewoners aan de Tilly Koenenlaan. Gewoon iemand die met enige regelmaat even binnen loopt en contact onderhoudt met de bewoners. Dat heeft geleid tot een bezoek op iedere vrijdagmiddag.

En waar bestaan die bezoeken uit?

Een belangrijk aspect is koffie drinken met elkaar en praten, of ik ga even lekker naar buiten om een stukje te wandelen met een thuisblijver. Veel bewoners hebben namelijk ook hun dagelijkse bezigheden bij een dagbesteding, Jottem bijvoorbeeld in de Louise de Colignylaan. Als zij dan terugkomen van werk zit Nel met een lekker potje koffie of limonade klaar en kunnen ze allemaal hun verhaal kwijt. Na zoveel jaren ben ik zo'n vertrouwd gezicht geworden dat regelmatig het hart gelucht wordt, of ik word meegetroond naar een kamer om het een of ander te bekijken. De vragen en opmerkingen zijn openhartig van beide kanten

want we kennen elkaar goed en dan ben je een beetje gewaagd aan elkaar. Dat schept een enorme band en vertrouwen.

Hoe is het contact vanuit de bewoners naar de kerk?

De meeste bewoners van nu zijn zonder kerk of religie. Dat was vroeger anders, maar een vraag als: mag ik een keer met jou mee naar de kerk kan zo maar oppoppen. En dat doe ik dan ook. Afgelopen kerstnacht had ik drie bewoners mee.

Met Pasen en Kerst hebben we ook een eigen viering in Willibrords Erf met veel zingen, een verhaal, koffie en lekkers. Dan zijn er zo'n zestien mensen. Vroe-

ger waren er tijdens een reguliere kerkdienst wel kleine taken voor deze mensen, zoals de kaarsen aansteken of de klok luiden, waardoor ze betrokken bleven, maar dat is verdwenen helaas.

Eén keer in de maand doe ik samen met Selma Poppe een uurtje extra in de avond. Dan zingen we met elkaar en lezen een verhaal voor. Een mooie mix en een fijn moment. De spontaniteit van deze mensen maakt dit heel bijzonder, net als bij de kerst- en paasvieringen. Dat geeft veel voldoening. Deze mensen sluit je in je hart.

Doe je nog meer vrijwilligerswerk Nel? En hoe groot is het vrijwilligersbestand?

Vrijwilligers zijn een selecte groep van mensen die afgekeurd zijn of bejaard, zegt ze lachend. Hoge leeftijden spelen inmiddels een rol dus dit dankbare werk van ons is zeer kwetsbaar aan het worden. Misschien moeten mensen wat directer gevraagd worden voor iets. Ik ben hier destijds ook specifiek voor gevraagd. Zo kom je ergens terecht. Nadat ik tussendoor werd afgekeurd voor werk, heb ik ook nog veel jaren op een rolstoelbus gereden, totdat dat uiteindelijk toch te zwaar werd. Dat was jammer, want ook dat was heel leuk en dankbaar werk om te doen. Wel ben ik ook nog steeds vrijwilliger bij Radius als onderdeel van het Maatjesproject. Ik ga wekelijks bij iemand op bezoek om even te kletsen en samen een boodschap te doen.

Er is genoeg vraag naar (jongere) vrijwilligers en naast de kerken en Radius is er gelukkig ook een organisatie als Dorpskracht & Co in Oegstgeest. Dat is een contactpunt voor vacatures op het gebied van vrijwillige inzet. Zo'n mooi initiatief, want vrijwilligerswerk is waardevol en leuk!

Het Groene Hart

Sjavoe'ot

Je kunt de Joodse feestdagen op verschillende manieren indelen. Je kunt ze gewoon zien op de volgorde in de kalender. Maar wie er meer vertrouwd mee is, weet dat er verschillende groepen feesten zijn. De ingetogen Hoge Feestdagen in de herfst bijvoorbeeld. Of de regaliem, de drie (waarschijnlijk) oudste feesten uit de kalender. Pesach, Sjavoe'ot en Soekot, Joods Pasen, het Wekenfeest en Loofhuttenfeest, zijn verspreid door het jaar maar qua karakter en door de liturgie met elkaar verbonden. Het zijn de drie feesten waarvan de Tora ons vertelt dat er pelgrimage was naar Jeruzalem. Je wordt geacht je op die dagen aan God, in de Tempel, te tonen. Rabbijn Albert Ringer

De dagen hebben hun wortels in de landbouwkalender van het oude Israel. Het gebied is half droog. De belangrijkste graanoogst begon in de lente, rond Pesach wanneer de regens stoppen. Als er nog graan over is, moet je dat weggooiden en je huis schoonmaken zodat het nieuwe graan niet geïnfecteerd raakt door besmettingen van het oude. Rond Sjavoe'ot, zeven weken later, is de graanoogst voorbij. Gedurende de zomer verdort het land. Sommige producten, zoals fruit, kunnen nog worden geoogst. Soekot in de herfst is de afsluiting van de oogsten en het begin van het nieuwe regenseizoen. Als de regens niet komen, is er hongersnood. Meer dan in onze tijd, was men zich bewust van de afhankelijkheid van de mens van de natuur. Bevrijding uit de dood is niet alleen iets spiritueels. Het is een heel primair gegeven.

De verschillende regaliem hebben ook een verband gekregen met gebeurtenissen in de geschiedenis van het Joodse volk zoals dat in de Tora wordt verteld. Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij. Sjavoe'ot gaat over de openbaring van God aan het volk en het ontvangen van de Tora op de berg Sinaï tijdens de

tocht van Egypte naar het Beloofde Land. Soekot, het Loofhuttenfeest, herinnert aan die tocht.

De Tora zoals we die nu kennen, is een boek dat geschreven is in het Hebreeuws. In de synagoge gebruiken we gewoonlijk een heel oude vorm van de Tora. Een Torarol is met de hand geschreven op perkament. De rol is opgerold op twee stokken en wordt ceremonieel door de synagoge gedragen voordat eruit gelezen wordt. Onze traditie vertelt ons dat de oorspronkelijke Tora gedictieerd is aan Mozes, die van aangezicht tot aangezicht met God sprak op de berg Sinaï. Maar tegelijkertijd vertelt onze traditie dat de tekst van de Tora van iedereen was. Het hele volk was getuige van de openbaring. De tekst is dus ook van iedereen. Het belangrijkste gebruik van Sjavoe'ot is het bestuderen van de Tora, door iedereen in de synagoge. Liefst de hele nacht door.

Het openbare karakter, de plicht van iedereen om zich bezig te houden met de woorden van de Tora, wordt in onze traditie op verschillende manieren benadrukt. In de midrasj-literatuur (eerste millennium) wordt gezegd dat bij de openbaring iedereen de woorden van God op zijn of haar eigen manier hoorde. De woorden waren hetzelfde maar iedereen heeft een eigen behoefte om er de eigen betekenis in te vinden. De tekst is ook niet exclusief voor Joden. De Tora werd gegeven in zeventig talen, symbolisch voor alle talen van de wereld. En dan heb je precies het bruggetje naar Pinksteren. Het christelijke Openbaringsfeest.



Telefoon van God

Zondag 21 april, dag van de Gezinscatechese in Oegstgeest, dus een volle kerk met ouders en kinderen uit de hele Augustinusparochie.

Pastor Kees van Vliet wilde aan zijn preek beginnen, maar op dat moment ging zijn telefoon. Tot onze stomme verbazing nam hij hem nog op ook. En wij hoorden natuurlijk alleen zijn kant van het gesprek.

'Het komt nu niet goed uit, want ... Mijn vader? Die is al 30 jaar dood. Wat zegt u, God de Vader? Dat is iets anders natuurlijk.'

Pastor Van Vliet had direct alle aandacht en er werd veel gelachen in de kerk! Zo ontspan zich een heel gesprek. Van Taylor Swift, waar God ook van op de hoogte bleek te zijn, tot serieuze adviezen over de omgang van ouders met hun kinderen en van partners met el-



Foto Bert Gerritsen

kaar. Belangrijk element daarin was, dat we meer en beter naar elkaar moeten luisteren.

Gelukkig herhaalde de pastor Gods woorden, zodat wij die ook mee kregen. Toen was de tijd voor de preek om ...

Els van Leuken

Geloofsgesprek van Leo Fijen met pastoor Rochus Franken



Foto Els van Leuken

Op zondag 28 april vond een 'geloofsgesprek' plaats in onze H. Willibrordkerk. Er waren zo'n 40 mensen die met veel belangstelling naar het gesprek luisterden. Een video-opname ervan kunt u vinden op de website van de parochiekers: www.willibrordoegstgeest.nl.

Half mei is de tweede druk verschenen van het boek van Rochus Franken

Els van Leuken

Heeft U hulp nodig?

Het komt voor dat mensen door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitgaven te doen. Het is goed te weten dat we u bij acute financiële nood vanuit de H. Willibrord parochiekers kunnen helpen. Het gaat dan om een eenmalige bijdrage. Graag lichten we deze mogelijkheid toe.

De werkgroep die deze steun verleent is de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Natuurlijk zijn er een paar voorwaarden. Zo moet het Loket Sociale Zaken van de gemeente Oegstgeest hebben aangegeven u géén hulp te kunnen bieden. De PCI heeft een eigen jaarlijks budget. Een deel van dit budget gaat naar het Hulpfonds Oegstgeest. Een vertegenwoordiger van de PCI zit daar in het bestuur. Graag vragen we u eerst contact met hen op te nemen via mailadres hulpfondsogstgeest@outlook.com.

Het resterende deel van het budget wordt besteed aan individuele noden die buiten het Hulpfonds vallen. Ook gaat er jaarlijks geld naar hulpverlenende instanties zoals Stichting Urgente Noden (SUN) en Diaconaal Centrum de Bakkerij in Leiden. Ook ondersteunt de PCI initiatieven die de gemeenschapsvorming in Oegstgeest bevorderen.

U kunt contact opnemen met de PCI via het telefoonnummer van de H. Willibrordpastorie: 071-517 53 04. Uw vraag of verzoek wordt dan doorgegeven aan de werkgroep PCI.

Namens de PCI, Gerda Theuns

Kruisjesbord op nieuwe plaats

In de Mariakapel van onze H. Willibrordkerk in Oegstgeest hingen sinds jaar en dag de gedachteniskruisjes voor de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

In de nieuwjaarsnacht is echter in deze Mariakapel ingebroken, waarbij een kostbaar glas-in-loodraam is vernield. Gelukkig hebben de onverlaten de gedachteniskruisjes ongemoeid gelaten. Die gebeurtenis heeft ons echter niet onberoerd gelaten en wij realiseren ons dat de gedachteniskruisjes voor onze dierbaren daar wel erg kwetsbaar hangen.

Daarom hebben we besloten om deze kruisjes te verplaatsen naar een nieuwe, mooie plaats in ons kerkgebouw. Daar hangen ze niet alleen veiliger, maar ook meer te midden van alle medeparochianen. Afgelopen maand zijn de kruisjes naar hun nieuwe plaats achter in de kerk gebracht.

Bert Gerritsen



Foto Bert Gerritsen

Geslaagde studiedag voor organisten

Op zaterdag 13 april was er van 09.45 uur tot 14.00 uur een diocesane studiedag voor organisten, onder leiding van organiste Susanna Veerman. De studiedag werd gehouden op twee locaties waar recent een orgel is gerestaureerd (Wassenaar) of nieuw geplaatst (Oegstgeest). Op de foto de organistengroep met Susanna Veerman aan het orgel in Oegstgeest.

Op Palmzondag, 24 maart, stelde pastoraal werker Sjoerd Zuidersma tijdens de viering negen kinderen voor aan de geloofsgemeenschap. Deze kinderen gaan op zondag 2 juni hun Eerste Heilige Communie doen.



Foto Marianne Gerritsen

Presentatie Eerste Communicanten



Foto Pim Kouwenhoven

Secretaressedag

Donderdag 18 april kwam Jasper de Kogel, secretaris van de Raad van Kerken Oegstgeest, met een boekje naar de pastorie van de H. Willibrord. De bloemen waren bestemd voor Gwenny Kouwenhoven, die daar haar bureau heeft en de administratie van de OKe verzorgt. En dat is heel wat werk, kan ik u verzekeren. Na elke levering komen er afzeggingsbinnen, die allemaal verwerkt moeten worden op de strookjes die de lopers meenemen. En het is ook telkens weer afwachten of alle lopers beschikbaar zijn, niet ziek of op vakantie. En dan begint het geschuif met straten en wijken. Gwenny is blij wanneer zij de zaak weer rond heeft en kan afsluiten met Ed Gijzen, die de logistiek verzorgt. Een echt verdiend bloemetje dus!

Els van Leuken

Wij gedenken...

...**Petronella Helena (Nel) Smit-Vlasveld**, weduwe van Nicolaas Smit, (schoon)moeder en omi. Nel werd op 8 juli 1930 in Noordwijkerhout geboren en overleed op 24 maart in Voorschoten. Op vrijdag 29 maart is afscheid van haar genomen in Willibrords Erf. Daarna is Nel naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats bij de H. Willibrordkerk.

...**Anna Catharina (Annie) Lava-leije**, geboren op 7 augustus 1942 in Rotterdam en overleed op 2 april in Den Haag. Er is afscheid genomen van Annie op woensdag 10 april in het crematorium Rhijnhof te Leiden.

...**André Lie Swan Tik**, echtgenoot en (schoon)vader. André werd op 16 januari 1956 in Djakarta (Indonesië) geboren en overleed op 2 april in Leiden. De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 10 april in de H. Willibrordkerk, waarna André naar zijn laatste rustplaats is begeleid op begraafplaats Rhijnhof te Leiden.

...**Hester van Olsen-Kluyvers**, echtgenote, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Hester werd op 4 oktober 1937 geboren en overleed op 11 april. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 19 april in de H. Willibrordkerk, waarna Hester is begraven op het naastgelegen kerkhof.

...**Johanna Cornelia (Corrie) van der Meer-Lubbe**, weduwe van Ab van der Meer, (schoon)moeder en (over)grootmoeder. Corrie werd op 18 februari 1928 geboren en overleed op 16 april. De uitvaartdienst vond plaats op maandag 22 april in de H. Willibrordkerk, waarna Corrie is begraven op de begraafplaats bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekers H. Willibrord

Rhijngesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Elly Eilers, e-mail: keilers@casema.nl

Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor

kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19

Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl

De zwaluw in zijn enthousiast zwenkende vlucht is weer gesignaleerd. De seringen ruiken lekker in de straat. Het meerkoetje zit op haar nestje. Het voorjaar is begonnen en geeft veel te zien en om van te genieten.

We leven toe naar Pinksteren. Dan komt de Geest van God om het vol te houden en om je aan te raken. Dat is nodig, want moedeloosheid slaat gemakkelijk toe. Contactloos betalen is fijn. Maar contactloos geloven is niet fijn. Je wilt iets ervaren van contact en verbinding met het grote geheim. Je wilt bezieling voelen. Het kan een zoektocht zijn. Misschien begint het bij je eigen ziel. Waar springt je hart voor open? Welke eerbied leeft er in je hart? Wie of wat bezielt je? Wanneer voel je dat de spanning er af is? Met wie voel je je tot je verrassing verbonden? Benoem het als iets van de hemel. Het is troost en genade. Zo kan het iedere dag Pinksteren worden. Kunst en muziek, sport en vriendschap, kerk en actualiteit kunnen je helpen de pinkstergeest te herkennen. Het is een geest van verbinding, niet van uitsluiting. Tegen de tijdgeest in dus. Daarom heet die ook *heilige* geest. Steeds wanneer die geest er is, is het feest.

Komende diensten

Met Pinksteren zingt een mooi projectkoor delen uit het Gloria van Vivaldi.



gen en inzichten uit deze groep bijdragen aan de voorbereiding van twee themadiensten in de Regenboogkerk op 16 en 23 juni. Belangstellenden kunnen zich opgeven of meer informatie verkrijgen bij Jaap Harlaar, j.harlaar@planet.nl.

Wij gedenken

Wij verloren mensen aan de dood. Dierbaren, partners, vrienden, moeders en vaders. Wie in rouw zijn, bidden we toe dat er een 'omarming is die blijft'. Liefde en troost gewenst van God en mensen. Er werden ook kleinkinderen geboren en er worden met vreugde kinderen verwacht.

Voor de agenda

De kliederkerk is verzet naar zondagmiddag 9 juni van 2 tot 4. Kinderen, kleinkinderen, papa's en mama's, logeétjes, burens en vrienden: iedereen is van harte welkom. Het thema is: Pinksteren, feest van verbinding. Er zijn beweegactiviteiten, knutsels, en een tuin-wind-vuur-moment. Van harte welkom, ook als je eens de sfeer wilt proeven.

Tenslotte

Een pinksterwens voor alle lezers. Dat gesloten oren open gaan voor zachte taal, dat verstomde stemmen gehoor vinden, dat goede energie ons overvalt en dat verbinding ontstaat binnen ons en om ons heen.

Rian Veldman en Richtsje Abma

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

'Op adem komen' vanaf juni op donderdag!

Iedere week vindt er in de Groene of Willibrordkerk 'op adem komen' plaats. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een uurtje van bezinning; om stil te zijn, een kaarsje te branden of om te bidden. Deze bijeenkomst vindt tot en met 29 mei nog plaats op de woensdag, maar vanaf 6 juni verplaatst dit naar de **donderdag van 16.00-17.00 uur**. Wij ontvangen u graag met open armen, open deuren en open harten. Voelt u zich welkom!

Wij gedenken

Wij verloren mensen aan de dood. Dierbaren, vrienden, moeders en vaders. Wie in rouw zijn, bidden we toe dat er een 'omarming is die blijft'. Liefde en troost gewenst van God en mensen.

19 mrt. mw. Cornelia Geertruida (Corrie) Pieters-Kostering 91 j.
22 mrt. dhr. Hendrik Laurens van der Laan 91 j.
16 apr. dhr. Willem van Kampenhout 67 j.
22 apr. mw. Greta van Beusekom-van der Wal 88 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Pinksterkind...

Vertelling door Lilian Hoogedoorn

Op een zachte lentenacht werd ze geboren. Dochter van koning Bouke en koningin Liefke. Dolblij waren ze, net als alle andere bewoners van hun kleine koninkrijk in het groen. Ze werd Elvira genoemd. Een echte koninklijke naam vond Liefke. Haar Bouke was het daar helemaal mee eens. Zoals hij het meestal wel met haar eens was. Ze was wijs, zijn Liefke. Samen regeerden ze hun kleine rijk rechtvaardig en in vrede. Maar de kleine, beeldschone Elvira was helemaal niet blij. Ze leek wel altijd boos en ontevreden. Wilde nooit buiten spelen en mopperde al jong: 'Spelen? Dat is nergens goed voor, ik wil nuttiger dingen doen, aan iets werken...'. Met een traktatie was ze evenmin te verleiden. Eten was functioneel en snoepen was nergens goed voor. Genieten?

Kind zijn... Hoezo, je werd toch geboren om groot te worden, toch niet om een beetje rond te spelen... Wat het koningspaar ook probeerde om hun dochter een blij spelend kind te laten zijn, Elvira sloot zich op in haar kamer en leerde alles wat ze nodig zou hebben om later het land te kunnen regeren. Het volk dat veel van hun vorst en vorstin hield hoopte maar dat die dag nog lang zou duren. Niemand verlangde naar een regime waar leven eigenlijk niet echt meer mogelijk leek.

'Weet je Liefke', sprak koning Bouke op een ochtend. 'Elvira is een lentekind, de tijd van groei en bloei, van hoop.' 'Ja,' antwoordde Liefke, 'en van geestkracht en wijsheid. Want die krijgen we ingedemd als we echt willen leven. Niet alleen voor en met onszelf, maar samen met alle andere dieren, bomen, planten en mensen.' 'Doen we iets niet goed Lief?', vroeg de koning. 'Ik weet het niet.



Laten we onze raadslieden om raad vragen, misschien weten zij wat te doen...'. En zo geschiedde. Elvira intussen vermoedde dat haar ouders iets in hun schild voerden. Als ze maar niet dachten dat ze haar aan het spelen of koekjes eten kregen. En al helemaal niet samen met anderen. Ze piekerde niet over gedoe met andere wezens. Ze had haar handen al vol aan het uit haar kamer houden van paleiskat Felix die met haar wilde spelen en stoeien.

De wijze raadslieden dachten diep na over het dilemma van het koningspaar. Ze hielden veel van hen. Dit kleine koninkrijk werd met zoveel liefde en toewijding geregeerd. Voor alles en iedereen was een plaats. Wonderlijk dat dit koningskind dit niet kon voelen. Ze was ergens heel intens boos over, dachten ze. Alsof het kind ervan overtuigd was dat je leefde om te ploeteren. Maria, de oudste in hun gezelschap, had een idee. 'Laten we haar naar Kruiden Frieda brengen', sprak ze. 'Die kan een medicijn voor haar maken'. 'Dat is een goed idee', vond Liefke. En zo geschiedde. Elvira was haar kamers niet uit te sleuren, maar nu gaf het Koningspaar niet toe. In de koets werd Elvira naar Kruiden Frieda gebracht. 'Maar ik ben gezond'. 'Nee kind,' antwoordde Frieda. 'Ongezond en ongelukkig. Je mist de adem van de geest'. En ze gaf Elvira een rood drankje. Even later begon Elvira hartverscheurend te huilen. Ze had nog nooit gehuild. Toen kroop Wibbo, Frieda's kat op haar schoot. Elvira aaide hem. En niet alleen hem, maar ook haar ouders, Felix en oude Eik. En ze leerde spelen. Samen met anderen. Zo werd Elvira Pinksterkind en kreeg ze de adem van de geest...



Toekomst kerkgebouwen en ondersteunende ruimtes

Na een inspirerende voordracht van Ds. Vitaly Pupazan uit Moldavië op de gemeenteavond van 15 april 2024 werd de gemeente ook geïnformeerd en gehoord over de toekomst van de kerkgebouwen en de ondersteunende ruimtes.

Na de vorige gemeentevergadering van 30 oktober 2023 had de Kerkenraad besloten het volgende scenario verder uit te werken: op termijn opgeven van de Regenboogkerk (RBK), behoud van Groene of Willibrord Kerk (GWK) en Willibrords Erf (WBE), identificeren van extra gebruiksruidtes, en actieve participatie in de verdere ontwikkeling van het Dorpscentrum. De gemeente kreeg inzage in het concept

besluit voor de Kerkenraad van 16 mei. Er werd daarnaast ook een kort overzicht gegeven van eventuele verbouwingen aan WBE, waarmee aan alle behoeftes voor ondersteunende ruimtes kan worden voorzien en WBE nog verder verduurzaamd kan worden.

Uit de discussie werd duidelijk dat veel gemeenteleden het zorgvuldige en transparante proces op prijs stellen en willen voortzetten. Eventuele verbouwingsplannen van WBE moeten dus ook goed worden uitgewerkt voordat de Kerkenraad daarover kan beslissen. Ook moet nog goed gekeken worden naar de wensen van de jeugd- en jongerengroepen.

De Kerkenraad zal deze opmerkingen betrekken bij de besluitvorming op 16 mei. Het is de bedoeling om daarna drie commissies in te stellen voor de verbouwing van WBE, voor de overdracht van de RBK en voor een waardig afscheid van de RBK. Het is daarbij erg belangrijk om eerst een goed huis voor alle gemeenteleden te creëren in WBE en de RBK tot die tijd gewoon te blijven gebruiken. We realiseren ons dat dit proces van kerksluiting pijnlijk en emotioneel is en willen de oversteek graag in alle rust maken, met u allen aan boord, in vertrouwen op God en in verbondenheid met elkaar.

Hans Hogerzeil,
voorzitter van de Kerkenraad

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

19 mei. Zending: Bangladesh, gemeentebouw voor dorpskerken

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw.

26 mei. Missionair Werk: online platform voor zinzzoekers

Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

2 juni. De Bakkerij Leiden: actie zomerbonnen

Al vele jaren worden er vanuit De Bakke-

rij Zomerwaardebonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te besteden zijn bij een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.

De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Het is gebleken dat mensen het heel plezierig vinden dat ze zelf kunnen bepalen wat zij kopen voor de bonnen.

9 juni. Patmos-Samos-Fonds

In 2018 ontstond een mooi contact tussen reizigers uit Oegstgeest en een priester van de Grieks-Orthodoxe Kerk op Samos. Vanuit Oegstgeest is regelmatig geld gestuurd naar de kerk op Samos voor diaconale ondersteuning van vluchtelingen.

Voor de giften van gulle gevers, ook van buiten Oegstgeest, werd het Patmos-Samos-Fonds opgericht dat is ondergebracht bij de Stichting Steun-ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

<https://www.steun-zwo.nl/projecten/patmos-samos-fonds/>

16 juni. Stichting Camelia Indonesië

De Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van de vulkaan Merapi in Java. Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij. Ook hun ouders en hun gemeenschap worden in de activiteiten betrokken.

23 juni. Werelddiaconaat: Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgmedewerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun familieleden en burens.

Laat de vrucht van de Geest in ons groeien

Heer God, geef ons de liefde om onze ogen te richten op Jezus en eerlijk te verlangen om zijn hart voor de mensen te zijn.

Geef ons blijdschap om dankbaar te leven voor wat wij hebben en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

Geef ons vrede om helder te zien wat ons samenhoudt en om te vergeten wat ons scheidt.

Geef ons geduld om te aanvaarden dat wij zwak zijn en veel tijd nodig hebben om te worden wat wij graag zouden willen zijn.

Geef ons vriendelijkheid om gevoelig te worden voor elkaars vreugde en pijn en attentievol te leven.

Geef ons goedheid om iedereen het beste te gunnen en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

Geef ons trouw om het gegeven woord nooit te breken en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

Geef ons zachtheid om te beseffen hoe kleine wonden pijn kunnen doen en om nooit één mens te kwetsen.

Geef ons ingetogenheid om af en toe stil te worden en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.

Valeer Deschacht

Iedereen een bijbel in de taal van z'n hart

Wycliffe werd in 1942 opgericht door William Cameron Townsend. Inmiddels heeft de organisatie afdelingen in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland. De organisatie is vernoemd naar John Wycliffe, die in de 14e eeuw de Bijbel vertaalde in het Engels.



werkt Esther binnen de organisatie in een team dat als taak heeft meldingen te onderzoeken van grensoverschrijdend gedrag waar medewerkers van SIL (Summer Institute of Linguistics), de internationale tak van het werk, bij betrokken zijn, in welke rol dan ook.

In 2023 bezochten Joan en

Esther met hun kinderen en kleinkinderen nog eens het taalgebied. Het was voor hen vijf jaar geleden dat ze er voor het laatst waren. Voor hun zoons, die er geboren zijn, was het bijna 20 jaar geleden. Esther schreef over hun reis o.m.: 'Door de aanleg van een verharde weg is er veel veranderd in het gebied. Er was zelfs zoveel veranderd dat we soms moeilijk de dingen konden herkennen. Er gaan nog steeds zoveel indrukken door onze hoofden dat we niet goed weten hoe we hierover moeten denken. Zijn de veranderingen nu een vooruitgang of juist een achteruitgang? Of misschien wel allebei? Wat betekent dit voor de toekomst van de mensen? Wij weten de antwoorden niet op die moeilijke vragen. We hebben onze projectmedewerkers gesproken, oude vrienden ontmoet en

het project bekeken. Ook bezochten we een van de scholen waar we als echte VIP's behandeld werden.

Daarnaast hebben we het nieuw gebouwde kantoor met het leescafé uitvoerig bekeken. En natuurlijk gegeten, heel veel en heel lekker gegeten! Het was een heel speciale tijd met veel bijzondere ontmoetingen.'

Minstens eenmaal per jaar komen Joan en Esther naar Oegstgeest en vertellen ze aan de hand van beelden over hun ervaringen en de vorderingen van het project. Er is lange adem voor nodig, maar het is mooi om te zien hoeveel er door de jaren heen tot stand is gekomen!

Eke de Gier-van der Jagt

In januari 1991 werden Joan en Esther Baart door de NGK Oegstgeest uitgezonden naar een land in westelijk Azië om daar met Wycliffe Bijbelvertalers een taalproject uit te voeren. Het werk bestond uit het analyseren van een tot nog toe ongeschreven taal, het documenteren van deze taal in de vorm van een grammatica en een woordenboek, het ontwikkelen van een schriftstelsel en het maken van alfabetiseringsmaterialen en boekjes voor deze taal. Het lange-termijndoel is om werk aan een bijbelvertaling in gang te zetten, zodat ook deze groep de bevrijdende boodschap van het evangelie kan horen in een voor hen begrijpelijke taal. Inmiddels is de uitvoering voor een groot deel in handen van lokale medewerkers die door hen zijn opgeleid.

Sinds 1997 was Joan daarnaast als taalkundig adviseur voor andere Wycliffe-projecten gaan fungeren. Vanaf 2004 was hij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische ondersteuning van alle Wycliffe-projecten in West-Europa en vijf landen in West-Azië. Daarvoor verhuisden ze naar het zuiden van Duitsland. Nu wonen ze weer in Nederland. Joan heeft zijn taken onlangs vanwege gezondheid moeten neerleggen, maar Esther is nog actief betrokken bij het taalproject. Ze hoopt met de lokale medewerkers het woordenboek, dat Joan lang geleden is begonnen, nog klaar te krijgen. Daarnaast



Geestdrift

Vorig jaar rond deze tijd was ik te gast bij het gala van het Leger des Heils. Het woord 'gala' was niet helemaal op zijn plek, het was een feest. Mensen van allerlei pluimage waren aanwezig en voelbaar was het enthousiasme voor deze organisatie. De vele getuigenissen in filmpjes van mensen die met geestdrift werken in allerlei lagen van de samenleving bevatten steeds één duidelijke boodschap: mijn handen zijn het verlengstuk van Jezus' handen. Vanuit Zijn liefde: handen uit de mouwen. Zo passend bij het gedachtegoed van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils.

'In 1865 richtte Booth *The Christian Mission* op. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Maar hoe mooi zijn boodschap ook was, het landde vaak niet bij zijn toehoorders. Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten: 'Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.' Daarom begon hij, samen met anderen, behalve een boodschap ook

brood bij de mensen te brengen. Pas toen het *The Salvation Army* (Leger des Heils) ging heten, begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.*

Het rode schild staat nog altijd symbool voor de beschermende functie voor degenen in nood. En wat is de nood hoog. Arbeidsmigranten, vluchtelingen, dak- en thuislozen, wezen, pleegkinderen.

Ik schaar me achter dit zorgzame leger en ik distantieer me van uitspraken waarbij beweerd wordt dat 'onze joods-christelijke cultuur' in gevaar wordt gebracht wanneer we de grenzen nog verder open zetten. Onze christelijke cultuur gaat door, daar waar mensen hun geloof in de praktijk brengen. Tevreden, enthousiast, met liefde en trouw. Er is niets nieuws onder de zon, dat wist de Prediker in het Oude Testament al. Laten we ons niet gek maken door opgeklopte woorden en angstige geluiden in de politiek en in de samenleving. Scherm

je achter het schild van gelovigen in actie. In de wetenschap dat God ons schild is bij wie we mogen schuilen. Altijd.

Thera de Vries-
Noordhuis

*)bron: site <https://www.legerdesheils.nl/william-booth>

Dit is tussen Pasen en Pinksteren het subthema van ons jaarthema *Thuis*. Voor christenen is het al generaties lang een opdracht om geloof, hoop en liefde, maar

ook om de klacht, vergeving en verzoening te zoeken en te vinden in de kerk; te vieren waar zij de aanwezigheid van de Geest zien, maar ook te treuren waar

Belijdenisdienst op Pinksteren

We kijken uit naar een vreugdevolle dienst op het pinksterfeest, waarin zes (jonge) mensen belijdenis zullen afleggen van hun geloof. In juli volgen er nog drie.

Collegetour met Rinke Verkerk

In samenwerking met de Leidse christelijke studentenverenigingen en de NGK Leiden is er op 29 mei een avond met de schrijfster van *'Het hele dorp wist het'*, een indringend boek over seksueel kindermisbruik. Om 20.00 uur is ieder welkom in de Herengrachtkerk in Leiden.

Pieter Kleingeld

Kinderclubs

De kinderen van Manna (groep 3 en 4) zochten tijdens een speurtocht vol spelletjes op 14 april naar 'het verloren schaap'.

Marianne Klapwijk

'Een warme band met God'

Op 25 april sprak GZ-psycholoog Mieke de Boer-Sonnenschein over boven ge-

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: [facebook.com/ngkoegstgeest](https://www.facebook.com/ngkoegstgeest)



Een tempel voor de Geest

God in de kerk het meest afwezig is. In een aantal kerkdiensten tot Pinksteren zetten we daarom deze opmerking van Paulus centraal: Wij

zijn de tempel van de Geest. Wat heeft dat te maken met de vrucht en de gaven van de Geest? In juni wordt het jaarthema toegespitst op 'Beste bureu'

noemd boek van haar. In een mix van theorie en korte oefeningen reflecteerden de aanwezigen op hun hechting in hun vroegste jeugd en de invloed daarvan op relaties en hun geloofsleven. Namens Team Ondersteuning Kringen (TOK),

Hester de Haan

Ontmoetingsmiddag senioren

Op woensdagmiddag 19 juni a.s. hopen de ouderen van onze gemeente elkaar te ontmoeten.

Alice Siepelinga

Uit de gemeente

Op 25 maart overleed Klaasje Martina Genuit-Hummelen, 93 jaar. De afscheidsdienst en begrafenissen waren op 2 april. Op 10 april overleed Annemarie Roukema, 64 jaar. De dankdienst en begrafenissen vonden plaats op 18 april.

Op 25 april ontvingen Elsa Kuijper en Gerben Oolbakkink in Delft een zegen over hun die dag gesloten huwelijk. En op 10 mei gold dit voor Aron van Stiphout en Maartje Pel in Leiden. Wat een vreugde!

Op 26 april trouwden Daan van Ee en Annette Buhl in Celle (Dld). Het kerkelijk huwelijk zal DV op 5 oktober plaatsvinden.

Rebekka van Munster en Marco Zuidervind vragen op 20 juni in Warmond een zegen over hun huwelijk.

Eke de Gier-van der Jagt

Boekbespreking

Vrede is niet makkelijk, wel de moeite waard

NAVO-admiraal Rob Bauer zegt dat niet alleen legers, maar hele samenlevingen zich moeten voorbereiden op een 'nieuw onvoorspelbaar tijdperk'.

Trump waarschuwt de Europese NAVO-landen om de eigen broek op te houden en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer concludeert dat de bel voor Europa 'niet eerder zo luid' klonk. In een interview verwoordt hij het zo: 'We zijn op het strand gaan liggen, hebben ons een glas witte wijn laten inschenken en dachten dat de eeuwige vrede was uitgebroken'. Tegen deze achtergrond lees ik het vorig jaar verschenen boek *Vrede op aarde* van theoloog Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht, en voor de lezer misschien ook wel bekend als vaste gast van *De Ongehoofde Podcast* (NPO1/EO).

Wat is vrede eigenlijk? Paas beschrijft in zijn boek wat in oude bijbelvertalingen 'heil' genoemd wordt en in nieuwere 'redding'. Heil is meer dan redding van de ziel. Het gaat om recht doen binnen de relaties die we hebben met alle schepselen: de natuur en onze medemensen. 'Bekering van mensen tot Christus en de genezing van hun relatie met de schepping zijn twee kanten van dezelfde medaille' (blz. 308-309). De mens mag als priester van de schepping op zoek naar de bloei van alles wat leeft. God sluit zijn verbond immers niet alleen met de mens, maar ook met de aarde.

Wat betekenen vrede en heil in een tijd van oorlog en ecologische crisis? Het woord 'zonde' kan herontdekt worden: schuld gaat over concrete zaken, ook over onrecht en onderdrukking. De armen van deze wereld betalen de prijs voor de enorme consumptie van het Westen. Dit is niet anders dan een re-

terende verbondsbreuk waarbij mensen hun

priesterlijke roeping hebben verwaarloosd. Verbondsvernieuwing is echter mogelijk, ook als de littekens van het verleden zichtbaar blijven. Hopeloosheid is volgens Paas de wortel van alle kwaad. Als God de wereld, de kosmos, met zichzelf verzoent aan het kruis, geeft dat ons de kracht om elke dag opnieuw duurzame keuzes te maken en ons in te zetten voor Gods schepping.

Jezus is onze vrede, schrijft Paas in het laatste hoofdstuk van zijn boek. Vrede is meer dan veiligheid alleen, het gaat om wat in de bijbel onder het Hebreeuwse woord *shalom* valt: 'een leven dat aan alle kanten klopt'. Vrede tussen de volken en vrede van de schepping. Vrede heeft iets onmogelijks, dat besef is vandaag sterker dan in de decennia die achter ons liggen. Volgens Stefan Paas vinden we in de bijbel 'zowel de belofte van toekomstige vrede (de *shalom* die door God tot stand gebracht zal worden wanneer zijn Koninkrijk gevestigd wordt) alsook de belofte dat deze vrede hier en nu al enigszins vorm kan krijgen' (blz. 361). Jezus zei: 'gelukkig zijn de vrede-stichters'. Het gaat er dus om 'liefdevolle relaties te leggen, te zoeken naar rechtvaardigheid in dienst van verzoening, in hoopvolle verwachting van Gods *shalom*' (blz. 400).

Jochem Hemink

Vrede op aarde. Over heil en redding in deze tijd, Stefan Paas, uitg. KokBoekencentrum, 415 pagina's, ISBN 978 90 435 4007 0 (ook als e-book verkrijgbaar), NUR 700.



Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60, e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepelinga, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22

Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

www.ngkoegstgeest.nl

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

REGENBOOGKERK

zo 19 mei 10.00 **Pinksteren** ds. R. Abma
 zo 26 mei 10.00 ds. R.C. Veldman
 zo 02 jun 10.00 ds. R. Abma, m.m.v.
 Muidercantorij Amsterdam,
viering Maaltijd van de Heer
 zo 09 jun 10.00 ds. R.C. Veldman
 zo 16 jun 10.00 ds. R.C. Veldman
 zo 23 jun 10.00 ds. R. Abma

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
 Elke woensdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.
Let op: vanaf 6 juni elke donderdag!

Autodienst

zo 19 mei Hanneke en Lex Huisman
 06-22 05 59 64
 zo 26 mei Marianne Smit-Jellema 517 41 69
 zo 02 jun Thijs Breet 06-12 55 44 78
 zo 09 jun Evert Wieman 517 22 22
 zo 16 jun Dirk Jan de Ruijter 517 61 58
 zo 23 jun Cobie Visee 06-27 32 30 38

Taizévieringen

Zondag 26 mei, 19.00 uur in de Rehobothkerk
 Zondag 30 juni, 19.00 uur in de Groene Kerk
 Voor wie meerstemmig mee wil oefenen, dat kan vanaf 18.30 uur.
 Van harte welkom!

DUINZIGTCOLLEGE of Rehobothkerk

Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl
 Via deze website kan meegekeken worden.

zo 19 mei 10.00 **Pinksteren**
 ds. Pieter Kleingeld
 zo 26 mei 10.00 Paulien Vervoorn
 zo 02 jun 10.00 ds. Alexander Bosma,
H. Avondmaal
 zo 09 jun 10.00 Bram Dijkstra
 zo 16 jun 10.00 ds. Alexander Bosma
 zo 23 jun 10.00 ds. Alexander Bosma

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling.
 Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk.
 Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

Pinksteren

za 18 mei 19.00 **H. Vormsel in Katwijk**
 mgr. H. van den Hende
 Viering in Wassenaar
 zo 19 mei 11.00 Eucharistie,
 pastor K. van Vliet, Schola
 ma 20 mei 11.00 Eucharistie,
 pastoor R. Franken

Drievuldigheidzondag

za 25 mei 19.00 Viering in Wassenaar
 zo 26 mei 11.00 Eucharistie,
 pastoor R. Franken,
 Dameskoor

Sacramentsdag

za 01 jun 19.00 Viering in Wassenaar
 zo 02 jun 11.00 **Eerste Heilige Communie**
 Eucharistie,
 pastoor R. Franken
 en pastoraal werker
 S. Zuidersma, Dameskoor

10e zondag door het jaar

za 08 jun 19.00 Viering in Wassenaar
 zo 09 jun 11.00 Eucharistie,
 pastor K. van Vliet,
 Gemengd koor

11e zondag door het jaar

za 15 jun 19.00 Viering in Wassenaar
 zo 16 jun 11.00 Eucharistie,
 mgr. A. van Luyn sdb/
 diaken P. Winnubst,
 Schola

Inzameladressen voor de Voedselbank

Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

■ Protestantse Gemeente Oegstgeest:
 Inzameling elke laatste zondag van de maand in de hal van de Willibrords Erf, voor en na de dienst,
 10.00 – 11.30 u.

12e zondag door het jaar

za 22 jun 19.00 Viering in Wassenaar
 zo 23 jun 11.00 Woord- en Communie-
 viering, pastoraal werker
 S. Zuidersma

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06-1220 9191 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 17 mei 11.00 **Pinksteren** RK,
 pastor Kees van Vliet
 vr 31 mei 11.00 PKN, ds. Rian Veldman
 vr 14 jun 11.00 PKN, dhr. Rein Rus
 vr 28 jun 11.00 RK, pastor S. Zuidersma

Bezinningscentrum KRUISPUNT

Rivierduinen, locatie Oegstgeest

Zodra er weer diensten gehouden kunnen worden, zullen we geïnformeerd worden.

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
 11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 19 mei 10.00 **Pinksteren**
 P. Stolk, HI-Ambacht
 zo 26 mei 10.00 W. v.d. Velden, Putten
 zo 02 jun 10.00 Th. Niemeijer, Losser
 zo 09 jun 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
 zo 16 jun 10.00 W. v.d. Velden, Putten
 zo 23 jun 10.00 J. Schep, Gorinchem

Varia-agenda In het voorbijgaan

Zojuist verscheen bij uitgeverij Vliedorp de nieuwe bundel gedichten 'In het voorbijgaan' van onze emeritus predikant Ronald da Costa.

Alles komt en gaat voorbij. Leven op aarde lijkt een luchtbel op zee, een kwetsbaar, mysterieus en verrassend avontuur. In zijn achtste dichtbundel schrijft Ronald da Costa over de beweging tussen angst en hoop, de betekenis van wat was, is en gaat komen: jeugdherinneringen, liefde en scheiding, het einde van het leven op deze aarde, de

druk van een onverwerkt verleden.

Hoe ga je om met machteloosheid, politieke onrust, oorlog, onbezonnen wereldleiders? De gedichten zijn herkenbaar en beeldend. De zeggingskracht van de bundel is verrassend.

Hieronder een voorbeeld, geïnspireerd door het interview van

astronaut André Kuipers met Coen Verbraak in het tv-programma 'Over Leven'. Kuipers vertelde over zijn hoogtevrees op aarde waar hij in de ruimte geen last van had en dat hij toen besepte dat het ontstaan van de aarde een groot wonder is:

Astronaut

*Met hoogtevrees de ruimte in,
 achtbaan van de overgave
 om jou te zien
 blauw leven
 in een eindeloos
 heelal.
 Dunne dampkring om je heen,
 mantel van sterrenpracht
 klein deel van een grenzeloos geheel
 van tijd tot eeuwigheid
 Aarde.*

*Laat mij jou
 zo zien*

*Moeder van miljoenen
 laat mij in deze ruimte
 zonder hoogtevrees.*

Ronald da Costa

De bundel *In het voorbijgaan* is verkrijgbaar bij de Oegstgeester boekhandels, prijs € 15,00

Zomerkampen voor kinderen, tienaers, jongeren



Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. De zomerkampen 2024 zijn van 14 - 20 juli.

Zie: bisdomrotterdam/zomerkampen
 Voor alle kampen geldt: is de bijdrage een probleem? Neem dan contact op met uw parochie.

Kinderkamp (8-11 jaar)

In het kinderkamp trek je de hele week met je deelgroep en je eigen deelgroepsleider op. Je eet niet alleen met de groep aan één tafel, maar je doet ook alle sport- en spelonderdelen in groepsverband.

Plaats/kosten: Schiedam, € 140

Tienerkamp (12-14 jaar)

Tijdens het kamp ben je niet alleen bezig met praten over een weekthema, maar ga je er ook met elkaar op uit om, voor mensen die dit nodig hebben, daadwerkelijk iets te doen. Er zijn spannende spellen.

Plaats/kosten: Veenendaal, € 150

Jongerenkamp (15-17 jaar)

Elke dag zijn er activiteiten rond een thema. We organiseren zelf een handen-uit-de-mouwenactiviteit. Elke dag is er een dagopening en dagsluiting met de lezing van die dag.

Plaats/kosten: Doesburg, € 160

Activiteiten Raad van Kerken

Kloosterweekend 31-5/2-6 Info: www.cappellaprocantibus.nl,
 Abdij Maria Toevlucht in Zundert zie pagina 16.

Info en opgave:
mireillestuart@gmail.com

Boeiende oecumenische reis naar Patmos 3-10/6

Geen plaats meer, maar... in de andere groep, een week eerder, (27/5 - 3/6) mogelijk nog wel!
 Info: davanos@icloud.com,
aartverburg@me.com

Luister!
Een literair concert 2-6
 Voordrachten van schrijvers en zang van Cappella pro Cantibus
 Plaats: Regenboogkerk
 Tijd: 15.30 uur

Voor (meer) info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raadvankerkenoegstgeest.nl

Kopij voor activiteitenprogramma RvK

Ook voor seizoen 2024-2025 wil de werkgroep Vorming van de Raad van Kerken allerlei activiteiten op het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving (voor volwassenen) bundelen in het activiteitenprogramma, het zogenoemde 'groene boekje'. Als overkoepelend thema is gekozen voor **DOORGEVEN**.

Tot **1 juni** kunt u kopij inleveren via werkgroepvorminggoegstgeest@gmail.com. Graag de titel in de onderwerpregel en de beschrijving zo kort mogelijk, met vermelding van datum, plaats, tijd, contactgegevens en evt. kosten.



Jongerenreis naar Taizé 4-11 augustus



Ga je mee naar Taizé? Komende zomer organiseren we vanuit de verschillende kerken in Oegstgeest een jongerenreis naar Taizé voor iedereen tussen de **16 en 35 jaar**.

Taizé is een klein dorpje in de Franse Bourgogne. Daar is al meer dan 75 jaar een oecumenische kloostergemeenschap waar duizenden jonge-

ren vanuit heel Europa en andere continenten naar toe komen. Iedereen die er wel eens is geweest, weet dat het een bijzondere plek is.

Er hangt een heel ontspannen sfeer op de heuvel die als het ware een groot kampeerterrein is rondom de kerk van de broeders.

'Het is echt een feest om zoveel jongeren, zoveel verscheidenheid, op de heuvel te zien samenkomen.'

Een verblijf in Taizé is een mogelijkheid om naar gemeenschap met God te zoeken door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte en persoonlijke bezinning. Je kunt hierdoor innerlijke vrede, een zin voor je leven en bezieling (her)vinden.

Zegt het voort, attendeer (studerende) kinderen of kleinkinderen op deze reis.

Informatie over Taizé:

www.taize.fr/nl

Aanmelden kan per mail:

j.de.kogel@planet.nl

Meer info over de reis:

Rian Veldman (06-14273013)

of Maartje de Heij

(06-19266974)

**Informatieavond: zondag-
avond 26 mei om 19.45 uur
in de Rehobothkerk**

Aansluitend op de
Taizégebedsviering van 19 uur

Tot slot...

**Stem van God
die oren opent
om zijn roepen te verstaan,**

**Geest van God
die harten opent
dat de liefde in kan gaan,**

**Vuur van God
die onze lauwheid
doet ontvonken en doorgloeit,
Kom, vul ons
steeds intenser
tot ons antwoord openbloeit.**

Inge Lievaert

Varia-agenda

Literair concert Regenboogkerk m.m.v. Cappella pro Cantibus



Op zondagmiddag 2 juni, om 15.30 uur, vindt in de Regenboogkerk, Oegstgeest een uniek literair concert plaats. Voorzacht van eigen poëzie door leden van de Schrijfkring Oegstgeest wordt afgewisseld met zang van Cappella pro Cantibus. Ook zullen er gedichten worden gelezen van de vroeg overleden dichteres en fotografe Ida Sipora Schaake (zie foto, Amsterdam 1935-Leiden 1964).

Het thema 'Luisteren' van het Groene boekje van de Raad van Kerken voor het seizoen 23-24 biedt een verrassend kader voor het samengaan van poëzie en zang. In het werk van de dichters is het woord luisteren zeer betekenisvol. In de liederen die Cappella pro Cantibus o.l.v. dirigent Ilia Belianko zal zingen, speelt bewust luisteren een grote rol. In het gekozen repertoire zijn vriendschap, liefde en vrede terugkerende kernwoorden. Er worden liederen gezongen van onder anderen Felix Mendelssohn Bartholdy, William Byrd, Ola Gjeilo, Morten Lauridsen, Josef Rheinberger en Thomas Tallis.

Wij nodigen u van harte uit dit literaire concert, dat ongeveer een uur zal duren, bij te wonen. De toegang is gratis, collecte bij de uitgang. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en biedt de PGO u een drankje aan.

Gerda Theuns

Uniek concert in de Groene Kerk

Bijzondere Zaterdagmiddagen in de Groene Kerk. Op zaterdag 15 juni 2024 is er

weer één... Dan geven Pedro Domingos en Julio Angelini uit Lissabon een bijzonder concert. Pedro zingt en Julio speelt akoestisch gitaar. In 2023 bracht dit duo hun eerste album uit: Manchas (vlekken, als in olievlekken die steeds veranderen).

Op YouTube (via de QR-code) en Spotify (Pedro_Julio.Album) kun je hun muziek beluisteren. Rustgevende muziek, geïnspireerd door klanken uit de natuur; meditatief met een bijzondere energie. Pedro licht toe hoe hij de muziek 'ontvangt' en neemt je mee in de ruimte die zich ontvouwt (zie ook de vorige Oke).

Tijd: van harte welkom op 15 juni, 16.00 uur.

Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage bij de uitgang), drankje na afloop.

Ds. Aart Verburg

