

Groter dan ik



Mozes bij de brandende braamstruik, Marc Chagall



Transcendentie: dat wat ons overstijgt, wat groter is dan ik. Transcendentie heeft te maken met grenservaringen: je beseft dat je als mens beperkt bent. Dat er iets is dat groter is dan jij. ➤



Ds. Rian Veldman

Marc Chagall

Colofon

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest:
 Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27,
 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26
 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.),
 Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga,
 Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en
 Jacqueline van Arend-Koelman
 Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
 Adviserend lid namens de kerken:

ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gweny Kouwenhoven (administratie) en
 Ed Gijzenij (logistiek),
 e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begoniaaan 14, 2343 XN,
 tel. 06-308 365 09,
 e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2,
 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97,
 e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
 Oplage: 8.500 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom,
 richtbedrag €35 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **1 maart 2025**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **13 februari 2025** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **26 april 2025**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

*Happy new year
 de wereld staat in de fik
 en ik zou het willen blussen
 maar het vuur is groter dan ik...*

Dit lied bracht singer/songwriter Froukje uit in 2020. Vijf jaar later is dit lied nog altijd actueel. Het besef dat iets groter is dan ik, kan zich voordoen in het negatieve: klimaatcrisis, oorlogen, *het vuur is groter dan ik...* het gaat mij te boven. Hoe kan ik me daartoe verhouden?

Mensen zijn beperkt

Mensen hebben ervaringen van transcendentie in de natuur: imposante bergen, de uitgestrekte oceaan, of juist in een kleine knop, een lentebode. Er is de ervaring van de grenzeloosheid van de kosmos wanneer je naar de sterren kijkt, de grenzeloosheid van de ruimte. Of de ervaring van de begrensdheid van de tijd. Bij de geboorte van een nieuw leven: het besef van het geheim van het leven. Waar komt dit nieuwe leven vandaan? Zoals er ook aan het einde van het leven, of soms er middenin, de ervaring van sterfelijkheid is. Wij beseffen dat ons leven eindig is. Iemand is dan 'uit de tijd gevallen'. Wij mensen zijn begrensd in de tijd en in de ruimte en hebben dus altijd vragen of er iets of iemand is voorbij onze begrensdheid. Iemand die of iets dat ons draagt, of omvat, geschapen heeft en gewild, ons misschien zelfs wel liefheeft zoals wij zijn: met onze beperktheiden.

Van de redactie

Transcendentie is het thema van deze Oke. Een wat lastig begrip, maar wel dagelijks aan de orde. Dit wordt in een aantal artikelen toegelicht, soms in het hier en nu, soms met mystici uit vervlogen jaren. Omdat op pagina 16 geen ruimte was voor een 'Tot slot', dit keer maar hiernaast: 'Om te beginnen'.

De redactie wenst u veel heil en zegen voor 2025.

Iemand die is 'groter dan mijn hart'

Last but not least ervaren mensen ook iets van transcendentie wanneer we schoonheid ervaren, of diepe liefde en vriendschap. Tijdens een concert kun je soms een enorm gevoel van verbondenheid ervaren. Hebben die ervaringen iets met God te maken? Dat ligt natuurlijk aan je perspectief. Ik geloof van wel, dat wij 'in Hem leven, bewegen en zijn'. Dat geeft mij een ruimer en ander perspectief op deze wereld, op de ander, op mijzelf. Het besef dat ik deel uitmaak van iets dat zoveel groter is dan ik ben, dat er iemand is 'groter dan mijn hart', met de woorden van Huub Oosterhuis:

*Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
 die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
 Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
 ons vasthoudt,
 Gij die vreugde scheidt in mensen,
 Gij die het woord tot ons gesproken hebt
 dat onze ziel vervult;
 laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
 doe ons opengaan voor het visioen van vrede
 dat sinds mensenheugenis ons roept.
 Verhaast de dag van uw gerechtigheid,
 zie het niet langer aan
 dat her en der in deze wereld
 mensen gemarteld worden, kinderen gedood,
 dat wij de aarde schenden
 en elkaar het licht ontroven.*

Ds. Rian Veldman

Om te beginnen...

**Heer, u weet het als ik zit of sta,
 u doorziet van verre mijn gedachten.
 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt
 het op,
 met al mijn wegen bent u vertrouwd.**

**Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
 hoe eindeloos in aantal,
 ontelbaar veel, meer dan er
 zandkorrels zijn.
 Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.**

Uit psalm 139

Raad van Kerken Oegstgeest



Alledaagse spiritualiteit

Sommige mensen kunnen heel goed bidden, zó goed dat het voor hen een spirituele ervaring wordt, een ervaring die het gewone leven overstijgt, van directe verbinding met het Goddelijke. Andere mensen zijn in staat om het Hogere te ervaren in de verwondering over de grootsheid van de schepping, de schoonheid van de schepselen en van het leven.

In de encycliek *Laudato Sí* voegt paus Franciscus aan deze twee spirituele ervaringen – via de verbinding met de Schepper en via de verbinding met diens schepping – nadrukkelijk een derde variant toe. Hij doet dat aan de hand van een voorbeeld waarmee hij wil aantonen dat, terwijl de bestaande wereldorde niet in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, mensen op lokaal niveau wél het verschil kunnen maken. Zij bekommeren zich bijvoorbeeld om de kapotte fontein op het dorpsplein en gaan samen aan de slag. Om hen heen ontwikkelen of herstellen zich relaties en

ontstaat een nieuw lokaal maatschappelijk netwerk. En, schrijft de paus, deze gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden tot intense spirituele ervaringen, wanneer zij uitdrukking zijn van gevende liefde.

De ontmoeting met de ander – en dan niet het oppervlakkige contact, en niet met de bedoeling om iets gedaan te krijgen – maar een echte ontmoeting, met erkenning, aandacht en zorg: zo'n ontmoeting kan zeker een spirituele ervaring zijn.

En eigenlijk is dat niet iets om je over te verwonderen. Want luidt het Schriftwoord niet: 'Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden'? Daar gebeuren immers wonderen. Laten we samen aan de slag gaan en laten we elkaar ontmoeten – met oprechte interesse, zorg en liefde. Heel alledaags.

Cor van Beuningen,
 voorzitter Raad van Kerken Oegstgeest

Kerstviering met de bewoners van woonlocatie Tilly Koenen

Ook dit jaar organiseerden Selma Poppe-Rienks en ik weer een kerstviering voor de bewoners van de Tilly Koenen (dit is een woonlocatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking). Bijna alle bewoners wilden mee naar Willibrords Erf. Tijdens het kerstverhaal richtten de bewoners de stal in. Het resultaat ziet u op de foto. Er werden veel kerstliederen gezongen. Na afloop werd iedereen weer thuisgebracht voorzien van een tasje met wat lekkers en cadeautjes. Deze tasjes zijn deels gesponsord door twee kerkleden en door 'dorpsmarketing Oegstgeest'.



Lijkt het u ook mooi om mee te doen, of bespeelt u een muziekinstrument om ons te begeleiden bij het zingen? Neem dan gerust contact met mij op. We houden ook weer een Paasviering.

Nel Kortlever; nelkortlever@ziggo.nl

Persoonlijk

Transcendentie

Het verhaal voor deze rubriek kreeg ik bijna in mijn schoot geworpen. Bij de uitleg over het onderwerp schieten mij



dan ook meteen verhalen te binnen. Want, dacht ik: als muzikant heb ik vast ervaringen waarbij ik als mens de werkelijkheid overstijg en buiten mijzelf treed. Aldus Google over de betekenis van transcendentie. Toch was de eerste vraag die mij te binnen schoot: 'heb ik dit eigenlijk weleens echt ervaren?' Ik denk dat het antwoord hierop 'nee' is. Niet echt. Ik ga proberen uit te leggen waarin bij mij de nuance zit.

Bij het woord 'overstijgen' heb ik het beeld dat de geest een buitenlichamelijke ervaring heeft, waarbij je als het ware vanaf een andere 'plek' de situatie beleeft. Je versmelt met de omgeving en ervaart het niet als 'jezelf'. Dit heb ik nooit als zodanig gehad. Toch schieten me wel meteen beelden te binnen waarbij ik iets extra's heb gevoeld. Van een geslaagde koorzangles op de school waar ik lesgeef, tot het zingen van een concert waar alle noten op hun plek vallen. Dan is het alsof zich als het ware een koepel om de betrokkenen heen vormt. Waarbij de energie van dat moment zo wordt geconcentreerd in die ruimte, dat de verbinding met elkaar nog beter voelbaar is. In deze situaties sta ik met beide benen op de grond, ontstaat er warmte en energie en ben ik me bewust van deze versterkte verbinding. Vaak is er daarna ontlading.

Wat denkt u? Scheidt de geest zich van het lichaam voor een buitenlichamelijke ervaring? Of sta je met transcendentie met beide benen op de grond en ben je volop in het moment?

Lisa van Arend

Met **Hart** en **Ziel...**

...gelovig

Pavlos Kefálas heeft sinds 2016 een aantal keer een reis naar de grot van Johannes op Patmos voorbereid en begeleid, zoals u al eerder in de OKe heeft kunnen lezen. Met hem was ik in gesprek over het thema transcendentie. Hierbij een foto van de icoon van de H. Paulus, zijn naamheilige.

Els van Leuken



Pavlos, wat is je achtergrond?

Ik ben Grieks Cyprioot van afkomst en heb in Griekenland rechten gestudeerd. In 1990 ben ik naar Nederland gekomen, waar ik in Leiden management heb gestudeerd. Ik ben werkzaam geweest als hotelmanager in Griekenland en op Cyprus. Na zeven jaar op Cyprus zijn we met onze kleine kinderen naar Nederland teruggekomen. Mijn vrouw is Nederlandse.

Toen ik in 2004 terugkwam, viel mij op hoe veranderd het klimaat hier was in vergelijking met 1990. Zowel Nederland als de Nederlanders waren harder en afstandelijker geworden.

In 2006 heb ik restaurant Rodos overgenomen en in 2014 heb ik besloten het restaurant zelf te gaan runnen.

Hoe is je relatie met de kerk?

Zelf ben ik Grieks orthodox, mijn vrouw is protestants. Omdat God in elke kerk aanwezig is, ga ik mee naar de Regenboogkerk of Groene Kerk. Kerk is overal het huis van God.

Wanneer je naar Patmos gaat, reis je via Samos. Op Samos is een mystieke plaats, Pythagóras, daar ervaar je ook het goddelijke. Omdat ik die ervaring van daar naar hier wilde overbrengen, heb ik samen met Aart Verburg en Dienneke van Os de Dagwacht opgezet, elke dinsdag om 8.30 uur in de Groene Kerk. Iedereen die binnenkomt steekt eerst een kaarsje aan, voordat hij of zij gaat zitten. Daarna bidden, zingen, stilte. Geloven doe je namelijk met je hart, daarna pas met je brein.

Wat ervaar je in de liturgie, de gezangen en de iconen van de Grieks orthodoxe kerk? Wat spreekt je aan in de iconen?

Zoals ik al zei ervaar ik de aanwezigheid van God. Wat de iconen betreft, die zijn niet om te aanbidden, maar een middel om te focussen tijdens je gebed. Ze zijn een symbool van respect en werken als bemiddelaar tussen God en ons. Wanneer ik op Patmos ben, moet ik altijd naar de grot waar Johannes de Apocalyps heeft geschreven. Daar te staan en te beseffen wat daar heeft plaatsgevonden, geeft zoveel energie!

Wat betekent het geloof voor je in je dagelijks leven?

De moeilijkheid is dat de ervaring die je opdoet en de energie die je meeneemt,

lijken weg te vloeien zodra je weer in het gewone leven komt. Je wil de mooie ervaring zo graag vasthouden, maar buiten zijn er weer zoveel afleidingen. En breng ons niet in beproeving, bidden we in het Onzevader. Je voelt je bijna hypocriet, maar onvolmaakt is een beter woord. Ik ben heel teleurgesteld in de samenleving, vooral in Nederland waar wij alles hebben en toch niet dankbaar zijn. Wij zijn meer bezig met onszelf dan met elkaar. Respect is er niet meer en egoïsme overheerst. Daardoor is samenleven steeds moeilijker geworden. Toch blijf ik hopen op betere tijden. Dit is mijn geloof:

geloof betekent zekerheid voor wat we hopen en zekerheid voor wat we niet zien

Nog een laatste vraag: hoe kwam je erbij om reizen naar Patmos te organiseren?

Toen ik kennis maakte met Aart Verburg, stelde hij het voor en na lang aandringen kon hij mij overtuigen. We hebben ook een goed contact met father Sotirios op Samos. In 2019 hebben we samen een stichting *) opgericht om de vluchtelingen en Griekse kinderen en families te helpen, met geld. Zo is er een band met Oegstgeest ontstaan. In Dienneke van Os hadden we ook een goede reisleader gevonden. Hopelijk komen er meer reizen in de toekomst.

Op **donderdag 30 januari** brengt fr. *Sotirios* een bliksembezoek aan Oegstgeest. Van 15.30-16.30 à 17.00 uur is hij in de Groene Kerk / Willibrords Erf.

*) www.steun-zwo.nl/projecten/patmos-samos-fonds/



Het **Groene Hart** De Groene Cirkel

In gesprek met Petra van Dijk, activiteitenbegeleider bij de Groene Cirkel, biologische kwekerij voor bloemen, planten, groenten, kruiden en fruit in Oegstgeest. De Groene Cirkel is onderdeel van Rivierduinen, locatie voor diagnostiek, behandeling en begeleiding bij psychisch lijden.

Lilian Hoogendoorn



Petra van Dijk

Wat heeft je doen kiezen voor het werken bij de Groene Cirkel en wanneer ben je er begonnen?

Petra. Ik ben een echt buitenmens, de natuur is mij heel dierbaar en ik vertoef er graag.

Ik groeide op in Poortugaal nabij Rotterdam, maar belandde voor mijn studie in Den Haag, waar ik niet kon aarden. Later verhuisde ik naar Leiden, waar ik mij wel thuis voelde en vier jaar geleden ben ik hier gestart als activiteitenbegeleider, een mooie en waardevolle baan. Naast dat ik een buitenmens ben, vind ik het ook fijn om met mensen te werken, om binnen mijn vermogen van betekenis te kunnen zijn voor wie een steuntje in de rug nodig heeft, een onse levensmoed, een zinvolle dagbesteding.

Zomaar enkele vragen

Wat kunnen wij bieden bij de Groene Cirkel? Hoe wordt afgestemd op de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemer?

Is er een band met het buitenleven? Met tuinieren? Of is het volkomen nieuw en anders, vreemd? Waarmee is er affiniteit? Met groenten en fruit? Of juist met bloemen en planten? Is er hoe dan ook ergens belangstelling voor, of vertrouwen in? Waarmee kunnen we iemand 'wakker' schudden, tot bloei laten komen? Wat durft een – niet zelden stevig door het leven op de proef gesteld, wellicht angstig – mens nog aan en hoe kunnen we met elkaar op weg gaan? Waar sluimert nog hoop?

Groei en bloei in en met de aarde is naast praktisch en leerzaam ook betekenisvol. Om iets te begrijpen van wat we doen en waarom, vertel ik bijvoorbeeld hoe een plant tot groei en bloei komt. Wat hiervoor nodig is. Ik vertel over de kiemkracht van zaden, over kracht en kwetsbaarheid van een bepaald gewas en wat wanneer onze aandacht behoeft.

Omdat wij biologisch telen en kweken, is ons werk afgestemd op de seizoenen. Deelnemers komen zo ook in contact met wat van oudsher seizoensgebonden is en waarom we in de winter boerenkool oogsten en eten en we dan geen verse bloeiende bloemen in de pluktuin hebben.

De ene deelnemer ontwikkelt hier meer voeling mee dan de andere, maar het is niet mijn intentie om van iedere deelnemer een natuurliefhebber te maken. Het samen met anderen bezig zijn, het besef dat er op je gerekend wordt en die verantwoordelijkheid aankunnen en durven is al een gegeven waar ik blij over en dankbaar voor kan zijn.

Om als deelnemer bij ons te komen, is wel lef nodig.

We zijn veel buiten, in weer en wind. We hebben een klein gebouw, waar ook onze winkel gevestigd is, maar dit is geen goed geïsoleerd paleis. Bij ons aan de slag gaan vraagt kortom om de moed een aantal uren of dagen per week het bekende comfort los te laten, je hoge hakken of mooie jurk in de kast te laten en genoeg te nemen met koffie op een kruk naast een kruiwagen of aan een picknicktafel. Maar voor wie durft, kan de Groene Cirkel een heel betekenisvolle ontdekkingsreis zijn.

zie: www.kwekerijdegroenecirkel.nl

Het 'gewone' parochieleven komt weer op gang

Wanneer deze editie van de OKe eind januari bij u op de mat valt, is het jaar 2025 alweer bijna een maand 'oud'. De kerstperiode is met het feest van de doop van Jezus op zondag 12 januari officieel afgelopen, de kerststal en de kerstboom zijn weer opgeruimd... De olieballen van Oud en Nieuw zijn nog slechts een herinnering. Het parochiële leven gaat weer zijn gewone gang.

Actie Kerkbalans

Hoewel deze OKe officieel die van de maand februari is, zou ik toch graag uw aandacht vragen voor de actie Kerkbalans 2025 die landelijk bij alle kerken loopt van zaterdag 11 t/m zaterdag 25 januari. In deze actieperiode gaan in de lande duizenden vrijwilligers op pad om de ingeschreven parochianen dan wel gemeenteleden te enthousiasmeren om een financiële bijdrage te leveren om het functioneren van parochie(kern) of gemeente mogelijk te maken. De jaarlijkse 'crowdfunding' via de Actie Kerkbalans is broodnodig. Niet alleen voor het in stand houden van gebouwen, het betalen van personeel en het medefinancieren van missionaire en maatschappelijke projecten. Zeker ook voor het organiseren van lokale bijeenkomsten en jaarlijkse parochieprojecten als Eerste Heilige Communie, Vormsel, Alpha cursussen enz.

Financiën én vrijwilligers

Centraal staat sinds enkele jaren de slogan: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN. Dat blijft vanzelfsprekend actu-

eel. Zonder een financiële impuls kunnen we kerken moeilijk in stand houden. Er speelt echter meer. Willen we onze Willibrord-geloofsgemeenschap vitaal houden, dan kan dat alleen maar als we gezamenlijk die gemeenschap dragen. Een financiële bijdrage is één, maar een actieve bijdrage als vrijwilliger maakt een gemeenschap levend. In onze Oegstgeester H. Willibrord weten we ons gelukkig gedragen door vele vrijwilligers op velerlei gebied; van lidmaatschap van bestuur, beheercommissie, pastoraatgroep en koren tot meewerken in werkgroepen voor tuin- en begraafplaatsonderhoud, bloemengroep of schoon schip, of voorbereidingsgroepen voor Eerste Heilige Communie en Vormsel. En natuurlijk mogen we kosters, misdienaars en collectanten niet vergeten. Wekelijks zijn zij zichtbaar in de kerk tijdens de eucharistievieringen. Wanneer veel van al dat vrijwilligerswerk uitbesteed zou moeten worden, zouden we nog veel meer geld moeten uitgeven en, zoals we in de bijdrage van de penningmeester in de editie van december



Foto: Marianne Gerritsen

'24 / januari '25 van *De Augustinus* konden lezen, hebben we jaarlijks al te maken met een flink tekort op de begroting van de parochie.

Vitaliteitstoets

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan de vitaliteitstoets die door het bisdom Rotterdam is opgezet en waarmee we onze parochie een spiegel voorhouden: hoe vitaal is onze parochie en wat betekent dat voor de toekomst? Duidelijk is dat we het niet kunnen stellen zonder financiële middelen (lees: uw geldelijke bijdrage), maar zeker ook niet zonder de inzet van al die vrijwilligers, die er veel tijd en energie in steken om onze parochie(kernen) in stand te houden.

Doet u, doe jij mee?

En ja... voelt u zich aangesproken? Doe mee met de Actie Kerkbalans en/of meldt u of meld je aan als vrijwilliger; er is altijd wel iets te vinden, wat bij u of jou past! Laten we er met elkaar een succesvol jaar van maken! **Pim Kouwenhoven**, vicevoorzitter Parochiebestuur

Gregoriuspenning voor Cilia Verdegaa

Na jarenlang lid te zijn geweest van het Dameskoor is Cilia overgestapt naar het Gemengd koor. Zondag 8 december werd zij verrast met de gouden Gregoriuspenning voor 40 jaar (!) zingen in een kerkkoor. Een felicitatie waard! **Els van Leuken**



Driekoningen

Op 6 januari vieren we Epifanie, ofwel het feest van Driekoningen die eigenlijk drie Wijzen zijn: Caspar, Balthazar en Melchior. Het feest werd op zondag 5 januari gevierd, met koffie en cake na. En in die cake waren volgens traditie drie bonen verstoppt. Degenen die een boon troffen, waren voor één dag koning(in). Op de foto van Marianne Gerritsen ziet u twee koninginnen en een klein koninkje.

Els van Leuken

Wij gedenken...

...Elisabeth Anna Maria (Elly) Fles-Menken, weduwe van Kees Fles, (schoon)moeder en (over) grootmoeder. Elly werd op 11 mei 1929 geboren en overleed op 4 december. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 12 december in de H. Willibrordkerk, waarna zij bij haar man in het familiegraf is begraven op het kerkhof bij de kerk.

...Gerarda Bertha van Gentevoort-van der Wel, weduwe van Frans van Gentevoort, (schoon)moeder en oma. Gerarda werd op 29 september 1925 geboren en overleed op 13 december. De afscheidsviering vond plaats op woensdag 18 december in de H. Willibrordkerk, waarna Gerarda is begraven op het kerkhof bij de kerk.

...Maria Elisabeth Antonia (Ria) de Boer, (schoon)moeder en oma. Ria werd op 22 mei 1941 geboren en overleed op 20 december. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 28 december in de H. Willibrordkerk, waarna Ria is begraven op het kerkhof bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Raam Mariakapel

Weet u het nog: vorig jaar werd in de nacht van Oud op Nieuw ingebroken in de Mariakapel. Er was niets gestolen of gesloopt, maar er was wel een glas-in-loodraam aan diggelen. Daar is toen een plank voor gezet, maar dat kon natuurlijk niet zo blijven. Omdat het niet zo gemakkelijk is om aan een glas-in-loodraam met eenzelfde afbeelding te komen en omdat daar ook een aardig prijskaartje aan hangt, is besloten om dit voorlopig op te lossen met een raam waarop een 'plakplaatje' is bevestigd. De foto is van Pim Kouwenhoven.

Els van Leuken



Foto: Marianne Gerritsen

Sinterklaas op bezoek in de H. Willibrord

Omdat hij zijn komst op 1 december tevoren had aangekondigd, waren er extra veel kinderen aanwezig. Zij kregen allemaal een cadeautje van de Goedheiligman. Een leuke traditie! **Els van Leuken**

2025 Jubeljaar of Heilig Jaar

Een Jubeljaar begint met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan is op dinsdag 24 december 2024 geopend. Dat is de officiële opening van het Jubeljaar.

Voor het eerst in de traditie van de Jubeljaaren heeft paus Franciscus op 26 december een vijfde Heilige Deur geopend en wel in een gevangenis te Rome. Een gebaar van hoop om de continue betrokkenheid van de paus bij gevangenen te onderstrepen.

De zondag daarna, 29 december 2024, werd de Heilige Deur van de basiliek Sint-Jan van Lateranen geopend. Dit is de kathedraal van Rome, waar de zetel van de paus als bisschop van Rome staat. Op woensdag 1 januari 2025 is de Heilige Deur van de basiliek van Santa

Maria Maggiore geopend en tot slot op zondag 5 januari 2025 de Heilige Deur van de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren. In bisdommen

wereldwijd is het Jubeljaar geopend op zondag 29 december 2024. De diocesane bisschoppen vierden de eucharistie in hun kathedraal als plechtige opening van het Jubeljaar. Om het thema 'Pelgrims van hoop' daarbij vorm te geven werd een kleine pelgrimstocht gehouden naar iedere kathedraal, vanuit een andere kerk.

Het Jubeljaar zal in de bisdommen worden afgesloten op zondag 28 december 2025. Op die dag sluiten ook de Heilige Deuren in de Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en Sint-Paulus

buiten de Muren. Daarna volgt op 6 januari 2026 (Driekoningen) de Heilige Deur in de Sint-Pieter als officieel einde van het Jubeljaar.

Bron: rkk.nl



R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl

Winter

In januari wil je de sneeuwkllokjes wel de grond uit kijken. Aan de President Kennedylaan zijn de sprieten van de narcissen al te herkennen, maar er is nog geen geel van de bloemen te zien. Alle lezers wensen we een gelukkig nieuwjaar toe. Als je nieuw bent: een goede tijd van inburgeren en vriendelijke burens. Als je hier al langer woont: vreugde gewenst in naasten en bekenden en in wat en wie er te ontdekken is.

We kijken terug op feestelijke diensten met kerst en een geweldig kerstspel. Hartelijk dank aan het gouden team: Reneé, Anja, Margreet, Paola en Pauline die samen met Henny Hessel, Aaldert, Rian en Marloes de kerstclub vormden. Het was dit jaar een mega-productie met tachtig betrokkenen. Bedenk dat maar en stuur zoiets aan, wat een talenten zijn jullie Anja en Margreet. Heel prachtig.

Wij lezen dit jaar uit het Lucas-evangelie. Van Lucas wordt altijd gedacht dat hij dokter was, een straatarts dan denk ik, betrokken en uit op de beweging van barmhartigheid. Er komen bij Jezus mensen tot bloei en vaak is er verwondering en vreugde. Het Lucasevangelie is misschien wel het blijste van de vier, en heeft 'eigen' verhalen zoals dat van



de Emmaüsgangers, de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Mooi om zo met woord en muziek, taal en teken, samen kerk te zijn, op zondag en door de week.

Komende diensten

Op **2 februari** is er een diaconale dienst rond M25, het project in Leiden waarbij scholieren betrokken worden bij de werken van barmhartigheid (uit Matteüs 25). Het wordt een speelse dienst, waarbij Heaven Nicholson van De Bakkerij als gastspreker aanwezig is. De voorbereiding doen Hanneke, Gert (diaconie) en Richtsje.

Op **6 april** is er een jeugddienst met Tim Wildeman om alvast te noteren.

Kinderen en jeugd

We zijn plannen aan het maken – binnenkort volgt meer informatie. Met de kleintjes vierden we kerst-op-schoot. Dat was zo leuk, we kregen er een beetje vleugels van, net zoals de engelen. Iedere eerste zondag van de maand is er oppas en kindernevendienst, voel je welkom, ook de andere zondagen natuurlijk.

Data voor de tieners

De tienerbijeenkomsten op vrijdagavond zijn weer op **7 februari** en **7 maart**.

Uitje naar Het Weeshuis Leiden

Op **donderdag 30 januari** hebben we weer een excursie gepland en wel naar Het Weeshuis in Leiden. Het voormalige Heilige Geest of Anne Wees- en Kinderhuis is een van de grootste monumenten van Leiden. Er is een tentoonstelling 'De Wezen spreken'. Daar krijg je een inkijkje van het dagelijks leven van de wezen die in Het Weeshuis hebben gewoond. Van ongeveer 1583 tot 1961 verbleven in het pand aan de Hooglandse Kerkgracht weeskinderen.

De **Regentenkamer** is ook te bezoeken. Per rondleiding kunnen er 15 personen tegelijk in de kamer waar uitleg wordt gegeven. Er is ook een film te zien. Wij hebben een afspraak gemaakt om 13.00 uur. Als er meer gegadigden zijn dan 15 personen boeken we nog een rondleiding. Als u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven bij Jeanne Taal, mailadres: jeannetaal@gmail.com.

Namens het team Onderling Pastoraat

Voor de agenda

Op **donderdag 13 februari** vertonen we de film *Thank you for the rain*. De film toont het krachtige verhaal van Kisilu, een boer in Kenia, en de gemeenschap waarin hij leeft. De impact van klimaatverandering bepaalt zijn toekomst en die van zijn kinderen. Om verandering in gang te zet-

ten, moet hij nogal wat hordes over. Uiteindelijk reist hij naar klimaatconferenties in Oslo en Parijs om zijn zegje te doen. Zo wordt hij een gedreven *changemaker*. Een hoopvolle film die wat losmaakt. Nagesprek aan de hand van stellingen. Leuk voor twintigers en dertigers om elkaar te ontmoeten en inspireren! En iedereen die voor groen gaat. Van harte welkom. Start 19.30 uur in de chill-ruimte van de Rehobothkerk, Lijtweg 1 in Oegstgeest. Organisatie: Richtsje Abma en Alexander Bosma.

Op zondagmiddag **16 februari** is er weer een klierdiermiddag in de Regenboogkerk. We ontdekken het verhaal van de bruiloft in Kana. Het is van 2 uur tot half vier. Je bent welkom! Meer info op www.pgoegstgeest.nl.

Taizéreis

In de agenda kun je noteren dat we vanuit Oegstgeest **van 20 tot 27 juli** naar Taizé gaan. Het is voor mensen tussen de 18 en 35. Een week bidden, bijbelstudie en plezier maken met heel veel andere jongeren. Dus als je examen doet, of verder leert of werkt en je hebt zin hebt om mee te gaan, noteer de week. We organiseren het vanuit verschillende kerken met Maartje de Heij (NGK), Richtsje (PGO) en Sjoerd Zuidersma (RK).

Ten slotte

Leuk dat de namen van de drie koningen, Casper, Melchior en Balthasar, rijmen op de huiszegen die in o.a. Duitsland op 6 januari boven de deur wordt gehangen:

Christus + Mansionem + Benedicat

20 C+M+B 25

Moge Christus + dit huis + zegenen



een wenkende lamp in het donker

Christus mansionem benedicat, moge Christus dit huis zegenen. Hier een huis-zegen voor nu:
Dat je huis je mag verwelkomen
dat het een plaats mag zijn van beschutting
van vriendelijkheid en gastvrijheid

onderdak voor vragen, lachen en dromen
plek van stilte, helen en genezen
een veilige plaats voor vreugde en tranen
een thuis, vervuld van God.
Graag tot ziens!

Rian Veldman en Richtsje Abma

Transcendentie

Als het gaat over transcendentie, moet ik altijd aan dit lied denken uit Taizé: *Ô toi l'au-delà de tout*. Er is een prachtige video opname van gemaakt in Taizé met beelden van een ontluikende dag en natuur, Zie de QR-code hieronder. Dit lied is gebaseerd op een mystieke tekst uit de vierde eeuw van de heilige kerkvader **Gregorius van Nazianze**, grondlegger van het Oosterse kloosterleven. Hij wordt ook wel Gregorius de Theoloog genoemd. In deze tekst vindt hij in mijn ogen een prachtige balans tussen wat we wel en niet over God kunnen zeggen:

*Gij verhevene boven alles,
bestaat er een andere naam voor u?
Is er een lied dat u kan bezingen?
Woorden zijn nooit toereikend.
Geen geest kan u bevatten,
geen verstand u doorgronden.
Gij, enige die aan alle taal ontsnapt;
alles wat een mens kan zeggen vindt zijn oorsprong in u.*



*Alle schepselen loven u,
al wat kan spreken en al wat stom is.
Alle schepselen brengen u eer,
al wat kan denken en al wat niet kan denken.
Alle verlangens, alle verzuchtingen stijgen op naar u.
Alles wat bestaat bidt tot u,
en tot u is gericht de zwijgende lofzang van elk
schepsel dat uw heeal kan begrijpen.*

*Alles wat blijvend is, woont in u alleen.
De beweging van de kosmos valt stil in u.
Van alle schepselen zijt gij het einddoel, Gij zijt enig.
Ieder mens zijt gij en gij zijt niemand.
Gij zijt niet een enkel schepsel, gij zijt ook niet het geheel:
Gij draagt alle namen, hoe zal ik u dan noemen?
Gij, enige die onnoembaar zijt:
ontferm u, gij die alles te boven gaat.*

Bestaat er een andere naam voor u?

Ds. Rian Veldman



https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I&t=54s&ab_channel=Taiz%C3%A9

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST
Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

www.pgoegstgeest.nl



Projecten Taakgroep Diaconaat & Zending 2025/2026

De taakgroep heeft voor de komende twee jaar nieuwe projecten uitgekozen die we als PGO biddend, met de handen uit de mouwen en financieel gaan ondersteunen.

Binnenlands diaconaat:

Het project is: *M25*, een jongerenproject van Diaconaal centrum De Bakkerij Leiden. *M25* staat voor Mattheus 25 waarin de 7 werken van barmhartigheid genoemd worden:

- Hongerigen voeden*
- Dorstigen laven*
- Vreemdelingen opnemen*
- Naakten kleden*
- Zieken verzorgen*
- Gevangenen bezoeken*
- Doden begraven*

In het kort staat *M25* voor:

- Jongeren tussen de 12-17 jaar uitdagen en ondersteunen om zich in te zetten voor kwetsbare groepen in Leiden en omstreken. Iedereen is welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Voor ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken.
- Jongeren in contact brengen met organisaties als de Voedselbank, Stichting Exodus en het Straatpastoraat. Hierdoor worden zij zich bewust van het waardevolle werk van duizenden vrijwilligers en ervaren zij de impact van praktische steun op de leefbaarheid van onze

samenleving.

- Jongeren laten invoegen op vlakken waar dringend behoefte is aan dat kleine beetje menselijke aandacht door te

‘helpen waar geen helper is.’ Met het oog op burgerschapsvorming.

In de diaconale dienst van **2 februari** zal de nodige aandacht worden besteed aan dit project.

Werelddiaconaat en Zending

Het project is: *Actieland Indonesië van Kerk in Actie*. Het motto is ‘*Samen in actie voor Indonesië*’. De thema’s zijn: ‘interreligieus samenwerken aan gerechtigheid en duurzaamheid’ en ‘een betere toekomst voor vrouwen en straatkinderen’. Kerk in Actie ondersteunt partnerkerken die zich inzetten voor structurele veranderingen in kerk en samenleving. Speerpunten zijn: stoppen van mensenhandel en uitbuiting, voorlichting over veilige migratie, helpen van slachtoffers van mensenhandel, opleidingen bieden aan vrouwen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven, boeren ondersteunen in nieuwe vormen van landbouw en straat-



kinderen ondersteunen om een betere toekomst op te bouwen.

In de diaconale dienst komend najaar zullen we aan Indonesië de nodige aandacht besteden.

Gert Ravensbergen,

voorzitter Taakgroep Diaconaat & Zending

Wij gedenken...

Er overleden naasten van gemeentelieden, echtgenoten, vaders en moeders. Wij vertrouwen onze dierbaren toe aan de vrede van God, en bidden om troost voor wie in rouw zijn. Ook denken we aan wie ziek zijn en voor wie voor hen mantelzorgen.

11 nov.	mw. Maria van der Spek	97 j.
13 nov.	mw. Alida Wilhelmina van Leenen	70 j.
13 nov.	mw. Leuntje Wilhelmina Verhaar-van Duijn	78 j.
22 nov.	dhr. Lambertus Dirk Johannes de Wekker	71 j.
30 nov.	mw. Gerritje Willemina de Zanger-Slijtermeilink	96 j.
2 dec.	mw. Petronella Cornelia Zwaan-Zwaan	93 j.
5 dec.	mw. Francina Wilhelmina Lagas-Ziegelaar	100 j.
17dec.	mw. Cornelia Frederika Kooman-Jacobse	85 j.
22 dec.	mw. Wilhelmina Lummina van der Kwaak-Stapel	87 j.

Zie voor de gedachtenis: www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het ‘in memoriam’ graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

Collecteschema voor de komende periode

Zo **26 januari** Jonge generaties: interactief bijbelspel voor jongeren

- Zo **2 februari** Diaconale zondag. Jongerenproject van De Bakkerij Leiden *M25*
- Zo **9 februari** Noodhulp: Midden-Oosten, Israël en Gaza
- Zo **16 februari** Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen

Zo **23 februari** Patmos-Samosfonds, zie ook Met Hart en Ziel op pagina 5

Troost

*Zacht gefluister van
"stil maar" of "laat maar"
hand in jouw hart
schone lakens
beer in bed
wiegelied.*

Lilian Hoogedoorn

Avondgebeden Wereldse mystiek

In deze periode van bezinning en inkeer, die begint op Aswoensdag 5 maart, zijn er ook dit jaar:

- op de woensdagen 12, 19 en 26 maart en
- op 2, 9, en 16 april van 19.30-20.00 uur avondgebeden in de Groene- of Willibrordkerk.

Wij ontmoeten elkaar in stilte en gebed, in zang en muziek en in het luisteren naar de Schriften. Het thema van dit jaar zal in de volgende OKe bekend worden gemaakt.



De avondgebeden zijn oecumenisch van opzet: een samenwerking van de PGO met de RK parochie en de NGK. Voorgangers en vrijwilligers van de diverse gemeenten werken mee.

Wanneer u ook een keer als taakdrager hieraan wilt meedoen door het aansteken van de kaarsen, een schriftlezing of een gebed kunt u contact opnemen met Mart of Netty.

Wij nodigen u van harte uit om mee te vieren, mee te bidden en mee te zingen in verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.

De voorbereidingscommissie:

- ds. Rian Veldman (PGO), Marion Kuiper (NGK), Elisabeth Piret (RK), Mart Binnendijk 06-46 09 37 21 (PGO) en Netty Moolenaar 06-44 98 05 29 (PGO)

Deze OKe is gewijd aan transcendentie. Het herinnert me aan een ervaring uit mijn studententijd. Ik had me toen aangemeld voor een cursus Zen-meditatie. Het werd geen succes. Het loslaten en leeg worden wilde maar niet lukken: mijn gedachten gingen juist alle kanten uit. Ik zat of lag ongeduldig te wachten op de melding ‘einde oefening’. En als maatschappelijk geëngageerde student vond ik het ook wel iets teveel navelstaren. Geen Zen dus voor mij. Maar ik heb wel ervaren dat je soms boven of buiten jezelf kunt worden getild.

Meer dan een lied

Hoewel ik volstrekt amuzikaal ben, kan een Gregoriaans gezang dat bij mij teweeg brengen, zoals toen mijn moeder onder het zingen van *In paradisum deducant te Angeli* de kerk werd uitgedragen. Het moderne *De steppe zal bloeien* van Huub Oosterhuis heeft op mij een vergelijkbaar effect. Maar bij dat lied speelt ook iets anders: het gaat hier niet alleen om de muziek, maar zeker ook om de tekst. *De steppe* is niet alleen een religieus lied, maar ook – misschien meer nog – een protestlied. De God van Israël komt op voor de onderdrukten: wie zaait in tranen, zal oogsten in vreugde.

Johannes van het Kruis

Geloven in het hoge en verhevene kan alleen als je tegelijk met beide voeten op de grond, of zelfs in de modder blijft staan. Dat is wat de grote mystici uit de christelijke traditie kenmerkt. Neem de Spaanse mystici Johannes van het Kruis (1542-1591) en Teresa van Avila (1515-1582). Beiden waren zeer spiritueel ingesteld en beleefden mystieke ervaringen. Maar zij hebben zich nooit uit de wereld teruggetrokken. Johannes van het Kruis was lid van de Orde

der Karmelieten. Hij miste in die orde steeds meer de bezieling van de eerste karmelieten in de 12e eeuw: kluisenaars die op de berg Karmel zich openstelden voor Gods genade. Johannes stichtte zijn eigen orde van de Ongeschoeide Karmelieten om die oorspron-

kelijke spiritualiteit te doen herleven. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Het kwam zelfs zover dat hij gevangen werd genomen door zijn voormalige collega's.

Teresa van Avila

Bij dit alles trok hij op met Teresa van Avila. Ook zij stichtte een kloosterorde in de traditie van de Karmel. En ook zij had met tegenwerking te maken. Gevolg was een druk leven met tal van reizen en verplichtingen. Maar het weerhield haar er niet van om vast te houden aan haar spirituele leven. Vaak zocht ze de eenzaamheid op. Ze vond ook tijd voor het schrijven van het boek *De innerlijke burch* waarin ze haar spiritualiteit ontvouwde. Dat schrijven had ze gemeen met Johannes van het Kruis die als een van de beste dichters van Spanje wordt beschouwd. Vooral bekend is de tekst Donkere Nacht (zie hieronder een strofe).



Tot slot: als priester en wetenschapper verdiepte de Karmeliet Titus Brandsma zich in het leven van Teresa van Avila. Maar diezelfde Titus kwam in verzet tegen de Duitse bezetter, wat tot zijn arrestatie en dood leidde. Dat het Nijmeegse onderzoeksinstituut voor mystiek en spiritualiteit naar hem is genoemd mag er een bewijs van zijn dat mystiek en spiritualiteit en betrokkenheid bij de wereld onlosmakelijk verbonden zijn.

Koos van der Bruggen
*In de nacht gelukkig
in het geheim dat niemand me zag
noch ik had oog voor iets
met geen ander licht en
geleide
dan wat in het hart brandde*

De Kunstenaar

Transcendentie. Overstijging van de schepping. Termen waar je eindeloos over kunt filosoferen. Ook een mooie kunstvorm. Ik begeef me op vertrouwd vlak.

Wanneer ik zing ter ere van God, voel ik Hem. Niet altijd. Soms wanneer we oefenden met de band in de kerk, raakten woorden of noten mijn ziel en voelde je Zijn aanwezigheid.



Besaleël, 1966, kleurenlithografie uit de serie 'Het verhaal van de uittocht', Marc Chagall (1887-1985), 53 x 40 cm.

Andere vaklieden smelten en gieten goud en zilver. God heeft dit bedacht, Hij geeft tot in detail aanwijzingen voor de bouw van Zijn tabernakel. Hij geeft wijsheid en talent aan mensen om dit uit te voeren. Hij is de Kunstenaar. In Maleachi 3:3 vergelijkt hij zichzelf met

een zilversmid; 'Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert...' Waarom **zit** God in deze tekst expliciet? Ik las eens over de zilversmid die het hele proces voor het vuur moet blijven zitten tijdens het zuiveringsproces van het zilver. Niet alleen zitten, maar ook intensief kijken naar het zilver. Een klein moment te lang in de vlammen en het zilver beschadigt. De zilversmid weet wanneer het zilver klaar is, als *Hij zichzelf* erin weerspiegeld ziet.

Of het nu overstijgen is, of neerdalen. Eén ding is zeker: God, de Kunstenaar van jouw leven, wil zichzelf weerspiegeld zien in jou. Met wie jij ook bent, wat je goed kunt, je kwetsbaarheden en gebreken. Een mooi 2025 gewenst, waarin jij jezelf mag overstijgen, een stukje dicht bij de Kunstenaar.

Thera de Vries-Noordhuis

Jubilea Pieter en Alice

Onze gemeente heeft dankbaar en feestelijk – met bloemen en dichtregels – stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van predikant Pieter Kleingeld en bij het 5-jarig jubileum van Alice Siepeling als pastoraal werker. Beide jubilea betreffen hun periode in Oegstgeest.

Over oliebollen en 'aan tafel'

De tieners van **Teenagers in Christ** (14-18) haalden het mooie bedrag op van € 432,46 voor de 'Gave' kampen van komende zomer door enthousiast 400 oliebollen te bakken!

Jongvolwassengroep Zac verzorgde een kerstontbijt voor de kinderen van de kinderclubs en bracht diverse gemeenteleden 'Joy' met een zelfgemaakte kerstkaart en kerstboomhanger.

Ook de kinderen van de club **Eskol** (groep 8 en klas 1) genoten van een heerlijk kerstontbijt! Kortom: veel aan tafel! Ook via het initiatief binnen de gemeente '**Kerst aan Tafel**' waren er gezellige en goede ontmoetingen rond de kerstdis.

Eke de Gier-van der Jagt

Uit de gemeente

Op 30 december ontvingen Koen Kokshoorn en Hilde Hanemaaijer een zoon, Thijs.

Op 1 januari overleed Pieter Dirk Christiaan Moleveld op de leeftijd van 92 jaar. De dankdienst was op 9 januari, waarna hij in Voorschoten werd begraven.

Eke de Gier-van der Jagt

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest



Aan tafel gebeurt veel van het leven. Als het goed is, heeft iedereen een plaats aan tafel. Maar is dat wel altijd zo? Ons jaarthema 'Aan Tafel' legt in januari en februari de focus op verschillende verhalen uit het evangelie waar Jezus mensen ontmoet aan hun tafel. Dat blijkt vaak de plaats te zijn waar iets onverwachts gebeurt en Jezus ons iets wil leren over het Koninkrijk. Maar is er wel voor iedereen plaats aan tafel? Is er voor ons hart wel echt een plaats aan tafel? Anders kan het leven best wel alleen worden. Pieter vertelde over Jezus' ontmoeting met Bartimeüs vanuit het perspectief van eenzaamheid en vriendschap. Ik richt me op de tafelmanieren die Jezus ons voorhoudt in Lucas 14.

Alexander Bosma

Gebedsavond in de Rehobothkerk 23 januari

In de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' van christenen was er donderdagavond 23 januari in de Rehobothkerk een avond waar men aan de slag kon met creatieve vormen van gebed. Men kreeg op allerlei plekken in de kerkzaal op papier bij elke vorm uitleg en ging vervolgens in stilte bidden, schrijven of tekenen. Gebedsonderwerpen waren bijvoorbeeld christenen wereldwijd, vrede, klimaat, zieken. Men kon zelf kiezen welke gebedsvormen wilde doen.

Willeke Baronner,
Pieter Kleingeld en Alice Siepeling



CD-bespreking

Twaalf spirituele odes aan Texel

Beethoven schreef één beroemde ode aan de vreugde (zijn 9^e symfonie, op tekst van Schiller), Christiaan Verbeek (Texel, 1984) schreef maar liefst 12 odes aan Texel. Verbeek is nog niet zo bekend als Beethoven, hoewel hij in 2014 een gouden kalf heeft gewonnen voor de muziek die hij schreef voor de film '**Helium**'.



Verbeek is een grensganger: hij verkent de grenzen van klassiek, jazz en filmmuziek en zoek daarin zijn eigen stijl.

Christiaan is geboren in de pastorie op Texel, als zoon van een predikant. Toen hij vier jaar was, verhuisden ze naar Hillegom, maar hij is altijd terug blijven komen naar dit eiland. De coronatijd was voor velen en ook voor hem een zware tijd. Hij heeft toen veel rondgezworven op het eiland. Verbeeks muziek is sterk 'beeldend'. Al luisterend kun je de eenzaamheid en de zoektocht van de componist voorstellen. De muziek is heel afwisselend, mede door het gebruik van diverse instrumenten. Zoals de kaval, een herdersfluit uit de Balkan en de djembé uit Senegal die klinkt in '**Rhythm Hymn**'. Ook de theremin die zangeres Sterre Konijn bespeelt, hoor je niet elke dag. De theremin is een van de alleroudste elektronische muziekinstrumenten. Daarnaast speelt de piano een belangrijke rol en boven alles de sonoriteit van de acht cello's van het Amsterdam Cello Octet die als een rode draad door het album loopt.

Een spirituele reis

Op deze CD neemt Verbeek je als het ware mee op zijn reis. Het eerste nummer '*Within my rush I hear you calling*' verklankt het op reis gaan naar het eiland. Het is nog wat chaotisch, maar je hoort de lokroep van het eiland. In de tweede ode, '*The root of light*' hoor je iets van een koraalachtige melodie. Er is een overgang van klaagzang naar een hartverwarmend koraal. We zijn aangekomen op het eiland. De derde ode is een ode aan de natuur, naar het motto

van Rembrandt: '*Choose only one master*'. De vierde ode is getiteld '*Dialogue with the Divine*'.

In een interview met het *Nederlands Dagblad* vraagt de journalist naar de religieuze lading van de titels van zijn odes. De componist en domineeszoon antwoordt daarop:

'Ik heb geen nare herinneringen uit mijn jeugd als het over het geloof gaat. Maar in de loop van de tijd zijn allerlei zekerheden wel wegge gevallen. De stelligheid van vroeger is er niet meer. Het goddelijke uit '*Dialogue with the Divine*' kan ook een engel zijn of een wijze vogel. Het goddelijke ziet Verbeek vooral in de natuur, 'bijvoorbeeld als ik word weggeblazen door de wind of door een spectaculair uitzicht om me heen. Ik houd van allerlei vormen in de kerk, van het zingen van psalmen en gezangen. Ik ben ook een liefhebber van klassieke kerkmuziek, zoals het *Requiem* van Fauré. Soms zou ik meer houvast willen hebben. Ik begrijp de zorgen van mijn vader over de toestand van de kerk. Maar ik heb ook veel waardevols gevonden in Tao en het boeddhisme. Ik ben zoekende.' Dit zoekende is juist de kracht van de componist, wat mooi samenkomt in de 11^e ode '*Aan het grensland*' naar een gedicht van Rutger Kopland. Een opdracht compositie uit 2015 van het Amsterdam Cello Octet rond de 80^{ste} verjaardag van de hedendaagse componist Arvo Pärt. Die was onder de indruk van Christiaan Verbeek, net als ik. *Ds. Rian Veldman*
Meer informatie: www.texelodes.net

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijttjenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60, e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepeling, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

www.ngkoegstgeest.nl

Diensten en vieringen

voor de periode van 25 januari tot en met 28 februari 2025

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht

Elke donderdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

zo 26 jan 10.00	ds. R.C. Veldman
zo 02 feb 10.00	ds. R. Abma, Diaconale viering
zo 09 feb 10.00	ds. R.C. Veldman
zo 16 feb 10.00	ds. R.C. Veldman, Maaltijd van de Heer
zo 23 feb 10.00	ds. R. Abma

Autodienst

zo 26 jan	Jan Bos	06-13 63 73 44
zo 02 feb	Jochem Taal	06-25 38 47 39
zo 09 feb	Tim Reedijk	06-4985 43 43
zo 16 feb	Marianne Smit-Jellema	517 41 69
zo 23 feb	Evert Wieman	517 22 22

Taizévieringen

Zondag 26 jan, 19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk

Zondag 23 feb, 19.00 uur in de Rehobothkerk

Wie meerstemmig mee wil oefenen, dat kan vanaf 18.30 uur.

Van harte welkom!

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest
Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl

Via deze website kan meegekeken worden.

zo 26 jan 10.00	ds. Alexander Bosma
zo 02 feb 10.00	ds. Pieter Kleingeld
zo 09 feb 10.00	ds. Alexander Bosma
zo 16 feb 10.00	ds. Alexander Bosma
zo 23 feb 10.00	ds. Pieter Kleingeld

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parchie-augustinus.nl voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

3^e zondag door het jaar

za 25 jan 19.00	Viering in Wassenaar
zo 26 jan 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken, ad hoc koor

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

za 01 feb 19.00	Viering in Wassenaar
zo 02 feb 11.00	Eucharistie, pastor K. van Vliet, Dameskoor

4^e zondag door het jaar

za 08 feb 19.00	Viering in Wassenaar
zo 09 feb 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken, Gemengd koor

5^e zondag door het jaar

za 15 feb 19.00	Viering in Wassenaar
zo 16 feb 11.00	Eucharistie, mgr. A. van Luyn sdb/ diaken P. Winnubst, Schola

6^e zondag door het jaar

za 22 feb 19.00	Viering in Wassenaar
zo 23 feb 11.00	Eucharistie, pastoor R. Franken, Schola

Inzameladressen voor de Voedselbank

Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

- Protestantse Gemeente Oegstgeest: Inzameling elke laatste zondag van de maand in de Regenboogkerk, voor en na de dienst, 9.45 - 11.30 u.

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal.
Iedereen is in alle vieringen welkom! U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06- 1220 9191 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 24 jan 11.00	PKN, ds. Richtsje Abma
vr 07 feb 11.00	RK, pastor Sjoerd Zuidersma
vr 21 feb 11.00	PKN, ds. Niek Smit

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo 02 feb 10.15	pastor Astrid de Haas
zo 16 feb 10.15	ds. Elke Herlaar

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00	Bijbelstudie
11.00	Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 26 jan 10.00	P. Stolk, HI-Ambacht, H. Avondmaal
zo 02 feb 10.00	D.J. Jansen, Harderwijk
zo 09 feb 10.00	C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 16 feb 10.00	J. van Staveren, Boskoop
zo 23 feb 10.00	J. H. Meinema, Ter Apel

Varia-agenda

Sinterklaasactie 2024: bedankt!

Ook dit jaar deden de PGO en Lichthuis mee met de Sinterklaasactie van Stichting Voor Elkaar Leiden. Met elkaar hebben wij gezorgd voor meer dan 150 cadeaus, dus meer dan 150 blije kinderen. Daarnaast is er een flink bedrag opgehaald voor Stichting Voor Elkaar Leiden. Graag noemen wij hierbij de anonieme gift van € 1.000 uit de burgerlijke gemeente. Enorme dank aan iedereen die één of meerdere cadeaus heeft gekocht, geld heeft gegeven, cadeaus heeft helpen inpakken, gedichten heeft gemaakt of cadeaus heeft bezorgd! Wij doen volgend jaar weer graag een beroep op u. Tot slot de reactie van een dankbare ouder: "Hartelijk dank voor de cadeautjes, Dmytro is er erg blij mee".

Willeke van Laar en Herma Pauptit

Geanimeerde kerstviering senioren in Dorpscentrum

Op woensdag 18 december hield de Protestantse Gemeente Oegstgeest de jaarlijkse kerstviering in de grote zaal van het Dorpscentrum. Het werd een fijne bijeenkomst, die volledig was bezet. In het welkomstwoord werd benadrukt dat op deze bijeenkomst iedereen, wel of niet gelovig, van harte welkom is. "Hier is ruimte om stil te staan bij de geboorte van Jezus en zijn boodschap van vrede en recht", aldus de spreekster.

Na koffie en thee vond de kerstviering plaats met het zingen van bekende christelijke kerstliederen en een overdenking van predikant Richtsje Abma. Vervolgens kregen de aanwezigen een drankje met daarbij heerlijke salade. Tot slot trad het bekende koor Cappella pro Cantibus op met het prachtig zingen van diverse kerstliederen.

De bijeenkomst werd afgesloten met samen-zang van het 'Ere zij God'. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief en de organisatie kan terugzien op een geslaagde middag, die zeker voor herhaling vatbaar blijft.

Wim van Tuyl



We nodigen jullie graag uit voor de Ladies Only op zaterdag 1 februari!

Annemarie van Heijningen hoopt te spreken over: 'Loslaten kun je leren'. Loslaten staat tegenover krampachtig vasthouden. Loslaten is overgeven. Loslaten is vertrouwen. Terwijl wij zo graag zelf de grip houden op onze levenszaken. Hoe kunnen we leren met meer ontspanning en vertrouwen in het leven te staan? Welke rol speelt God hierbij? Opgave: ontmoetingmetvrouwen@gmail.com Thérèse Jongmsa

Activiteiten Raad van Kerken

Bibliodans

vanaf 28-1

Open avond, o.l.v. Riëtte Beurmanjer
Serie van vier: ook 18-2, 25-3 en 20-5
Plaats: Regenboogkerk, kerkzaal
Tijd: 19.45-22.00 uur
Kosten: € 30,- voor de reeks
Opgave: Nelleke van der Oord,
06-29 54 50 22, chris.nelleke@ziggo.nl

Tweeluik I, Maria, icoon van genade

30-1

Lezing door Arnold Huijgen
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: € 7,50
Info: ds. Niek Smit, 06-57 22 98 96

Ladies Only, Loslaten kun je leren 1-2

Spreekster: Annemarie van Heijningen

Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 9.30 inloop / 10.00-13.00 uur
Kosten: € 7,50, incl. lunch en workshops
Opgave: ontmoetingmetvrouwen@gmail.com

Tweeluik II, Maria Lichtmis

2-2

Diaken Peter Winnubst over het leven van Maria
Plaats: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)
Tijd: 12.30 uur
Info: pastorie@willibrord.oegstgeest.nl

Klimaatkunst tussen klimaatdepressie en klimaatperfectionisme

5-2

O.l.v. Anne Marie Barnhoorn en Joke Boshuizen
Locatie: Rehobothkerk
Tijd: 20:00-21.30 uur
Terugkombijeenkomst op 5-3
Opgave: joke.boshuizen@gmail.com

Film: Thank you for the rain (met nagesprek)

13-2

Over klimaatverandering en wat jij kunt doen
Voor meer informatie: zie pagina 8 en 9.

Maaltijd met een verhaal

21-2

Deze maaltijd is van 17-1 uitgesteld
Voor meer informatie: zie pagina 16.

Voor meer info zie elders in dit blad, het activiteitenprogramma (Groene Boekje) en op www.raadvankerkenoegstgeest.nl

'Maaltijd met een verhaal'

21 februari

Vanwege een verbouwing van de keuken in de Rehobothkerk is de maaltijd van 17 januari uitgesteld naar vrijdag 21 februari.

Waarom heet het 'Maaltijd met een verhaal'? Dat is in het kader van het overkoepelend thema van het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken Oegstgeest: 'Doorgeven'. Tijdens het gezellige samenzijn en genieten van een driegangenbuffet kunnen verhalen aan elkaar worden doorgegeven. Bijvoorbeeld bij streek- en familierecepten die men zich herinnert. De vrijwilligers die een gerecht verzorgen wordt ook gevraagd of ze er 'een verhaal' bij hebben.

Opgave: tot 17 februari bij Reina Albracht, reina.albracht@ziggo.nl, 06-21 95 45 51. Er is beperkt plaats en vol is vol!

Tijd: 18.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur. Wie zelf een gerecht wil verzorgen kan dat ook aan Reina doorgeven. Dit seizoen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het geld dat na aftrek van kosten overblijft gaat naar vrijwilligersorganisatie Voor Elkaar Leiden, <https://voorelkaarleiden.nl/>.

De volgende 'maaltijd met een verhaal' is gepland voor 16 mei.

Eke de Gier-Van der Jagt

Een nieuw jaar, nieuwe kansen: word bezorger van OKe!

Op dit moment zoeken we bezorgers voor twee wijken: die van de A. van der Horstlaan en de wijk van Mariahoevelaan, Haarlemmertrekvaart (31, 33 en 34) en Willemschhof.

Ook komen wij graag in contact met mensen die liever geen vaste bezorger worden, maar die wel willen invallen bij uitval van de vaste bezorger door vakantie of ziekte.

Kom ons helpen met de bezorging van OKe en stuur een mail naar bezorgdienst oke@gmail.com of bel met Gwenny Kouwenhoven 06-49 90 04 69.

Cursus relatie mens en natuur

De Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG) organiseert vanaf 20 januari 2025 een multidisciplinaire cursus rond het zeer actuele thema 'de relatie tussen de mens en de natuur'.

Het thema zal door experts worden belicht uit de volgende disciplines: Oude en Nieuwe Testament, wereldreligies, ethiek, filosofie en spiritualiteit.

Omdat het onderwerp ook veel discussie kan losmaken, is er naast informatie-overdracht ook veel ruimte voor interactieve deelname door cursisten, wat de cursus ook veel diepgang zal geven.

Locatie: De Hoeksteen, Capelle aan den IJssel.

Nadere info: www.tvgrotterdam.nl

Aanmelding: via info@tvgrotterdam.nl Dolf Offereins, 06-44460655

Tweeluik

I: Maria, icoon van genade

Lezing door Arnold Huijgen, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij schreef het boek *Maria, icoon van genade*. Dit boek gaat terug naar de bijbel om Maria in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien.

Meer info: pagina 15.

Kosten: € 7,50 (i.p.v. € 10,00). **Ds. Niek Smit**

II: Maria Lichtmis

Het feest van licht en hoop op het einde van de donkere wintermaanden. Het verwijst voor christenen naar het verhaal dat Maria en Jozef met hun pasgeboren kindje naar de tempel gingen om het toe te vertrouwen aan Gods zorg en bescherming. Diaken Peter Winnubst vertelt na de viering van 11.00 uur over het leven van Maria.

Meer info: pagina 15.

Ds. Niek Smit

Klimaatkunst

Laverend tussen klimaatdepressie en klimaatperfectionisme gaan we op zoek naar ons eigen pad van 'klimaatkunst'. Hoop, elkaar inspireren en grote of kleine stapjes richting een leven van genoeg.

Dat betekent goed leven volgens jouw waarden en binnen de grenzen van een gezonde planeet en rechtvaardige wereld. Dat doen we door creatieve werkvormen en uitwisseling in kleine groepjes.

Meer info: pagina 15.

Joke Boshuizen en Anne Marie Barnhoorn



Bibliodans

In de bijbelse traditie vinden we verhalen en liederen die vertrouwen, geduld en lichtvoetigheid in ons willen wekken. Door te dansen gaan we die woorden met lichaam, hart en ziel beleven. In de hoop dat we de woorden ons zo eigen maken

dat we ze in ons doen en laten aan anderen doorgeven. Je hoeft geen danser te zijn of een uitgesproken ritmegevoel te hebben om mee te kunnen doen. Bibliodans wordt geleid door Riëtte Beurmanjer, theologe met specialisatie dans.

Meer info: pagina 15. **Nelleke van der Oord**