

Wees niet bang?



Hoe vaak lees je in de bijbel 'Wees niet bang!' Ook de engel Gabriël zei dit tegen Maria bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Maar als je op de vlucht bent...met angst in je lijf, weg van het gevaar en dan...?



Johan de Gier



Angstig geloven 3

Traumazorg 4

Moed 5

Wees niet bang 12

Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en Jacqueline van Arend-Koelman

Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00
Adviseur lid namens de kerken:
ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek),
e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 06-308 365 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

Het banknummer van de ABN/AMRO is vervallen.

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Opplage: 8.800 ex. huis-aan-huisverspreiding.

*Uw vrijwillige bijdrage is welkom,
richtbedrag €35 per jaar.*

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **25 januari 2025**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **9 januari 2025** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **27 februari 2025**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Ruim een jaar na de blijde gebeurtenis van de geboorte van Jezus was het gedaan met de rust in het huis van Jozef en Maria in Bethlehem. Een onverwachte dreiging vanwege de moordplannen van Herodes dwong hen te vluchten. Je kunt wel stellen in deze situatie dat ze ternauwernood aan de dood ontsnapten. Daarna volgde een langdurig verblijf in het vreemde land Egypte, waarschijnlijk zonder goede opvang en voorzieningen. Schokkend! Als je daarover nadenkt besef je wat vluchtelingen zoal kunnen meemaken...

Jaren geleden had ik een interview met zo'n vluchteling, maar dan uit Afghanistan. Een kort fragment daaruit.

Langzaam maar zeker werd het de 14-jarige Achmed Hari *) duidelijk. Om wat geld te verdienen had hij o.a. pamfletten verspreid. De politie hield hem aan, want ze bleken verboden te zijn. De beschuldigingen die over hem werden uitgesproken door de 'wijze' mannen van het dorp, waren onherroepelijk. Ertegenin gaan had geen zin. En er verdwenen te veel mensen 'zomaar'. Doodsdreigingen eisten hun tol. Hem werd geadviseerd: vlucht!

Wees niet bang?

Achmed vond een tijdelijk onderdak in een garage. Via contacten kwam hij erachter dat ook dit ontdekt zou kunnen worden. Ontdekking zou de dood betekenen. Het werd te gevaarlijk om langer dan nodig in het land te blijven.

Maar eerst moest hij een aantal maanden werken om de 'reisagent' te kunnen betalen. Elke dag met angst in zijn lijf. Natuurlijk was hij bang!

De vlucht, drie jaren lang

Daarna vluchtte hij met weinig geld het land uit. Via Iran naar Turkije. Als bootvluchteling van Turkije naar Griekenland, op zee opgepakt en weer teruggestuurd. Later weer opnieuw geprobeerd: dit keer lukte het wel. Vervolgens met een vrachtwagen en later een schip naar Italië. Erg veel kou geleden onder erbarmelijke omstandigheden. Daarna naar Frankrijk, ook hier veel controle en taalproblemen. Via Parijs en Antwerpen naar Nederland. En dan te bedenken dat hij van al die landen en steden nagenoeg niets wist, laat staan van 'Holland'.

Nu pas een echt 'wees niet bang'

Door goed te luisteren en daarop zijn besluiten te nemen is hij hier in Nederland gekomen. Hij heeft gevoeld dat engelen met hem meegingen op weg naar het land van vrijheid, van rust, van zijn toekomst. Op het moment van ons gesprek was hij al een beetje ingeburgerd, sprak de taal en zat op school. Hij voelt zich geaccepteerd en mag zijn wie hij is.

Maar soms...

...werden de verschrikkingen 's nachts in zijn dromen weer werkelijkheid, maar gelukkig niet zo vaak!

*) Om veiligheidsredenen is de naam Achmed Hari gefingeerd.

**Raad van Kerken Oegstgeest****Noli timere...**

Met Advent en kerst zien we veel plaatjes van een jong gezinnetje: Maria met haar eerstgeborene en vader Jozef. Een beeld waar je blij van wordt. Heel gewoon en alledaags. Maar zo simpel is het allemaal niet, er gaat veel getob aan vooraf. De jeugd is niet zo onbezorgd als we soms wensen.

Jonge mensen moeten in een paar jaar heel veel keuzes maken. Wie ze willen zijn, welke opleiding ze gaan volgen, welk beroep ze gaan kiezen. Kom je er niet direct uit, dan ligt depressiviteit op de loer. En dan is er ook nog de keuze van een partner, iemand met wie je je leven kunt delen, een keuze van levensbelang.

Ook Jozef had zo zijn aarzelingen, maar hem werd ingefluisterd: wees niet bang!

In de bijbel klinkt vaker die stem: wees niet bevreesd, ga maar aan de slag, heb vertrouwen! Wij mensen hebben de neiging om overal leeuwen en beren te zien, maar er wordt beloofd dat je over een berg kunt springen. Het is heel begrijpelijk, dat Jozef wel drie keer moest nadenken om met het zwangere meisje Maria te trouwen. Toch nam hij een positief besluit. In vertrouwen dat het goed zou komen. En wij, 2000 jaar later, vieren nu jaarlijks het geboortefeest.

Een aanmoediging om dappere besluiten te nemen en je angsten te overwinnen. Een gregoriaanse zang luidt: 'Joseph, fili David, noli timere' ofwel 'Jozef, zoon van David, wees niet bang!' een tekst uit Matteüs 1:20.

Jasper de Kogel,
namens de PGO in de Raad van Kerken

Van de redactie

We leven in een steeds gewelddadiger wereld: oorlogen en conflictgebieden eisen hun tol. Soms ook angsten in jezelf of ten gevolge van (oorlogs-)trauma's. Mensen gaan op de vlucht. Te midden van angst en chaos vieren we kerst.

'Wees niet bang', of plechtiger 'Wees niet bevreesd', klinkt er, want het feest van de geboorte van de Lichtbrenger breekt aan.

Lees ook de kerstbijlage met een drietal verdiepende artikelen.

**Wij wensen u gezegende feestdagen,
Zalig Kerstmis en goede jaarwisseling.**

Verschijningsrooster Oke 2025

| Inleveren kopij | Verschijning |
|--------------------------|--------------|
| donderdag vóór 15.00 uur | zaterdag |
| 1. 9 januari | 25 januari |
| 2. 13 februari | 1 maart |
| 3. 10 april | 26 april |
| 4. 22 mei | 7 juni |
| 5. 19 juni | 5 juli |
| Groene Boekje | 23 augustus |
| 6. 14 augustus | 30 augustus |
| 7. 11 september | 27 september |
| 8. 9 oktober | 25 oktober |
| 9. 13 november | 29 november |

Persoonlijk**Angstig gelovig**

Sinds mijn tweede burn-out zo'n drie jaar geleden kan ik de angst niet meer buiten de deur houden. De bedreigingen in deze wereld lijken ongefilterd binnen te komen en ik blijf niet langer in staat om mezelf gerust te stellen. Angst betaamt een christen niet, zeggen velen. Menig bijbelders roept op om niet bang te zijn, maar op God te vertrouwen. Ondanks mijn verwoede pogingen om de angst te verdrijven, blijft zij mij kwellen.



De angsten zijn talrijk: voor oorlog, klimaatverandering, overlijden van dierbaren, dakloosheid, ziekte, ongelukken. Ik ben in toenemende mate bang voor dom en zwak te worden uitgemaakt omdat het mij niet lukt om de wervelende chaos in mijn hoofd te temmen. Ik was lang bang door God verworpen te zijn, ik voelde de schuld met de dag groeien, zag mezelf tegen een gesloten deur aanlopen, omdat het mij niet lukte om orde van de chaos te maken, om niet overweldigd te worden door de mateloze complexiteit van het leven, en ik het verzaakte om mee te werken aan Zijn koninkrijk.

Maar God greep in, Hij greep dwars door mijn muren van angst naar mij. Ik begon sommige angsten uit te spreken en voel me nu minder eenzaam. Een week vóór het overlijden van mijn moeder kwam een engel in mijn kamer. Die nacht was de angst weg en ik had twee weken lang een ongekende rust in mijn lijf. Sindsdien vertrouw ik op Gods leiding. Ik vertrouw erop dat Hij mij laat weten wanneer het goede moment is om tussen de angst door tot actie te komen. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het omzeilen ervan. Al blijven mijn angsten, weet ik nu: God is machtiger dan mijn angst.

Cornelia Pabst



...voor traumazorg

Inez Schelfhout is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij ARQ Centrum'45 in Oegstgeest. Zij behandelt mensen die worstelen met oorlogstrauma's. Met haar mocht ik in een gesprek dieper op het thema ingaan.

Gerda Heslinga



Jij behandelt mensen met psychische trauma's. Welke rol speelt angst bij een trauma?

Angst is in principe een gezonde emotie, een goede raadgever dat er iets niet pluis is. Angst maakt dat je wegrent of terugvecht of 'bevriest' als wegrennen of vechten niet meer lukt. Angst is een emotie die hoort bij een verwonding. Als angst stelselmatig onderdrukt wordt, kan die zoek raken, niet meer gevoeld worden. Andere emoties, zoals boosheid of depressie, kunnen dan gaan overheersen. Of angst kan juist alles gaan beheersen, zodat de 'alarmknop' niet meer uitgaat. Mensen raken psychisch klem als de emoties niet in balans zijn. En bij een trauma is de angst óf helemaal weg, óf gaat die alles beheersen.

Hoe kunnen mensen leren omgaan met angst?

Door angst te normaliseren, te leren zien als een goede raadgever, en erover

te praten. Dat kan in de therapiekamer, maar ook in de eigen omgeving. Angst zoekt troost, verbinding. Isolement is desastreus! Zoek elkaar op, praat erover, vind elkaar. Saamhorigheid is helend en nodig om weer verbinding te voelen en in balans te komen. Een kind mag verdrietig zijn, wees wél bang!

Heb je zelf ervaring met angst? Wat is je motivatie om op deze plek te werken?

Ik ben een kleindochter van twee grootouders die als kind opgroeiden in Nederlands-Indië. Zij maakten de oorlog mee als jonge kinderen in Japanse interneringskampen op Java en Sumatra. Maar hun verhalen en angsten kwamen weinig ter sprake. Destijds leefde in de samenleving nog het idee dat psychische kwetsbaarheid de wederopbouw in gevaar zou brengen. Ook bij de generatie van mijn moeder is dat zo gegaan: het leed werd niet benoemd, ik groeide immers op in vrijheid? Ik vond dat ver-

warrend en ging, als kind al nieuwsgierig, op zoek naar de verzwegen verhalen: hoe kon het dat die zo lang onder het tapijt verscholen lagen, terwijl het leed wel 'in de lucht hing'?

Ik ben gespecialiseerd in de doorwerking van de gevolgen van oorlog en geweld in volgende generaties. Met die kennis wil ik mensen helpen en die wil ik delen met de samenleving. Zo heb ik vorig jaar op 4 mei een voordracht gehouden bij de dodenherdenking in Oegstgeest. Tegenwoordig mag angst wat meer centraal staan: velen weten de weg te vinden naar de therapeut. Maar met de vragen en angsten zou men ook in de eigen - bijvoorbeeld kerkelijke - gemeenschappen terecht kunnen. Door de secularisatie zijn mensen die helaas soms wat kwijtgeraakt. Daardoor kunnen zij in een isolement komen. Men weet elkaar dan niet meer te vinden. Ik zie dat er daardoor in toenemende mate behoefte is aan rituelen, aan saamhorigheid.

In de maatschappij groeit het wantrouwen van groepen ten opzichte van elkaar, wat de samenleving onveiliger maakt. Zie jij daardoor een toename van angst?

Ja. Door toename van angst kan de verbinding met de ander soms wat wegraken. En als je het perspectief van de ander niet meer kunt zien of horen, kan dat de angst voor de ander vergroten. De geïsoleerde verhalen gaan een eigen leven leiden, zaken worden groter gemaakt, uit hun verband gerukt. Mensen denken dat hun angst vermindert als zij de wereld overzichtelijker maken en indelen in een goed-of-fout-schema. Maar juist dat kan de angst vergroten! Je ziet dat in Amerika gebeuren. Zowel bij de Republiken als bij de Democraten is er een angst ontstaan voor de ander en met hun retoriek maken populistten daar misbruik van.

Kun je handvatten geven om het vertrouwen te herstellen?

Mensen kunnen in dialoog gaan om de verschillende perspectieven te horen. Daarbij is het net als bij het brein. Door het gesprek erover aan te gaan worden in het brein emoties als angst en boosheid in balans gebracht. Zo worden ook door dialoog de verschillende perspectieven geïntegreerd, in balans gebracht. En pas door integratie kan heling ontstaan. Zowel in het brein als in de samenleving. In groepstherapieën wordt daarmee geoefend en iederéén kan dat oefenen. Als het lukt om elkaars perspectief te horen, maakt dat de eigen angst minder en kunnen mensen ook leren beter naar zichzelf te luisteren. Ga dus met je buurman in gesprek, leer de grijze contouren zien. Begin in eigen kring!

Het Groene Hart

Moed

Terwijl ik op het politiebureau gefouilleerd word voor ik de cel inga, vraagt de politieagente: "Wat is dat voor wit boordje om uw nek?"

Sinds een paar jaar ben ik betrokken bij *Christian Climate Action*, een groep christenen die vanuit hun geloof samenkomen, bidden, zorg willen dragen en opkomen voor de schepping en onze naasten die slachtoffer zijn van klimaatverandering, vervuiling of uitbuiting. De reden dat ik de politiecel in moet, is omdat we met een groep christenen een geweldloze actie hebben gehouden in de lobby van ING om aandacht te vragen voor de hoeveelheid dodelijke slachtoffers als gevolg van het ING financieringsbeleid. Met een ludieke tentoonstelling vragen we aandacht voor 'de lijken uit de kast'. Als predikant in Indonesië weet ik van de slachtoffers rond Javaanse kolencentrales (6000 per jaar...).

Ik ben me als christen en dominee steeds meer gaan realiseren dat stil blijven daar waar bedrijven, politici of fossiele industrie de natuur of mens geweld aandoen, ruimte geeft aan het kwaad. Onze kwetsbare medemens en schepping hebben mensen nodig die opstaan en tegenstem bieden aan het onrecht, de uitbuiting en vervuiling. Het is makkelijk om met een klimaatmars mee te lopen. Een geweldloze actie in de lobby van ING is ongemakkelijker. Zowel voor mij persoonlijk, conflictmijnd als ik ben, en als predikant.

Maar wat voor mij bepalender is, is de rode draad in de bijbel en in het evangelie van een God die omziet naar de onderdrukten en die bevrijding brengt. Zoals het Magnificat bijna revolutionair is: 'Hij stoot de machtigen van de

troon, rijken stuurt hij weg, hij voedt de armen en verheft de geringen.' Een advents- en kerstgedachte bij uitstek. Jezus kwam niet in een paleis ter wereld, maar in een armzalige stal met het uitschot van herders. Juist op de donkere plekken is jouw licht en stem nodig. Voor mij is dat voor mensen in onze samenleving die uitgesloten worden, de weerloze schepping, de natuur zonder stem, het onrecht wat geschiedt rondom de vervuilende industrie voor mens en natuur.



Dat geldt voor ons als individuen, maar ook als kerken. *Practise what you preach*. Dat maakt dat ik ook onze landelijke kerk daarop aanspreek en met de directie van de PKN in gesprek ga. Kies als

kerk een groene bank en zet je vermogen en stem in om je werkgever, bank, pensioenfonds of politieke partij te vergroenen. Een beter milieu begint niet bij jezelf alleen. Het zou mooi zijn als we in de kerk die verontrustende adventsboodschap wat vaker zouden laten klinken. Om daar waar we in onze westerse rijkdom 'vervet' zijn, de radicale boodschap van Christus tot ons door te laten dringen en ernaar te leven:

*Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!*

*Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.*

*Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.*

Ds. Judith van den Berg-Meelis,
diaconaal predikant bij De Bakkerij in Leiden

Alweer de laatste...

Voor u ligt de laatste OKe van 2024; het is de gecombineerde editie van december 2024 en januari 2025. Tijd voor een terugblik en even vooruitkijken. In de Beheercommissie hebben we dit jaar twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Monique van Son als secretaris en Wim van Zijp als beheerder financiën. We zijn blij, dat we weer mensen bereid gevonden hebben om deze belangrijke functies te vervullen.

In en om de kerk is weer veel gebeurd. De door vrijwilligers geplaatste 'fietsnietjes' zijn in gebruik genomen, op de begraafplaats wordt door een groep vrijwilligers wekelijks hard gewerkt om de begraafplaats netjes te houden. In kerk en pastorie wordt gewerkt aan verduurzaming; ook dit gebeurt veelal met de inzet van vrijwilligers onder leiding van onze beheerder gebouwen Koos van der Heijden, die zich ondanks zijn ernstige ziekte zo lang mogelijk actief blijft inzetten.

Fietsnietjes

Elektrische fietsen zijn gewilde objecten voor het dievengilde. Dagelijks worden deze toch vaak prijzige fietsen gestolen. Een goede manier om het stelen van zo'n fiets te voorkomen is hem met een ketting of kabel ergens aan vast te maken. Bij onze kerk bestond die mogelijkheid nog niet. Een tiental vrijwilligers heeft op zaterdag 26 oktober een vijftiental zogenaamde fietsnietjes geplaatst in de omgeving van de Mariakapel, bij de ingang van de kerk en bij de ingang van de pastorie. Vele handen maken licht werk en we zijn de klusgroep ad hoc ontzettend dankbaar voor hun inzet!



Pim Kouwenhoven, voorzitter Beheercommissie

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekerk H. Willibrord

Rhijningeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl

Actie Kerkbalans 2024

Ondanks het feit dat veel werk door vrijwilligers gebeurt, gaat dat allemaal niet voor niets. Inkomsten hebben we broodnodig om alles te realiseren. Het gaat daarbij vanzelfsprekend niet alleen om zaken m.b.t. de gebouwen. Ook de activiteiten die voor onze kerkgemeenschap georganiseerd worden en de pastorale zorg vragen om financiën.

De eindspurt voor de Actie Kerkbalans van 2024 is ingezet. De huidige stand is € 91.845; we komen in de buurt van het streefbedrag van € 100.000. Kunnen we met uw hulp voor de eindstreep van 31 december het streefbedrag halen? En ja, ook wat de Actie Kerkbalans betreft kijken we uiteraard vooruit naar 2025. In de maand januari valt de brief met de uitnodiging om weer mee te doen bij u in de brievenbus. Uw bijdrage maakt het mogelijk om onze parochiekerk draaiende en financieel gezond te houden.



Actie Kerkbalans

Zo kunnen we samen kerk zijn en blijven met de mensen die we op onze weg ontmoeten.

Actie Kerkbalans 2025

Op 11 januari 2025 gaat de Actie Kerkbalans 2025 van start onder het motto: **Kerkbalans: doet u ook mee?** Wat ons betreft: VAN HARTE AANBEVOLEN! Voor nu wens ik u, namens Pastoraatgroep en Beheercommissie, Zelig Kerstmis, een fijne jaarwisseling en alvast een Gezegend Nieuwjaar toe.

Pim Kouwenhoven,
voorzitter Beheercommissie

Wij gedenken...

...**dh. G.T.W. Langezaal** overleden 10 mrt. op 94-jarige leeftijd en zijn vrouw **H.H.J. Langezaal-Bekkering** op 1 okt. op 93-jarige leeftijd. Na de uitvaartdiensten resp. in de Groene Kerk en de Maria Middelaarskerk in Leiden zijn zij beiden begraven bij de Groene Kerk.

...**Hendrikus Theodorus (Henk) Wubbolts**, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Henk werd op 15 febr.1935 in Wildervank geboren en overleed in Leiden op 9 okt.. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 17 okt. in de H. Willibrordkerk, waarna Henk is gecremeerd.

...**Rosa Vandecasteele-Monbailliu**, echtgenote, (schoon)moeder en oma. Rosa werd op 24 jan. 1940 in Roeselare (B) geboren en overleed op 20 okt.. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 26 okt. in de H. Willibrordkerk, waarna Rosa is begraven op het parochiekerkhof bij de kerk.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

Adventsactie 2024

Dit jaar steunt Adventsactie lokale partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele, vaak vergeten lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een



gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder. MOV H. Augustinus steunt dit jaar het project 'Superfood sorghum' tegen ondervoeding op West-Flores in Indonesië. Op West-Flores leven boeren in afgelegen gemeenschappen. Door gebrek aan water

kunnen ze nauwelijks genoeg voedsel verbouwen. Ze maken kennis met sorghum, een oude graansoort die zeer voedzaam is, snel groeit en weinig water nodig heeft. De boeren leren hoe ze sorghum kunnen verbouwen, ontvangen zaden én leren hoe ze er gezonde gerechten mee kunnen bereiden voor hun kinderen. Tijdens de Advent zullen deurcollectes worden gehouden voor dit project in Indonesië op zondag 8 december en met Kerst. U kunt uw bijdrage ook storten op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Gouda. Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

Willibrordpenningen



Foto Marianne Gerritsen

Zondag 10 november vierden we het feest van de H. Willibrord. Het is traditie om op die dag aan een of meerdere vrijwilligers een penning uit te reiken. Uit dankbaarheid voor de tijd en energie die zij op diverse terreinen aan de kerk gewijd hebben.

kenschild (Beheercommissie). Bij allen is de laatste of huidige activiteit vermeld, zij vervulden meerdere functies. Behalve de penning ontvingen zij ook een oorkonde en natuurlijk een bloemetje. Na de viering was er koffie en gelegenheid voor felicitaties. **Els van Leuken**

Inschrijven kinderen voor de Eerste Communie en het Vormsel in 2025

U kunt vanaf nu uw kinderen inschrijven voor de Eerste Communie en het Vormsel. Kinderen tussen de 7 en 10 jaar kunnen meedoen aan het Eerste Communieproject. En kinderen vanaf 11 jaar kunnen meedoen aan het Vormselproject. U kunt uw kinderen aanmelden tot maandag 20 januari 2025. De kosten voor deelname bedragen € 30 per kind. Hopelijk meldt u uw kind(eren) aan voor



deze leuke en waardevolle projecten! U kunt contact opnemen met de pastorie van de H. Willibrord, tel. 071-517 53 04 of e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl **Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker**

Caritas

Met als motto 'Hart voor elkaar! Hulp voor wie het nodig heeft' is de werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de R.K. Willibrordkerk gestart met de Bisschoppelijke Caritas Actie. De actie liep van 26 oktober tot en met 24 november.

Als werkgroep willen wij (Petra Overes, Gerda Theuns en Gwenny Kouwenhoven) de zichtbaarheid van caritas vergroten, omdat kerk zijn meer is dan de zondagse kerkgang. Graag willen we beter zichtbaar zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben.

Voor financiële hulp werken we met de andere Oegstgeester Kerken samen in het Hulpfonds Oegstgeest, te bereiken via hulpfondsoegstgeest@outlook.com. Contact opnemen met de leden van de PCI kan via het secretariaat van de R.K. Willibrordkerk. Voor meer informatie over de Caritas Actie kunt u terecht op de website van het bisdom Rotterdam.



Kerstliederen

De tijd van Kerst is een tijd van veel muziek. Liedjes die je zomaar ineens kunnen raken. In het donker, in de auto, in de keuken. Liedjes die het verlangen vertolken naar vrede en heelheid. Naar harmonie.

Mijn oog viel op het Noorse lied *Mitt hjerte altid vanker*. Mijn hart dwaalt altijd rond. Het is een van de aanwinsten in het nieuwe liedboek. Het is in Noorwegen het bekendste kerstlied, een kraker zoals bij ons: stille nacht. Een heel verstillend lied als je het gaat beluisteren.

*Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regedruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe
gehoofd is mijn geluk.*

Erbied en verstillend. Je ziet de besneeuwde kerk en huizen er bijna bij. De kribbe van Jezus en het kind in de stal hebben de kracht om je te ontroeren. God daalt neer tussen de mensen. Je kunt je er alleen maar over verwonderen: zo dichtbij, zo verbonden, zo aards, zo vreemd en vertrouwd. Veel kerstliederen hebben een reismotief in zich. Je kunt op reis naar Bethlehem en je kunt wandelen in Christus' geboortehuis. Onwillekeurig denk ik aan *Driving home for Christmas* van Chris Rea.



*I am driving home for Christmas
get my feet on holy ground
so I sing for you
though you can't hear me
when I get through
and feel you near me
driving in my car
driving home for Christmas*

Ik ben onderweg naar huis voor kerst ga mijn voeten zetten op heilige grond en nu zing ik voor jou al kun je me niet horen oh als ik er door ben ik voel dat jij dichtbij me bent onderweg in mijn auto onderweg naar huis voor kerst

Chris Rea schreef het in de jaren tachtig in de file. Hij was arm en zijn vrouw kwam hem met de auto ophalen uit Londen. Onderweg naar het noorden, kwamen ze stil te staan. Hij dacht: iedereen die in de file staat, verlangt ook naar kerst. Voor jullie in die andere auto's zing ik. Het was een mo-

ment van verbodering en verbinding, alsof je in die dagen voor kerst meer verbinding voelt. De zin 'dat jij dichtbij me bent' is dubbelzinnig, het kan gaan over zijn vrouw maar ook over de mensen in de auto's om hem heen. De zin 'and feel you near me' zou voor wie er diepte in zoekt, ook nog kunnen gaan over het Christuskind. *I feel you near me*, ik voel uw nabijheid. Mooi dat het lied, ondanks de file, toch een rollend ritme heeft. En het motief van onderweg zijn naar licht en warmte, naar huis, naar *holy ground*, is prachtig. Ik wens u mooie dagen toe op weg naar Kerst. Van harte welkom in de kerkdiensten rond kerst! **Richtsje Abma**

Adventszondagen

In de adventstijd volgen we in de zondagmorgenvieringen het project *Help jij me hopen?* We lezen verhalen die gaan over hoop en zingen over vrede. Hopen kun je in je eentje, maar samen heb je meer hoop. Er staat een kalender van hoop in de kerk. Iedere week is er een nieuwe afbeelding bij het verhaal van die zondag. Heel leuk: je kunt ook zelf een foto of quote van hoop meenemen en erbij plakken. Zo verzamelen we alle bé-tjes hoop – en steken elkaar ermee aan. Dit is een uitnodiging aan u en jou om mee te doen. De Advent begint



Kerst op schoot

Op **22 december** is er een korte speelse viering van 'Kerst-op-schoot'. Kinderen mogen rondkruipen, voelen aan schapenvachtjes en het kindje in de kribbe bewonderen. Doen alsof je zelf een baby'tje in de buik hebt. Esther begeleidt met accordeon een paar eenvoudige kerstliedjes. Zoals: *Maria krijgt een baby'tje, het zit al in haar buik, het is al aan het groeien en komt er bijna uit. Maar eerst moet ze naar Bethlehem toe, en zij is al zo moe* (op de wijs van: er zaten zeven kikkertjes). Het is voor kinderen van nul tot zes. Alle kinderen van deze leeftijd zijn welkom, welke taal je ook

op **zondag 1 december**. Ook zal de schikingsgroep weer passende bloemschikkingen maken bij de schriftlezingen. Op **zondag 8 december** zal er muzikale medewerking zijn van een projectkoor o.l.v. onze cantrix Maria Rosenmöller. Zij zullen het Magnificat van Durante uitvoeren in deze viering. Het belooft een vreugdevolle viering te worden waarin de krachtige en revolutionaire lofzang van Maria centraal zal staan in woord en muziek. Maria bezingt de Barmhartige, geprezen zij zijn Naam: *'Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, Maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.'* (Lucas 1: 46-55)

spreekt. Na afloop chocomel en iets lekkers. Meer info op www.pgoegstgeest.nl

Rian Veldman en Richtsje Abma

Er is er één jarig: de Dagwacht

Hoe begint u uw dag? Dat gaat bij veel mensen volgens een vast patroon. Een ochtendritueel. Sinds Advent 2021 is er in Oegstgeest een gezamenlijk ochtendritueel. In de Groene Kerk. Daar doen mensen uit alle kerken in Oegstgeest aan mee. Het heet Dagwacht. Zoals de Nachtwacht, geschilderd door Rembrandt, aantreedt om de mensen met vertrouwen de nacht in te laten gaan, zo helpt de Dagwacht ons met vertrouwen de dag in. Het schilderij wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe glans. Bij de Dagwacht doen we ook 'oude vertrouwde' dingen die opnieuw zijn gaan leven.

- We steken een kaarsje aan bij binnenkomst. Als een stil gebed voor wie deze ochtend in onze gedachten zijn. Als een licht tegen het donker dat nog is blijven hangen.
- Dan klinkt er een lied; een gedachte op muziek gezet. Oeroud soms, oersterk vaak en mooi uitgevoerd.
- We stellen ons, ook op deze dag, open voor God, de Eeuwige.
- Dan komen er woorden uit de bijbel. Over dingen die mensen eeuwen geleden al bezighielden en dat vandaag nog doen. En zoals dat gaat bij die oude teksten, moet iemand je soms even op het spoor brengen van hoe die woorden ons vandaag raken. Een paar gedachten (al-tijd kort) van iemand die van tevoren die woorden heeft gelezen en vertelt hoe ze bij haar of hem binnenkwamen. Of welke vraag boven kwam. In de stilte laten we die gedachten binnenkomen of zijn bij onze eigen gedachten.
- Met voorbeden en het Onzevader komen we bij een gebed om zegen voor deze dag. Met mooie muziek gaan we de dag in, naar ons werk. Sommigen gaan nog even over het kerkhof, anderen gaan naar de koffie in Willibrords Erf of direct naar huis, maar iedereen kan met vertrouwen de dag in.



Al drie jaar doen we dat zo, elke dinsdagmorgen. Zoals mensen in allerlei kerken wereldwijd de dag beginnen met de Eeuwige. De gedachten bij de bijbeltekst komen van dominees en van andere gelovigen. Niemand heeft de wijsheid alleen in pacht. Van elkaar krijg je ook veel mee. Elke dinsdagochtend om 08.15 uur gaat de kerk open en even later de dag ook, op een inspirerende manier. Wie het nog niet kent: kom eens kijken, bijvoorbeeld vanaf Advent. In 20 minuten sta je heel anders in je dag. Vanwege dat ochtendritueel.

Aart Verburg

Wij gedenken...

Wij verloren mensen aan de dood. Dierbaren, partners, vrienden, moeders en vaders. Wie in rouw zijn, bieden we toe dat er een 'omarming is die blijft'. Liefde en troost gewenst van God en mensen.

4 okt mw. Maria Busscher-Drost 89 j.
13 okt mw. Lan Tjhin Toers
Bijns-Tjoeng 96 j.
18 okt mw. Maria Cornelia Theodora
Meerdink-Smits 82 j.
29 okt mw. Johanna Cornelia Geertruida Aarts-Roeleveld 81 j.
6 nov mw. Anna Cornelia Langenberg
(Anneke) 86 j.
8 nov dhr. Willem van Rijn 79 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scribe van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Wereldiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST

Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

www.pgoegstgeest.nl

Een nieuw begin

In een gloednieuw kerstspel staat de Regenboogkerk te koop. Een taakgroep krijgt de dappere taak om uit te vinden welke nieuwe toekomst de Regenboog moet krijgen. De voorkeur gaat uit naar een duurzame, maatschappelijke bestemming omdat ze graag iets willen achterlaten voor volgende generaties. Die volgende generatie lijkt echter zelf geen stem te hebben in het geheel, maar vanuit hun schuilplaats roeren ze zich wel!

Kom allemaal kijken naar het kerstspel waarin potentiële kopers presenteren

hoe kerstavond er in de toekomst uit komt te zien als zij de Regenboogkerk mogen kopen. We gaan van een B&B Vol Liefde naar een swingende nachtclub en een levende kerststal in een bijzondere zorgboerderij. Terwijl de kerk vol in de steigers staat wordt er volop gedanst, de sterren van de hemel gespeeld, er is heerlijke muziek en er wordt wat afgeklommen. Kortom het wordt een groots kerstspektakel met een grote groep vrijwilligers



tussen de 3 en 73 jaar. Dat wil je niet missen.

We willen iedereen graag uitnodigen om op kerstavond te komen genieten van het kerstspel. Want

dat vinden we het allermooist. Als het eigentijdse kerstverhaal dat we maken, ook een nieuw begin betekent voor jou, u en jullie. Iedereen is welkom: van heel jong tot heel oud. Het kerstspel is geschikt voor alle leeftijden, we willen graag iedereen met elkaar verbinden. We kunnen niet wachten om jullie allemaal te verwelkomen op kerstavond! Het liefst ontmoeten we jullie in levenden lijve in de Regenboog zelf. Mocht je daar niet kunnen komen, dan is er de mogelijkheid om het kerstspel dit jaar ook te volgen via een livestream. Check daarvoor de website.

Datum/tijd: dinsdag 24 dec.,

Tijd: 19.00-20.30 u., deur open 18.40 u.

Kosten: vrijwillige bijdrage

De kerstspelmakers,

Aaldert, Henny Hessel, Marcel, Margreet, Marloes, Paola, Pauline, Renée, Rian en Anja

Gemeentevond met gezamenlijke maaltijd op 13 januari 2025

Dan nemen wij met elkaar het vernieuwde Willibrords Erf in gebruik met een feestelijke maaltijd. Daarna zal de Kerkenraad de gemeente bijpraten over de vorderingen van de Stuurgroep Verkoop Regenboogkerk. Daarbij zal ook gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de leden van de Stuurgroep: Hans Hogerzeil namens het Breed Moderamen (voorzitter), Aad den Heijer namens het College van Kerkrentmeesters, Geert ter Horst namens de Kerkenraad, en Christiaan Pelgrim namens de PGO. Ook willen wij die avond graag met de gemeenteleden van gedachten wisselen over een gepast afscheid van de Regenboogkerk. Verdere details volgen in de Gemeenteberichten.

Hans Hogerzeil, voorzitter

Gezin uit Ter Apel in de Regenboogkerk

Wij zijn Carolina en Sebastián, Charlotte en Luciana. Wij komen uit Colombia en wij verblijven sinds april in Oegstgeest. Carolina: eerder verbleef ik al tijdelijk met de meisjes in een kerk in Amersfoort, terwijl Sebastián in Ter Apel was. We zijn dus blij dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Met hulp van vrijwilligers zijn we bezig met het leren van de Nederlandse taal. Dat valt nog niet mee... In-



middels gaan Charlotte (11) en Luciana (bijna 9), naar school in Leiden en zitten zij in de internationale schakelklas. We hebben veel plezier van onze fietsen en fietsen heel wat af!

Ik, Charlotte, zit op voetbal en mijn zusje Luciana speelt basketbal. Wij volgen ook zwembles, want het water is hier overal! Carolina: de meisjes doen ook mee met buitenschoolse lessen. Ze voelen zich rustig en stabiel.

In de zomervakantie hebben we een paar leuke uitjes gedaan samen met de vrijwilligers, zoals de Efteling, een vaartochtje op de Kaag, een bezoek aan het Muider slot en we hebben een paar molens bekeken! We kennen al veel mensen uit de kerk en doen mee aan acti-

viteiten zoals het Running Dinner en de kindermiddagen. We houden van koken en wisselen gerechten uit. Koffie uit Colombia met Hollandse appeltaart is een goede combinatie!

We waren niet veilig in ons land en hebben moed gevat om te vluchten. De diaconie is niet bang geweest om ons gastvrijheid te bieden. We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar zijn dankbaar dat we in de onzekere situatie van de asielpcedure gastvrij zijn ontvangen door de PGO, en dat we ons geborgen en zelfs een beetje 'thuis' voelen.

We wensen iedereen Fijne Feestdagen en een veilig en vredig 2025.

Namens de familie, **Martine Delver**

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

1 dec. Werelddiaconaat: Moldavië

Veel ouders in Moldavië werken in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden kwetsbare kinderen opgevangen.

8 dec. Werelddiaconaat: Ghana

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de opbrengst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomsten. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het verzamelen, verkopen en verwerken van de noten.

15 dec. Werelddiaconaat: Palestina

De christelijke organisatie YWCA Palestine biedt Palestijnse jongeren training in ondernemerschap en mediavaardigheden.

22 dec. Jongeren spelen het kerstverhaal

Elkaar jaar doen duizenden jongeren mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens het interactieve spel kruipen jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal.

24 dec. Kerstnachtdienst: VluchtelingenWerk Oegstgeest...

...zet zich in voor de statushouders die in ons dorp komen wonen. Zij worden begeleid vanaf het moment dat ze aankomen totdat ze zo goed als mogelijk meedoen in onze samenleving. Onze bijdragen zijn voor het noodfonds dat leningen verstrekt en bijzondere of onverwachte kosten dekt.

25 dec. Kinderen in de knel: Oekraïne

Iedere dag luchtalarmen, telkens weer naar de schuilkelder vluchten, bang zijn dat er een raket op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen kinderen is dit de realiteit. Kerk in Actie wil hen psychosociale hulp, een veilige plek om te spelen en eten op tafel bieden. Verder:

29 dec.: Noodhulp

5 jan. : Stichting De Brug

12 jan. : Samen tegen armoede

19 jan. : Missionair Werk: proefplekken, de nieuwe kerken

Op de bres... ... voor vervolgde christenen

Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze worden achtergesteld, gevangengezet of zelfs gedood. Vanuit de organisatie Open Doors is er veel aandacht voor deze vaak vergeten groep. Het motto van Open Doors is om op de bres te staan voor vervolgde christenen en de roeping is om te versterken wat dreigt te sterven: een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Nigeria.



OpenDoors

Gebed en betrokkenheid

In Nederland is er al lang een grote mate van vrijheid voor velen, al is dat niet altijd zo geweest. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Wat wij wel kunnen proberen, is om vervolgde christenen niet te vergeten. Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn: als één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Ons gebed en onze betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde christenen niet alleen staan.

Vervolgde mede-christenen in de frontlinie

Op de site van Open Doors staan persoonlijke verhalen van vervolgde mede-christenen in de frontlinie. Die getuigen enerzijds van intense nood, verdriet, discriminatie, vervolging en lijden. Maar anderzijds, en dat is voor ons in het relatief veilige Oegstgeest vaak onbegrijpelijk, klinkt er hoop, nabijheid van God en gebed voor de vervolgers in hun verhalen door. Vervolgde christenen maken misschien mee wat er in de bijbel in de brief aan de Hebreeënen 11:32-40 staat geschreven, dat sommigen in een menselijke hel op aarde terecht zijn gekomen, terwijl anderen een wonderlijke redding meemaken.

Soms zijn er kritische vragen over de specifieke aandacht van Open Doors voor 'alleen christenen'. Vrijwel nooit is er in een land alleen sprake van christen-vervolging, maar worden ook andere minderheidsgroepen zoals bijvoorbeeld humanisten daar vervolgd. Mede daarom hebben Open Doors en het Humanistisch Verbond op 17 januari jl. gezamenlijk hun rapporten 'Ranglijst christenvervolging 2023' en 'Freedom of Thought 2023' gepresenteerd. Freedom of Thought is een rapport van de International Humanist and Ethical Union (IHEU).

Actie

Om betrokken te zijn is het belangrijk om te weten wat vervolgde christenen meemaken; Zeer de moeite waard voor jong en oud is het Open Doors bezoekerscentrum met het *bijbel-smokkelbos* in Ermelo. Verder kunt u een concrete bijdrage leveren door het tekenen van de petitie 'Breek de stilte' voor vervolgde christenen in Afrika (www.opendooors.nl/petitie). Daarnaast kunt u jaarlijks meebidden tijdens de gebedsavond in Oegstgeest die in mei of juni plaatsvindt en landelijk op heel veel plaatsen georganiseerd wordt. Graag attenderen we u ook op het Open Doors magazine met gebedsbrieven en via de app kunt u elke dag een gebedsonderwerp ontvangen.

Ten slotte

De Rooms-Katholieke organisatie 'Kerk in Nood' had in november wereldwijd op 'RedWednesday' (op 20 november) kerkgebouwen rood laten verlichten. Hoe mooi zou het zijn als in 2025 ook in Oegstgeest op deze dag alle kerken bloedrood zouden kleuren om zo aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld.

Zie voor meer informatie: www.opendooors.nl en www.kerkinlood.nl

Jan en Willeke Baronneer



Wees niet bang

'Wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen?' Dit zijn Jozefs woorden, nadat hij zijn doodsbanne broers heeft ontvangen. Nadat hun vader Jakob is overleden, vrezden de broers vergelding van Jozef. Zij hebben hem dood gewenst, in de put gegooit en verkocht. Ze smeken hun jongere broer, die inmiddels onderkoning van Egypte is, om vergeving en bieden zichzelf aan als slaaf.

Jozef wordt wel als een voorafspiegeling gezien van Jezus. Vernederd en verhoogd, een mensenslaaf en koning, vals beschuldigd en veroordeeld en uiteindelijk redder van mensen. Toch belijdt Jozef hier zelf: ik kan Gods plaats niet innemen. Niemand kan dat. Jezus kwam op aarde als Mensenzoon om alle angst weg te nemen.

'Wees niet bang'

Jozef
Jozef neemt de angst bij zijn broers meer dan weg: 'Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zelf zal voorzien in het onderhoud van u en uw kinderen.' Tweemaal noemt Jozef: Wees maar niet bang.

In al hun benauwdheid was Hij benauwd, Jip Wijngaarden, olievert op doek

Jezus

Rondom Jezus' geboorte worden deze woorden herhaald. Hij spreekt ze zelf talloze malen uit en deze woorden worden over ons uitgesproken: Wees maar niet bang. Meer dan Jozef kan Hij voor je zorgen. Hij is het die nog steeds zijn volk in stand houdt. Het kwaad lijkt te stuip trekken, maar is overwonnen door Jezus zelf. In zijn overwinning mogen we staan.

366 maal 'Wees niet bang'

Geregeld voel ik me als één van de broers, schuldig en me van kwaad bewust. Kom ik dan schoorvoetend bij Jezus, me slaaf voelend van wat mij bindt, zegt Jezus keer op keer: 'Richt je op, vrijgekochte, gooi je boeien af en wees vrij. Wees niet bang! Belangrijk, want niet voor niets komt dit *Wees niet bang* 366 keer voor in de bijbel. Kniel neer voor Zijn troon en richt je op in Zijn Licht, dan maakt angst plaats voor vrijheid en vreugde. *Met die boodschap wens ik u gezegende feestdagen!*

Thera de Vries-Noordhuis

Vol verwachting aan tafel

Op 1 december is de eerste adventszondag en begint het toelevens naar kerst. Het uitkijken naar iemand die komen gaat. Voor Jezus' geboorte leefde er ook al een verwachting van iemand die nog zou komen: een koning, de Messias, de profeet Elia.

Daarom houden Joden een plaats leeg aan tafel, voor Elia. Een lege plek aan tafel kan – naast gemis – dus ook betekenen dat je nog iemand verwacht. En dat iemand zomaar kan aanschuiven, je leven binnenkomt en een beroep doet op je gastvrijheid.

Zo kwam en komt Jezus ook het leven van velen binnen. Al was Hij toch ook anders dan wat men verwachtte.

Alexander Bosma

Andere thema's

In het kader van 'Een lege plek aan tafel' was er in november een dienst over 'single zijn'. Persoonlijke (kwetsbare) ervaringen, zowel praktisch als wat het met je geloof kan doen, kwamen aan bod: hoe kun je ermee omgaan? Maar ook: hoe kunnen we samen gemeente-zijn, als gehuwden en ongehuwden? We zijn aan elkaar gegeven en kunnen elkaars leven verrijken. Staar je niet blind op je relatie, maar zoek je geluk in God.

Behalve dat het thema 'Aan Tafel' dit jaar een belangrijke rol speelt in ons leven als gemeente, willen we ook aandacht besteden aan andere thema's, zoals *Samen Jong*, het delen van onze geloofsverhalen en het samen optrekken met mensen van diverse culturen.

Eke de Gier-van der Jagt

Een levende adventskalender - en meer

Ook doordeweeks speelt ons jaarthema 'Aan Tafel' een rol, met in november en december het subthema 'Een lege plek aan tafel' en in januari en februari 'Aan tafel met Jezus'. Van 1-24 december zullen er dagelijks op onze kerkapp filmpjes verschijnen van leden van de gemeente die iets vertellen of laten zien over 'Vol verwachting aan tafel': een levende adventskalender.

Ook is er op 13 december een kerstlunch voor 75-plussers. Bovendien kan ieder zich aanmelden als gast c.q. gastheer/gastvrouw voor een etentje op de eerste of tweede kerstdag, om zo samen met anderen kerstfeest te vieren.

Verbouwing Duinzigt

Vanwege een verbouwing in Duinzigt waren onze diensten de afgelopen tijd in de Rehobothkerk. Omdat we daar niet allemaal in passen, werden steeds twee diensten gehouden, om 9.30 en 11.00 uur. De kinderclubs konden wel in de lokalen van Duinzigt worden gehouden. Op 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wilden we als gehele gemeente bijeen zijn voor de herdenkingsdienst voor overledenen. Dat kon, 's middags in de NGK Rijnsburg.

Soep aan de Singel

Het project 'Soep aan de Singel' vierde onlangs dat het vijf jaar bestond. In ons pand 'Plexat' aan de Oude Singel in Leiden is om de week een gezellige lunch voor wie de zondag een ongezeellige, lange dag vinden. Het wordt georganiseerd door mensen uit diverse kerken. De lunch is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door het 'Bloeifonds' van onze kerk. Meer info: <https://www.soepaandesingel.nl/>

Eke de Gier-van der Jagt

Filmbespreking

Inside out 2

Een wervelende weergave in animatie over wat er zoal rond kan razen in het puberbrein

Inside Out 2, een animatiefilm uitgebracht door Disney Pixar, is een vervolg op het eerder uitgebrachte *Inside Out* waarin de geboorte en kinderjaren van het meisje Riley centraal staan. Weergegeven vanuit personages (emoties) in het brein en hoe het meisje zich tot de wereld en haar omgeving verhoudt. In deel 2 heeft Riley de leeftijd van 13 jaar bereikt en ontwaken andere emoties in haar brein die de regie over willen nemen. Onzekerheid, schaamte, schuld...

De blijde onbevange kindertijd is voorbij, Riley draagt een beugel en verwacht de moeite waard te zijn als ze ergens bij hoort, het liefst bij een groep oudere meisjes, waarvan zij één in het bijzonder bewondert vanwege haar ijshockey talent. Riley is eveneens fanatiek hockeyster, maar wordt plotseling verscheurd door twijfel over haar kunnen.

Terwijl in haar brein oude vertrouwde emoties vechten om de aandacht met de nieuwe betrokkenen en steeds meer terrein in moeten leveren in het aansturen van Riley, zucht het meisje onder de twijfel over de waarde van een oude, vertrouwde vriendschap en de behoefte bij een ander groepje te willen horen met belofte voor de toekomst, in het bijzonder een promotie naar een hogere klasse in het hockey.

Joy (betekent plezier, vreugde), de min of meer leidende emotie uit het eerste deel, delft bijna het onderspit in de strijd, maar *Joy* zou *Joy* niet zijn, als ze toch geen uitweg zag in het drama dat zich lijkt te voltrekken in Riley.

Wat is waarheid, wat is van waarde, hoe moet ik uit de puree komen? Riley weet het niet en voelt zich, geregeerd door *Onzekerheid*, steeds meer falen. Wie ben ik? Wat moet ik doen? Ik moet dit toch leuk vinden? Ze weet het niet meer. Wanneer *Onzekerheid* Riley min of meer onderdompelt in een boze volharding en vals gedrag tijdens een belangrijke hockeywedstrijd, grijpt *Joy* met hulp van o.a. *Verdriet* in. Terwijl een woedende Riley aan de kant wordt gezet door de scheidsrechter, probeert *Joy* weer zachtheid, eerlijkheid en oprechte daadkracht in Riley te verankeren.

En Disney zou Disney niet zijn als het niet zou werken. Huilend komt het meisje tot inkeer. Herstelt de band met haar vriendinnen en hervat de hockeywedstrijd. Ze reist al met al door een (heel herkenbaar) scala van emoties die niet minder zijn dan persoonlijke crisissen in haar jonge bestaan. Crisissen die ze echter (puber als ze is) niet meldt aan haar ouders, als zij haar naar haar bevindingen vragen van het hockeyweekend. 'Het was wel oké', zegt ze.

Ik zag *Inside Out* samen met mijn nu volwassen dochter. Alhoewel voor ons beiden herkenbaar en treffend verbeeld met de weergave van de emoties in

het brein, zou er wat ons betreft meer diepgang in het verhaal verwerkt mogen worden. Niettemin geeft *Inside Out* een voor velen herkenbaar beeld over wat er zich in een puberbrein af kan spelen. Van onzekere zelfoverschatting, tot diep en intens verdriet.

Lilian Hoogendoorn



Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijttenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60, e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepeling, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: [facebook.com/ngkoegstgeest](https://www.facebook.com/ngkoegstgeest)

www.ngkoegstgeest.nl

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

GROENE OF WILLIBRODKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
Niet op 24 en 31 december

Elke donderdag is de kerk van 16-17 uur open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

| | |
|-----------------|--|
| zo 01 dec 10.00 | ds. R. Abma |
| wo 04 dec 19.30 | avondgebed in de Adventstijd |
| zo 08 dec 10.00 | ds. R.C. Veldman, m.m.v. Projectkoor |
| wo 11 dec 19.30 | avondgebed in de Adventstijd |
| zo 15 dec 10.00 | ds. R. Abma |
| wo 18 dec 19.30 | avondgebed in de Adventstijd |
| zo 22 dec 10.00 | ds. R.C. Veldman 15.00-16.00 uur <i>Kerst-op-schoot, Willibrords Erf</i> |
| di 24 dec 22.00 | ds. R. Abma, Kerstnachtviering , m.m.v. Cappella pro Cantibus |
| wo 25 dec 10.00 | ds. R.C. Veldman, Kerstmorgenviering , m.m.v. Projectkoor <i>vanaf 9.45 Kerstjubilé</i> |
| zo 29 dec 10.00 | ds. N.C. Smit |
| di 31 dec 16.30 | ds. R. Abma, Oudejaarsviering |
| zo 05 jan 10.00 | ds. R. Abma |
| zo 12 jan 10.00 | ds. R. Abma, ambts- en taakdragers zondag |
| zo 19 jan 10.00 | ds. R.C. Veldman |

Taizéviering

Zondag 26 jan. 2025, 19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk
Wie meerstemmig mee wil oefenen, dat kan vanaf 18.30 uur.
Van harte welkom!

REGENBOOGKERK

di 24 dec 19.00 **Kerstspel voor jong en oud**

Autodienst

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| zo 01 dec | Jochem Taal | 06-25 38 47 39 |
| zo 08 dec | Cobie Visee | 06-273 2 30 38 |
| zo 15 dec | Ed Noordijk | 517 10 36 |
| zo 22 dec | Tim Reedijk | 06-49 85 43 43 |
| d 24 dec | Conneke Mulder | 517 68 56 |

| | | |
|-----------|------------------------|----------------|
| wo 25 dec | Thijs Breet | 06-12 55 44 78 |
| zo 29 dec | René Kammenga | 06-22 19 81 22 |
| zo 05 jan | Hanneke en Lex Huisman | 06-22 05 59 64 |
| zo 12 jan | Evert Wieman | 517 22 22 |
| zo 19 jan | Conneke Mulder | 517 68 56 |

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl

Via deze website kan meegekeken worden.

| | |
|-----------------|---|
| zo 01 dec 09.30 | ds. Alrik Vos, Heilig Avondmaal Rehobothkerk |
| zo 01 dec 11.00 | ds. Alrik Vos, Heilig Avondmaal Rehobothkerk |
| zo 08 dec 10.00 | ds. Pieter Kleingeld |
| zo 15 dec 10.00 | ds. Alrik Vos |
| zo 22 dec 10.00 | ds. Alexander Bosma |
| di 24 dec 19.30 | ds. Pieter Kleingeld, Kerstavond |
| wo 25 dec 10.00 | ds. Alexander Bosma, Eerste Kerstdag |
| zo 29 dec 10.00 | ds. Alexander Bosma |
| di 31 dec 19.30 | ds. Pieter Kleingeld, Oudjaar |
| zo 05 jan 10.00 | ds. Pieter Kleingeld |
| zo 12 jan 10.00 | ds. Alexander Bosma |
| zo 19 jan 10.00 | ds. Pieter Kleingeld |

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBROD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

1e zondag van de Advent

| | |
|-----------------|---|
| za 30 nov 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 01 dec 11.00 | Eucharistie, pastoor R. Franken Dameskoor |

2e zondag Van de Advent

| | |
|-----------------|---|
| za 07 dec 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 08 dec 11.00 | Eucharistie, pastoor K. van Vliet, Gemengd koor |

3e zondag van de Advent

| | |
|-----------------|---|
| za 14 dec 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 15 dec 11.00 | Eucharistie, pastoor R. Franken, Schola cantorum Den Haag |
| 15.00 | Kerstconcert Gemengd koor |

4e zondag van de Advent

| | |
|-----------------|--|
| za 21 dec 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 22 dec 11.00 | Eucharistie, mgr. A. van Luyn sdb / diaken P. Winnubst, Schola |

Kerstmis

| | |
|-----------------|---|
| di 24 dec 17.00 | Peuterviering , creatieve invulling koor |
| 19.00 | Gezinsviering , diaken P. Winnubst, creatieve invulling koor |
| 21.00 | Nachtmis , pastoor K. van Vliet, Dameskoor |
| wo 25 dec 11.00 | Eerste Kerstdag , Eucharistie, mgr. A. van Luyn sdb / diaken P. Winnubst, Gemengd koor |

Feest H. Familie

| | |
|-----------------|--|
| za 28 dec 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 29 dec 11.00 | Eucharistie, pastoor R. Franken, Schola |
| di 31 dec 19.00 | Oudjaar Eucharistie pastoor K. van Vliet Gemengd koor |
| wo 01 jan 11.00 | Nieuwjaar , Eucharistie, pastoor R. Franken |

Openbaring des Heren (Driekoningen)

| | |
|-----------------|--|
| za 04 jan 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 05 jan 11.00 | Eucharistie, pastoor K. van Vliet, Dameskoor |

Doop van de Heer

| | |
|-----------------|---|
| za 11 jan 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 12 jan 11.00 | Eucharistie, pastoor R. Franken, Gemengd koor |

2e zondag door het jaar

| | |
|-----------------|---|
| za 18 jan 19.00 | Viering in Wassenaar |
| zo 19 jan 11.00 | Eucharistie, pastoor K. van Vliet, Schola |

voor de periode van 30 november 2024 tot en met 24 januari 2025

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden via 06-28 94 80 89 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06-12 20 91 91 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

| | |
|-----------------|---|
| vr 29 nov 11.00 | PKN, ds. G.F. Smaling, 1e Advent |
| vr 13 dec 11.00 | RK, pastor Sjoerd Zuidersma, 3e Advent |
| vr 20 dec 11.00 | Gezamenlijk, 4e Advent Kerstviering |

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

| | |
|-----------------|--|
| zo 08 dec 10.15 | ds. Elke Herlaar |
| zo 22 dec 10.15 | Kerstviering , pastoor Jan Koeleman |
| zo 05 jan 10.15 | pastor Astrid de Haas |
| zo 19 jan 10.15 | pastor Henk de Groot |

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00
Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

| | |
|-----------------|--|
| zo 01 dec 10.00 | P. van der Lugt, Naaldwijk |
| zo 08 dec 10.00 | P. van der Geest, Putten |
| zo 15 dec 10.00 | H. Koehorst, Mijdrecht |
| zo 22 dec 10.00 | J. van Staveren, Boskoop |
| wo 25 dec 10.00 | J. Nugter, Valkenburg ZH Eerste Kerstdag |
| zo 29 dec 10.00 | P. Stolk, HI-Ambacht, Avondmaal |
| zo 05 jan 10.00 | J. Nugter, Valkenburg ZH |
| zo 12 jan 10.00 | R. Speelman, Almere |
| zo 19 jan 10.00 | H. Koehorst, Mijdrecht |

Varia-agenda

Leidse Scratchdagen

Van donderdag 13 tot en met zondag 16 februari 2025 zijn er de Leidse Scratchdagen. Dit is een muzikaal evenement dat in de Pieterskerk in Leiden plaatsvindt, met koren, variërend van 500 tot 900 personen en begeleid door een (grotendeels amateur) symfonieorkest. Op donderdag wordt de Messiah van G.F. Händel gezongen. Op vrijdag wordt de Messiah gezongen door een koor van vnl. middelbare scholieren. Zaterdag is



er een musical-programma en zondag wordt in de aflevering 2025 The Armed Man en delen uit de Carmina Burana gezongen. Doet u ook mee?

Maria Meulenbeek en
Dick Hanemaayer (06-53 21 27 21)

Week van gebed, 19 tot en met de Taizéviering op 26 januari 2025

De *Week van gebed voor eenheid van christenen* staat in 2025 in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: *Ja, ik geloof*. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van Lazarus. Het is 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden. De herdenking van het eerste christelijke oecumenische

concilie biedt een unieke gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof te vieren, zoals uitgedrukt in de Geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd.

'Ja, ik geloof' is naar aanleiding van een dialoog tussen Jezus en Martha. Zij ontmoeten elkaar voordat Jezus Lazarus op laat staan uit de dood. Jezus daagt Martha uit met de vraag: "Geloof je dat wie in Mij gelooft nooit zal sterven?" Martha antwoordt met: "Ja, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen". De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2025 is terug te vinden in de bijbel: Johannes 11:17-27.

Bron: Raad van Kerken in Nederland



Activiteiten Raad van Kerken

Kerstconcert met samenzang 15-12

Kosten: vrijwillige bijdrage
Gemengd Koor St. Willibrord
Plaats: H. Willibrordkerk
Tijd: 15.00-16.15 uur
Info: www.willibrordkooegstgeest.nl
Gratis toegang, uitgangscollecte

Opgave tot 12 dec.: Wil Kwestro, 06-30 83 65 09, johanwil.kwestro@casema.nl

Seniorenkerstfeest

18-12
Met korte liturgie, pianomuziek en Cappella pro Cantibus
Plaats: Dorpscentrum
Tijd: 14.15 / 14.30-17.30 uur

Maaltijd met een verhaal 17-1

Plaats: Rehobothkerk
Tijd: inloop 18.15 uur, start 18.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage voor kosten en 'Voor Elkaar Leiden'
Opgave tot 13 jan.: Reina Albracht, reina.albracht@ziggo.nl, 06-21 95 45 51

Voor meer info zie elders in dit blad, het activiteitenprogramma (Groene Boekje) en op www.raadvankerkenoegstgeest.nl



Kerstconcert Gemengd Koor, 15 december

Op zondagmiddag 15 december om 15.00 uur geeft het Gemengd Koor het jaarlijkse kerstconcert met samenzang in de H. Willibrordkerk. Op het programma staan o.a. werken van Forrest, Rutter, Stopford en Willcocks. De koorzang wordt afgewisseld met instrumentaal tussenspel. Het koor staat onder leiding van dirigente Mijke de Ru. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Martin Gordijn, orgel en piano, Lise Heide-Jørgensen, viool en Hieke van Hoogdalem, cello. Er is een pauze met frisdrank en glühwein. Na afloop is er een uitgangscollecte.

Paul Hanssen



Avondgebeden om vrede in adventstijd

Op de woensdagen in de adventstijd (4, 11 en 18 december) zullen we gebedsvieringen houden om 19.30 uur in de Groene- of Willibrordkerk. Met alles wat er gaande is in de wereld komen we samen, delen we de hoop die ons gaande houdt en kijken we uit naar het licht dat doorbreekt bij de geboorte van Jezus. Het thema voor deze avondgebeden is 'bestemming Bethlehem'. Door de

verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht en de komst van Gods licht in deze wereld. We komen samen in het koor van de kerk, de vieringen zullen ook live gestreamd worden en zijn te zien via kerkdienstgemist.nl (meer informatie vindt u op de website van de PGO).

Geert ter Horst, Rian Veldman, Richtsje Abma



Zonnebloem zoekt nieuwe bestuursleden

De Zonnebloem afdeling Oegstgeest bestaat dit jaar 55 jaar. Dat hebben we uitgebreid met de meeste van onze gasten (ca. 90) en vrijwilligers (Zonnemaatjes en chauffeurs (35) gevierd. Het huidige bestuur loopt tegen de wettelijke termijnen aan en wij zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze bloeiende afdeling voort te laten bestaan. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Emma de Lange, onze huidige voorzitter,

via 06-48 58 56 65 en kijk waar we elkaar kunnen vinden.

Marc Aldewereld



Senioren vieren samen kerst

Een bijzonder kerstprogramma bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. We verwelkomen u vanaf 14.15 uur met koffie of thee. Daarna is er een korte liturgie en een muzikale bijdrage van o.a. een pianist. Na een hapje en een drankje besluiten we met het luisteren naar Cappella pro Cantibus. Dus geef u op, alleen of samen met uw partner, vriend of buren. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan er voor vervoer gezorgd worden.

Info: zie Activiteiten RVK op pag. 15.

Varia-agenda

LAATSTE OPROEP VAN 2024!

Er is op dit moment slechts één wijk vacant, dus grijp uw kans en word ook bezorger van OKe.

Wij zijn op zoek naar een bezorger voor wijk 318 (Bijdorplan en Dorpsstraat even zijde). Ook komen wij graag in contact met mensen, die liever geen vaste bezorger worden, maar die wel willen invallen bij uitval van de vaste bezorger door vakantie of ziekte.

Kom ons helpen met de bezorging van OKe en stuur een mail naar bezorgdienstoke@gmail.com of bel met Gwenny Kouwenhoven 06-49 90 04 69.



Tot slot...

Gebed om licht

God, Bron van licht,
Het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,
die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
begaanbare wegen.

Open ook onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.

Annemieke Bosman-Mohrmann