

Oud zijn...



"Nou meneer, iedereen wil wel oud worden, maar oud zijn is heel wat anders hoor!" Dat hoor ik vaak wanneer ik bij mensen, veelal op leeftijd, op bezoek kom.



> Ds. Janco Wijngaard,
geestelijk verzorger



Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en Jacqueline van Arend-Koelman
Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Adviserend lid namens de kerken: ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek),
e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 06-308 365 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

Het banknummer van de ABN/AMRO is vervallen.

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage: 8.800 ex. huis-aan-huisverspreiding.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom, richtbedrag €35 per jaar.

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **30 november 2024**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **14 november 2024** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **25 januari 2025**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Hoe ouder hoe wijzer?

Ik ben dan ingeroepen als geestelijk verzorger omdat er wat speelt. Inderdaad leven we ons leven met de inzet om oud te worden, maar juist wanneer we ouder worden, komt het ook steeds meer aan op levenskunst. Op hoge leeftijd, wanneer je draagkracht minder is, komt het juist aan op je veerkracht. Op oudere leeftijd word je vaker geconfronteerd met grote life-events, zoals achteruitgang in fysieke en mentale krachten, of wanneer je kampt met geheugenproblemen of je partner heeft dementie.

Dilemma's

Op hoge leeftijd word je ook vaker geconfronteerd met het overlijden van vrienden en dierbaren. Hoe ga je dan verder? Wat is wijs: zolang mogelijk in je eengezinswoning blijven wonen en zien waar het schip strandt? Of ga je 'op tijd' verhuizen naar een plek die je zelf kiest? We willen wel in ons eigen huis blijven wonen, maar door achteruitgang van je huis of van jezelf moet er vaak gedwongen verhuisd worden. Je woont dan opeens op een plek die niet jouw voorkeur heeft.

Laatst was ik bij een meneer die noodgedwongen verhuisd was naar een

modern en comfortabel appartementje. Maar daar was hij heel ongelukkig. 'Woonde ik nog maar in mijn eigen huis' verzuchtte hij. Ik ken hier niemand! Maar hij mocht niet klagen, want zijn lieve kinderen hadden dit toch maar voor elkaar gekregen. Meneer was wel verhuisd en zijn spullen ook, maar zijn ziel (nog) niet. Nee, die was nog in het oude huis, waar hij samenwoonde met zijn vrouw, waar de kinderen geboren waren. Hij voelde zich hier nog niet thuis, zijn hele ziel en zaligheid lagen eigenlijk ergens anders.

Wat houdt jou gaande?

Oude bomen moet je niet verplanten zeggen ze wel, maar we ontkomen er vaak niet aan en dan komt het des te meer aan op levenskunst en veerkracht. Een psychiater wordt in de volksmond ook wel zielenknipper genoemd; vroeger had je ook zielzorgers. Steeds meer zie ik op mijn pad mensen die dat nodig hebben. Mensen die met hun ziel onder de arm lopen en lijden aan zielenpijn. Het is wijs om je hele leven aandacht te hebben voor dat wat je ten diepste draagt, wat jou gaande houdt, wat voor jou echt van waarde is, want dan blijf je staan, ook al word je verplant.

Afsluitend een gedicht 'Genesis' van Ida Gerhardt

*Oud worden is het eindelijk vermogen
veraf te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering
van ogen voordat het donker
van de nacht gaat vallen.*

*Het is een opengaan van vergezichten,
een bijna van gehavendheid genezen;
aan de rand der tijdeloosheid wezen.*

*Of in de avond gij de zee ziet lichten.
Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen
en herschappen*

*wanneer men van u schrijven zal:
'ontslapen.'*

*Wanneer uw naam op aarde
is vergeten.*

Raad van Kerken Oegstgeest**Oud**

Tegenwoordig kijken we niet zo heel positief tegen oud aan, dat wil zeggen als het op leeftijd aankomt. Grijs haren worden verborgen zodat we niet zo oud lijken. Eigenlijk is het jammer dat oud zo'n slecht imago heeft. Oud is ook erg positief. Het kan ook rijpheid laten zien. In bijbelse tijden werden oude mensen geëerd, gezien als wijs.

Oud kan ook voor een periode staan die achter je ligt. Voor het afsluiten van een bepaalde tijd. Aan het einde van het jaar hebben we oud en nieuw, we sluiten het oude af en verwelkomen de nieuwe kansen die in het nieuwe jaar liggen. We kijken uit naar de perspectieven die dit biedt. We hebben allerlei goede voornemens, want dit jaar moet echt beter worden dan het vorige.

Bijbels gezien is er ook zo'n tijd. Rond Grote Verzoendag werd alles weer goed gemaakt tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Er was een heel nieuw begin. Dat werd gevolgd door een groot feest van zeven dagen en een bonusdag. Iedereen was blij. Dit feest kijkt alvast vooruit naar de komst van de Messias, een tijd waarin er geen nariigheid meer zal zijn.

Alles is dan weer goed tussen God en mensen. Vooral in deze tijd met

oorlog en ellende is dat een mooi vooruitzicht. Zelf kijk ik met mijn gezin ook vooruit naar een nieuw begin. We hebben een huis gevonden aan de andere kant van het land. We verlaten de stad en gaan het platteland op. We kijken ernaar uit om opnieuw te beginnen en bereiden ons voor. Sommige dingen gaan niet mee, dat hoort bij ons oude leven en past niet meer bij het nieuwe.

Je hoeft niet te verhuizen om een nieuwe start te maken. Elke dag heb je weer een gelegenheid om dit te doen. Ik nodig je uit om je leven elke dag op orde te maken en klaar te zijn voor een nieuwe start.

Daniël Hornis,

waarnemer in de RvK namens het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Oegstgeest.

Verschijningsrooster Oke 2025

Inleveren kopij donderdag vóór 15.00 uur	Verschijsning zaterdag
1. 9 januari	25 januari
2. 13 februari	1 maart
3. 10 april	26 april
4. 22 mei	7 juni
5. 19 juni	5 juli
6. 14 augustus	30 augustus
7. 11 september	27 september
8. 9 oktober	25 oktober
9. 13 november	29 november

Persoonlijk**Wat is de zin van het leven?**

Deze vraag kwam van mijn 13-jarige kleindochter. Ze dacht misschien: 'Mijn opa is oud, die zal het wel weten'. Geen gemakkelijke vraag. Er zijn boeken over vol geschreven. Verwijzen naar literatuur heeft voor haar geen zin. Daarom heb ik geprobeerd te antwoorden met onder meer eigen ervaringen. Dat heeft, denk ik, de meeste impact. Ik schreef haar:

■ *'In een heel oud geschrift staat: 'dat ik - tijdens mijn leven en als ik sterf - niet van mijzelf ben: mijn lichaam en mijn ziel zijn van Jezus Christus, mijn trouwe Zaligmaker... Oude taal, maar eenvoudig gezegd gaat het erom dat ik mij helemaal aan Jezus toevertrouw. En dan krijgt het leven zin en betekenis, echt waar! Dat ervaar ik dagelijks, vanaf heel jong: alles legde ik voor aan Jezus en nog steeds. Ik kan nu zijn antwoorden op mijn gebeden vrij precies aangeven.*

■ *Soms is er een heel diep dal en zie je het niet meer zitten. Maar als ik dat in een gebed bracht, kwam er weer rust. Je moet wel vaak veel geduld hebben, want het liefst willen we dat al onze wensen direct vervuld worden. Maar zo werkt het niet. Het antwoord komt soms pas jaren later. Ik ken een zendeling die wel 38 jaar erop moest wachten...*

Let op de positieve dingetjes die gebeuren, en je weer vrolijk maken. Soms ook iets groots, dat is helemaal top. Soms kan je pas jaren later tegen jezelf zeggen dat een periode in je leven goed is geweest, en dat je er veel van geleerd hebt. Of dat je zelfs onverwacht mooi werk, leuke collega's en vriend(inn)en hebt gekregen.

■ *Het volgen van Jezus betekent ook dat je voor andere mensen mag zorgen. Dat kan door alleen maar te luisteren, maar ook door iets te geven, van jezelf. Daarom heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan voor mensen die geen helper hebben.*

■ *Een ander deel van de zin van het leven is dat je hoop houdt. Hoop op de terugkomst van Jezus. In de bijbel is hoop een zeker weten. Je kent het wel: 'geloof, hoop en liefde'. In symbolen wordt dat ook wel weergegeven met een kruis (geloof), een anker (hoop) en een hart (liefde).'*

Wellicht heeft mijn schrijfsel eraan bijgedragen dat mijn kleindochter op 29 september belijdenis van haar geloof heeft afgelegd! **Johan de Gier**

Met **Hart** en **Ziel...**

...voor kerk en maatschappij



Foto José Ouwerkerk

Op 13 augustus jongstleden vierde mevrouw Coby Ouwerkerk-van Leeuwen haar 100ste verjaardag tijdens een receptie in de recreatiezaal in woonzorgcentrum Van Wijckerslooth. Ik sprak Coby bijna twee maanden later, in haar kamer waar veel boeken liggen, zoals van Huub Oosterhuis, Henri Nouwen en ook het boek van pastoor Rochus Franken. Zij leest alles met interesse en met een kritische blik.

Els van Leuken

Hoe begon het 100 jaar geleden?

Ik werd geboren in Voorschoten en groeide daar op. Mijn vader voedde ons naar strikte normen op; pas later, toen hij er niet meer was, besefte ik op welke idealen dat gebaseerd was. Toen ik van de lagere school kwam, moest ik gaan werken bij een mevrouw, zoals dat toen gebruikelijk was. Ik had graag willen doorleren en heb dat later ingehaald. Na mijn opleiding ging ik werken bij de toenmalige Post-, Cheque- en Girodienst in Den Haag, waar ik dagelijks met de blauwe tram naar toe ging. Dit veranderde toen ik trouwde met Jan Ouwerkerk. In die tijd moesten vrouwen stoppen als ze huwden. Door de woningnood hebben we noodgedwongen ingewoond bij vrienden in de De Sitterlaan in Leiden.

Naar Oegstgeest

Jan begon zijn loopbaan bij de Twentsche Bank, die naderhand werd overgenomen door de ABN. Hij klom op van medewerker tot vestigingsdirecteur. Toen hij in 1965 directeur van het filiaal ABN aan de Geversstraat werd, betrokken we de woning boven de bank. Pas na zijn pensionering in 1982 zijn we daar vertrokken. Naderhand woonden we aan de Frans Halslaan. Tot twee jaar geleden woonde ik daar. Inmiddels was ik weduwe, omdat Jan in januari 2007 overleed na een huwelijk van 57 jaar.

Creatief en leergierig

Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik niet kon blijven werken na ons trou-

wen, maar zo was dat in die tijd. Ik ging niet bij de pakken neerzitten en zocht naar mogelijkheden naast het moeder zijn. Creatief bezig zijn bleek mijn ding. Bovendien maakte ik kleren voor mezelf en voor mijn dochters Gudi en José. Ik ben altijd zeer leergierig geweest en volgde geregeld cursussen, met name Kunstgeschiedenis en Frans.

Maatschappij en kerk

Mijn man en ik zijn beiden actief geweest bij de Rooms-Katholieke parochie van de H. Willibrord in Oegstgeest. We hebben jarenlang 18-jarigen groepen begeleid, samen met de parochiepriester. Ik was ook lid van een voorloper van de huidige Pastoraatgroep, in de tijd van pater Dirk Koster. Ik was lange tijd betrokken bij het Rode

Kruis, bij de Vrouwen Advies Commissie – een groep die zich bezighield met de praktische kanten in een huis bij nieuwbouw – en bij de oprichting van de bibliotheek in Oegstgeest.

Van Wijckerslooth

Ik ben erg ziek geweest, zo erg dat ik in het Hospice in Oegstgeest belandde. Ik knapte tegen de verwachting in op en werd overgeplaatst naar de Lorentzhof in Leiden. Ik wilde per se terug naar Oegstgeest en in februari 2023 kwam een plek vrij in verpleeghuis Van Wijckerslooth. Ik vind het verlies van mijn zelfstandigheid jammer, maar ben blij met de verzorging en alle activiteiten in Van Wijckerslooth, zoals de tweewekelijkse kerkdiensten en het Filosofisch Café.

Hoe kijk je aan tegen de wereld van nu?

Ik vind het verschrikkelijk, al die politieke verschillen. Vroeger, in de tijd van mijn vader die politiek actief was, werkte men vanuit een bepaalde achtergrond en had men idealen.

Ik zag laatst een programma over smeltend zand (door de klimaatverandering) dat er al 3.000 jaar lag en waaruit allerlei dieren tevoorschijn kwamen. Dat is toch moeilijk te rijmen met Gods schepping?

Tot slot: ook de mensen veranderen door de veranderende wereld; het is nu allemaal veel individualistischer.

Deze bijdrage is voor het grootste deel gebaseerd op het artikel van Wim van Tuijl in de Oegstgeester Courant van 21 augustus 2024.

Het Groene Hart

Groen, oud, wijs...

In gesprek met Sietske Maandag (80), over houvast, verlangen, verdriet en haar groene hart...

Lilian Hoogendoorn

"Sietske, past de term oud en wijs bij jou?"

"Nou, oud ben ik wel, maar wijs? Dat weet ik nog niet zo net hoor. Weet je, ik vind het fijn als ik van betekenis kan zijn. Dat mijn bestaan ertoe doet voor anderen. Ik vind het belangrijk en fijn om naar mensen te luisteren, ze hun verhaal te laten doen. En nu mijn Jaap dit jaar overleden is misschien wel meer dan ooit. Het gemis van hem doet dag in dag uit zeer.

Wij waren altijd samen, hebben samen dit huis en de tuin vormgegeven en Jaap was tot op het laatste moment in zijn leven ten diepste verbonden met wat groeit en bloeit. Jongstleden januari is hij in mijn armen gestorven, een moment waar ik nu nog dankbaar voor ben. Dat het zo mocht gaan, heel stil en intiem, maar het was ook een moment waarbij ik dacht, 'kan ik niet met je mee?' Zo is het niet gegaan. Jaap ging, ik ben er nog en probeer er het beste van te maken. Mijn tijd is nog niet gekomen. En als ik van betekenis kan zijn door een luisterend oor te bieden, doe ik dit heel graag. Ook vind ik het belangrijk dat onze tuin wordt verzorgd zoals Jaap deze heeft bedoeld en vormgegeven. Het doet me zeer als hier iets in verandert. Ook al gebeurt dit onopzettelijk. Al het groen dat hij vormgaf en door zijn handen ging was duurzaam. Net als ons huwelijk van meer dan 57 jaar. Is dit wel wijs of verstandig? Dat ik zo hecht aan in stand houden?

"Beledig je zo niet de ander met haar of zijn goede bedoelingen?"

Ik weet het niet, voor mij is het noodzakelijk, nu in elk geval, dat de herinneringen aan Jaap in en om huis levend



en gerespecteerd blijven. Zo heb ik ook geen spullen van hem opgeruimd. Ze horen hier nog. Het biedt mij troost dat er nog iets bij het oude, vertrouwde mag blijven.

Meer dan voor zijn dood, die op 3 november aanstaande in de zondagsdienst wordt herdacht, voel ik een behoefte aan nabijheid. Ook al ben ik 80 en ontleen ik veel steun aan mijn geloof en de geloofsgemeenschap, het alleen doorbrengen van de avonden valt mij zwaar. Temeer omdat ik door mijn fysieke beperking (ik ben rolstoel gebonden) voor vervoer volledig afhankelijk ben van anderen en van goede faciliteiten ter plaatse. Dit is niet nieuw, maar veel meer voelbaar nu ik alleen door het leven ga. Ik ben dan ook heel blij als er in de avonden iets is om naar uit te kunnen kijken. Iets dat mijn hoop voedt, mijn vertrouwen. Dat kan ook zomaar een kopje koffie zijn met iemand. Het hoeft niet altijd zwaar, verdrietig of serieus te zijn. Gewoon, zomaar even iemands nabijheid. Een sterke arm, een zachte schouder.

Zo, soms struikelend, soms moediger en lichter, reis ik als 80-jarige door de dagen. Verdrietig over wat ik los moest laten, maar ook dankbaar voor wat er was en is. Kinderen, kleinkinderen, een achterkleinkind, familie, vrienden, de kerk, de mensen die de tuin verzorgen en zij die mij helpen bij de dagelijkse zorg voor lijf en leden. Ik kan mij heel alleen voelen, maar ik weet ook dat er Goddelijke nabijheid is. Soms heel dichtbij, soms verder weg. En de natuur, dat ik mijn tuin in kan rijden, dat is een zegen..."

Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite

Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite 'Zie, ik begin iets nieuws!' nodigen de jezuïeten je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de bijbel diep in je hart te laten doordringen.

Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december dagelijks een gebedsmail. Hierin vind je een bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.



© Gerwin Roffel

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven.

Ga naar www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter. Aan deze retraite zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen.

Ga jij mee op deze reis?

Elke retraite is een innerlijke reis met een onbekende bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. Misschien ervaar je Gods roep om een nieuwe richting in te slaan. Door trouw in gebed te blijven, met een open geest en een groot hart, kun je innerlijke rust vinden. God wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag verrassen met zijn genade.

Een productie van Ignatiaans Bidden

Wij verzorgen jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. De adventsretraite 2024 is geschreven door Ginette Van Boogaert en Bruno Standaert, een echtpaar.

Startdag Vastenactie, 9 november

Graag nodigen wij u mede namens de collega's van Vastenactie uit voor de start van de Vastenactie campagne voor 2025 op 9 november. Het centrale thema is *Schoner koken, beter leven*. Op deze dag worden diverse presentaties gegeven over de nieuwe campagne.

Waarom is *Schoner koken, beter leven* een belangrijk onderwerp? Hoe draagt het bij aan een betere sociaaleconomische situatie van families, aan het verminderen van ontbossing en van de uitstoot van fijnstof en CO2 en zelfs aan het verminderen van zwerfafval op straat? Tijdens de Startdag hoort u de antwoorden. En meer! Even een voorproefje:

Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen toegang tot schone, veilige

manieren om te koken. Honderden miljoenen vrouwen gebruiken overwegend traditionele biomassa als hout en houtskool om

de dagelijkse maaltijden voor hun gezin te koken. De uitstoot van fijnstof en schadelijke stoffen is daarbij groot. Bovendien moet je er veel bomen voor omhakken. De gevolgen van deze manier van koken zijn groot. Voor de gezondheid van vrouwen en kinderen, voor de financiële situatie van gezinnen, voor het milieu en voor het klimaat. Het Vastenactie campagneproject 2025 wil een schoner alternatief bieden aan de vrouwen in de gemeenschappen rondom de stad Kasese in Oeganda. Vastenactie bezocht het pro-



ject. Tijdens de startdag hoort u hoe de briketten van gft-afval een groot verschil maken voor de deelnemende families.

Met hartelijke groet, mede namens Anneke Donkers, coördinator Pastorale Dienstverlening en diocesane activiteiten en heel graag tot ziens op 9 november!

Locatie: Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten
Tijd: Inloop 10.00 uur, start 10.30 uur, einde 13.30 uur
Frits Vermeulen, missiesecretaris van het bisdom Rotterdam

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekerk H. Willibrord

Rhijngesteerstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 06 52 40 52 10, e-mail: vanleukenels@gmail.com
Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur
Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl

'Democratie vraagt om religie' verdiepingavond over een actueel boek



Wat wil de internationaal vermaarde Duitse socioloog Hartmut Rosa aan ons en onze tijdgenoten doorgeven?

Veel mensen in de westerse wereld, zo ook Rosa, voelen zich opgejaagd, ze zijn voortdurend in een 'agressieve' modus. Het lijkt erop dat ons systeem elk jaar moet versnellen, innoveren en meer moet produceren. Een democratie kan in zo'n oververhitte samenleving niet goed functioneren. Politici interrumperen elkaar voordat de spreker is uitgesproken.

In de kerk resoneert het woord van mensen en het Woord van God wel; hier tracht men respectvol te luisteren. We gaan

met elkaar in gesprek over het kleine boekje van Rosa (80 pagina's) en betrekken daarbij ook de waarde van het liturgische jaar. S.v.p. dit boekje zelf aanschaffen.

Democratie vraagt om religie
Boom uitgeverij, 2023, € 14,90
ISBN 978 902 445 8288

Inleider: Pastor dr. Kees van Vliet
Datum: woensdag 20 november
Tijd: 20.00-21.45 uur

Locatie: Pastorie H. Willibrordkerk (ingang achterom)
Aanmelding: ctm.van.vliet@planet.nl



85 jaar Schola Cantorum

In september 1939 vierde de Willibrordparochie feest: de gemeenschap bestond 1200 jaar. Aartsbisschop Willibrord zou in 739 de stichting zelf hebben bevorderd. Zo wil de legende het. Het feest werd echter afgelast, vanwege de mobilisatie na de inval van Duitsland in Polen op 1 september. Maar een initiatief van toenmalig kapelaan Sanders om de liturgie te verrijken met een gregoriaans koor, werd gerealiseerd. Een schola cantorum, letterlijk zangschool, kwam tot klinken.

Met een tiental mannen werd de aloude latijns-gregoriaanse zang een vaste

waarde in de Oegstgeester kerkmuziek. Tot op de dag van vandaag. Talloze zangers hebben in de H. Willibrordkerk hun liefde voor het gregoriaans uitgedragen. Steeds weer nieuwe stemmen melden zich aan om geleid te worden door bevlogen dirigenten, van Jan van de Poel als eerste tot aan Anton van de Werken die vandaag afscheid neemt. Hij wordt opgevolgd door Isa Berfelo, die tevens het Dameskoor dirigeert.

Franz Straatman

Zondag 22 september werd dit jubileum gevierd, met een mooie mis, bloemen en taart.



Foto Bert Gerritsen

Een aantal leden van de Schola die op die dag aanwezig waren, v.l.n.r.: Anton van de Werken, Steve Wallace, Fred van Kleef, Paul de Meijer, Ber Groot, Jacco Willem Verheesen, Frans Uijlenbroek en Franz Straatman.

Wij gedenken...

...**Frederick Leonard Welter**, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Frederick werd op 17 mei 1931 in Pandeglang geboren en overleed op 25 augustus. De crematieplechtigheid vond plaats op maandag 2 september in Crematorium Rhijnhof.

...**Marcel (Ber) Taverne**, lid van de Orde van de Minderbroeders Franciscanen. Ber werd in Haarlem geboren en is op 9 september op 89-jarige leeftijd overleden. Op maandag 16 september is hij op het parochiekerkhof in Voorhout begraven.

...**Jacobus Josef Job (Jaap) Hogervorst**, echtgenoot, (schoon)vader en opa. Jaap werd op 12 juni 1935 geboren en overleed op 13 september. De afscheidsviering vond plaats op donderdag 19 september in de H. Willibrordkerk, waarna Jaap is gecremeerd.

...**Maria Wilhelmina Cornelia Francisca (Ria) van Gestel-van Nijnanten**, weduwe van Ton van Gestel, (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. Ria werd op 5 januari 1929 in Oosterhout (NB) geboren en overleed op 14 september in Sasenheim. De afscheidsviering was op vrijdag 20 september in de H. Willibrordkerk, waarna Ria bij haar man is begraven op het parochiekerkhof.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede



Wij mensen zijn sterfelingen, aldus de titel van de laatste bundeling interviews van journalist Fokke Obbema. Zie pag. 11. Wij mensen leven in de tijd. Fokke wilde na zijn hartstilstand in 2017 niet meer weglopen voor de dood. Hij interviewde mensen en vroeg hen welke invloed hun sterfelijksbesef heeft op de keuzes die zij maken in hun leven. In



Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven (...)
Prediker 3

de maand november gedenken wij onze dierbare doden. Soms missen wij hen. Iemand noemde 'missen' misschien wel het bijzonderste vermogen van de mens. Onze levens zijn blijvend verbonden met hen die wij missen. Wij leven verder op aarde en zij zijn geborgen bij God, in zijn hemelse vrede. Toch horen we soms nog hun stem, wanneer wij bijvoorbeeld moeilijke keuzes moeten maken. Wat zou ... hebben gezegd? Ze zijn ons 'onbereikbaar nabij', zo beschreef dichter Willem Barnard dat dubbele gevoel na het overlijden van zijn geliefde vrouw Katinka. Laten wij bereikbaar en elkaar nabij zijn in deze maand van gedenken en gemis.

Ds. Rian Veldman

Vieringen

- Zondag 3 november vieren we gedach-

teniszondag in de Regenboogkerk. De namen van degenen die het afgelopen jaar zijn overleden worden genoemd, het projectkoor zingt in de viering. Er is voor iedereen gelegenheid om na de viering zelf een kaarsje te branden, zowel in de Regenboogkerk als in de Groene Kerk (11.15 – 12.30 uur)

- Vanaf zondag 10 november zijn onze vieringen weer in de

Groene Kerk. Na afloop van de viering van 10 november zal Simon Rensink in Willibrords Erf een presentatie houden over zijn reis van afgelopen zomer naar Tanzania in het kader van wereldburgerschap.

- Zondag 17 november gaat onze stagiaire Tamar Karman voor. Zij komt van begin november tot half december haar stage 'homiletiek' (preekkunst) lopen in de PGO. Zij is nu in de eindfase van haar studie. U zult haar her en der wel zien. Welkom terug Tamar.

- Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de ochtend vieren we dan met elkaar de *Maaltijd van de Heer*. In de middag houdt Fokke Obbema de vierde *Preek van de Leek* in de Groene Kerk (zie pagina 11). In de avond is de laatste Taizé-gebedsviering in 2024.

Jong

Op 17 november is er van 2 tot half 4 een kliedermiddag in de Regenboogkerk. Thema: 'Lichtbrengers'. We vertellen een verhaal, zingen samen en er is van alles te ontdekken. Leuk als je erbij bent. Van harte welkom, ook grootouders, buurkinderen en ook als je niet kerkelijk bent.



Huiskamergesprekken

Alvast een aankondiging van de huiskamergesprekken die in november weer georganiseerd zullen worden door team onderling pastoraat. Thema: *Samen door één deur?* Er lijkt wel steeds minder samen te zijn, ieder in zijn eigen bubbel met haar eigen gelijk. In tijden van polarisatie is het soms lastig om samen door een deur te gaan. Sommige thema's worden angstvallig vermeden in families, met vrienden, of misschien ook wel in de kerk. Omdat je weet dat ze leiden tot verdeeldheid. Wat is er nodig om samen door een drempel bij het binnengaan en bij het weggaan? We gaan erover in gesprek. Een van de predikanten is aanwezig. Je kunt het gesprek ook 'gebruiken' om in klein verband met andere gemeentelieden kennis te maken en sfeer te proeven, voel je van harte welkom.

- Maandagavond 18 november 20-22 uur
- Dinsdagmiddag 19 november 12-14 uur inclusief lunch

- Woensdagavond 20 november 18-20 uur inclusief maaltijd in Willibrords Erf
Aanmelden kan bij Jeanne Taal, 06-51 40 75 33 of jeannetaal@gmail.com

Tenslotte

Oud worden is topsport, verzuchtte ooit iemand. Wij denken dat het waar is en dat het een lenige geest vraagt. Geloof kan ineens opnieuw voor je gaan leven, of langzaam wegsijpelen.

Wat zit er in je schatkistje, om van te genieten en van uit te delen? Dat is een mooie vraag voor alle leeftijden.

Van harte gegroet en graag tot ziens, op zondag of door de week.

Rian Veldman en Richtsje Abma

Kom je meezingen?

Op 8 dec., de tweede adventszondag, gaan we begeleid door een strijkersensemble tijdens de dienst in de Groene Kerk het Magnificat van Francesco Durante (1684-1755) uitvoeren. De repetities hiervoor zijn op woensdagavond in Willibrords Erf op 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 en 4/12, telkens van 20.00-22.00 uur.

Als je hier graag mee wilt zingen, hoef je geen lid van de PGO te zijn. Iedereen is welkom! Meld je bij mij aan. Graag ook vermelden welke stemsoort je zingt (sopraan/alt/tenor/bas). Aanmelden mogelijk tot 6 november. Mijn mailadres is: mariarosenmoller@gmail.com.

Maria Rosenmoller
cantrix PGOegstgeest

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

27 okt. Zending: Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het dro-

**kerk
in actie**

ge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord Ghana leiden voorgangers op die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

3 nov. Hospices De Mare, Xenia en Issoria

Hospices bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden.

10 nov. Werelddiaconaat: Bolivia

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar waterreservoirs gebouwd worden is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren weer terug. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband biologische en inheemse groenten verbouwen.

17 nov. Noodhulp (Zuid) Soedan en Ethiopië

Sinds 15 april 2023 vindt een gruwelijke



burgeroorlog plaats in Soedan. Inmiddels zijn 11 miljoen mensen op de vlucht in eigen land, een vijfde van de hele bevolking. Twee miljoen mensen zijn naar buurlanden gevlucht. Kerk in Actie biedt noodhulp in Soedan, Ethiopië en Zuid-Soedan.

24 nov. Pastoraat: met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente en voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De PKN ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk.

Wij gedenken...

Wij verloren mensen aan de dood. Dierbaren, partners, vrienden, moeders en vaders. Wie in rouw zijn, bidden we toe dat er een 'omarming is die blijft'. Liefde en troost van God en mensen.

6 sep.	dhr. Mattheus Johan Francken-Goudriaan	93 j.
23 sep.	mw. Lisanne Roosmarijn Merkestein	30 j.
28 sep.	mw. Geertreuijt Zaaijervan Wijhe	104 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scriba van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.



PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST

Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73, 2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

www.pgoegstgeest.nl



Zorg voor het verhaal

Wij mensen, zeker ook oude mensen, leven in en van verhalen. Door onze levensverhalen te vertellen, verdiepen we de kijk op ons leven en proberen we te begrijpen wat ons is overkomen. *Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. (Psalm 90: 12)*

Domineeszoon en cabaretier Freek de Jonge vertelt in het verhaal van zijn jeugd over de favoriete preek van zijn vader, die hij als kind vele malen had gehoord. De preek ging over de bijbeltekst uit Genesis 5:24 (Statenvertaling): *'Henoach dan wandelde met God, en hij was niet meer; want God nam hem weg.'* Dominee De Jonge vertelt in de preek hoe Henoach en God aan het wandelen waren, pratend over de dingen van het leven, de hoogten en de diepten, en hoe ze de tijd vergaten. Op een gegeven moment was het al laat geworden en ze waren heel ver van Henochs huis. Gods huis was eigenlijk veel dichterbij. Vandaar dat God zei: *'Henoach, zullen we maar meteen naar mijn huis doorlopen?'* Zo komt het dat Henochs graf nooit is gevonden.

Wat Freek de Jonge hier prachtig doet is het verhaal van zijn jeugd verbinden met het levensverhaal van zijn vader, dat innig verweven was met de bijbelse verhalen. In dit geval een verhaal uit Genesis, verhalen over de wording van de mens en de wereld. Zo kunnen wij ook kijken naar onze eigen wor-



dingsgeschiedenis. Ontdekken met welke verhalen ons levensverhaal verbonden is. Zijn er rode draden te ontdekken? Welke bladzijden slaan wij liever over? Waar in ons levensverhaal hebben we iets van God ervaren? Ons levensverhaal kunnen we ordenen langs drie vragen:



Wanneer ben ik? (de tijdlijn)

De vraag naar het wanneer maakt ons bewust van de tijd; wij zijn mensen met een voor en een na, met een begin en een eind. Mensen kunnen zich ontwikkelen, maar kunnen ook aftakelen. Iedereen leeft tussen herinnering en verwachting. Soms kun je van een ouder iemand zeggen 'hij leeft helemaal in het verleden', maar het kan ook zijn dat iemand zo met de toekomst bezig is dat de verwachting nu al het heden kleurt.

Waar ben ik? (de ruimtelijn)

Deze vraag geeft aan dat wij ruimtelijke wezens zijn. Het bepaalt ons bij waar ons thuis is, met wie we leven en langs welke paden we ons bewegen. Wij leven als mensen in een context met anderen en die met anderen gevulde ruimte is altijd aanwezig. In de ouderdom lijkt onze gedachtewereld op een archief dat bevolkt is met stemmen en plaatsen van vroeger.

Waar toe ben ik? (transcendentielijn)

Dit is de zinvraag. Wat is voor mij uiteindelijk echt van belang? Waar heb ik alles voor over? Dit raakt aan onze bestemming. Het waartoe houdt verband met een bewustzijn dat tijd en ruimte overstijgt. Zoals we kunnen verwijlen, zittend op een bankje aan de oever van de rivier. Zo kunnen we kijken naar

onze levensloop, over de stroom van ons innerlijk ervaren.

Als u daar eens over in gesprek wilt, laat het weten aan uw predikant, pastor, pastoraal werker, geestelijk verzorger.

Ds. Rian Veldman

ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

Allerzielenconcert 2 november



Concert met werken van Heinrich Schütz (1585-1672), met het Solistenensemble PGO o.l.v. Maria Rosenmöller en orgel Maciej Wierzchowski en cello Frederike Otger.

Schütz leefde van 1585 tot 1672 en is ondanks een tijd vol oorlogen (de dertigjarige en tachtigjarige oorlog), pestepidemieën en hongersnood, heel oud geworden. Hij is de belangrijkste luthers-protestantse componist van zijn tijd, de waardige voorganger van J.S. Bach. Hoewel hij ook een opera en instrumentale werken heeft geschreven, zijn vooral zijn geestelijke, vocale werken bewaard gebleven.

Schütz was een meester in het goed zetten van de klemtonen. Zijn muziek is heel goed verstaanbaar en brengt tegelijkertijd het gezegde en wat erachter staat tot klinken en raakt door zijn puurheid. Schütz betekent voor de huidige Duitse Evangelische Kirche heel veel en hoort als componist tot het standaardrepertoire voor Lutherse cantorijen.

Datum/tijd/locatie: 2 november, 16.00 uur, Groene Kerk, Oegstgeest

Entree: vrij

Maria Rosenmöller,

cantrix PGO

'Die ons adem geeft'

Op zondag 3 november 2024 vindt in de **Hooglandse Kerk (Nieuwstraat 20)** te Leiden een bijzonder concert plaats, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Het *Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek* zingt, onder leiding van Antoine Oomen en op de vleugel begeleid door Roland Aalbers, een bloemlezing van veertien psalmen uit de **'150 psalmen vrij'** van dichter Huub Oosterhuis en getoonzet door componist Antoine Oomen.



Enkele van deze liederen kunnen door de aanwezigen worden meegezongen.

Daarnaast zingen mezzosopraan Heleen Oomen en bariton Mark Walter een zestal psalmen voor solozang, begeleid door de componist.

Het concert begint om **16.00 uur**. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Na afloop van het concert bent u welkom voor een hapje en een drankje.

Charlotte Moor en Sytske Visscher

Vorbereidingsgroep Concert 3 november

Alles heeft zijn tijd...

...Preek van de Leek door Fokke Obbema

Fokke Obbema is journalist en schrijver. Hij woonde in de 70-er jaren van de vorige eeuw hier in Oegstgeest en bezocht het Rijnlands Lyceum. Bekendheid kreeg hij vooral door zijn boeken over de zin van het leven. Op 24 november houdt hij de Preek van de Leek in de Groene Kerk.

Arjan de Kok



Fokke Obbema

In 1981 ging Fokke rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft hij lang voor de Volkskrant gewerkt. Op 1 april 2017 veranderde zijn leven door een hartstilstand. Daarna werd Obbema redacteur *'Zingeving'* van de Volkskrant. In zijn periode van herstel ging hij op zoek naar de zin van het leven en hield daarom met diverse mensen interviews. Dat leidde in 2019 tot het boek *'De zin van het leven'*. Dat boek verkocht goed en leidde weer tot een vervolgbok: *'Een zinvol leven'*. Inmiddels is ook een derde boek in deze cyclus verschenen: *'Stervelingen'*. Het bestaat uit een serie interviews met personen die geconfronteerd zijn met de dood of die vanuit hun professe veel met de dood te maken hebben.



Rian Veldman, predikant van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, heeft de afgelopen jaren al twee keer Fokke Obbema geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boeken. Dat waren prikkelende gesprekken. Nu is hij benieuwd wat Fokke ons te vertellen heeft wanneer hij niet de interviewer is, noch de geïnterviewde, maar de lekenprediker.

De *Preek van de Leek* is een initiatief uit Amsterdam. Een preek wordt gewoonlijk door een dominee, pastoor of priester

gehouden in een kerkdienst. Het idee van de Preek van de Leek is dat er buiten de kerk ook mensen zijn met mooie ervaringen, goede verhalen en interessante boodschappen. De uitdaging voor hen is dan ook om in de kerk daarover een echte preek te houden, ongeacht of ze gelovig zijn of niet. Meestal worden mensen gevraagd die in de samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek

of onderwijs. Een preek gaat altijd over een tekst uit de bijbel. Het doel is om een spiegel voor te houden, een bril om naar de werkelijkheid te kijken, troost te bieden of juist tot handelen aan te zetten. Bij de *Preek van de Leek* kiest de leek zelf een bijbeltekst uit. Fokke Obbema heeft ervoor gekozen om in gesprek te gaan met bijbel-

boek Prediker, dat behoort tot het genre van de poëtische wijsheidsliteratuur. Ook benieuwd wat hij ons te vertellen heeft?

U bent van harte welkom op zondag 24 november 2024 om 16.00 uur in de Groene of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het naastgelegen Willibrords Erf onder genot van een drankje. Het belooft weer een spraakmakende Preek van de Leek te worden. Mis het niet.

'Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tunes without the words and never stops at all'

Emily Dickinson

'Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.' Spreuken 24:14.

Een klein kamertje in school. Twee hard werkende vrouwen aan de slag met toekomstperspectief voor de één, en een supervisor opleiding voor de ander. We bespraken een casus uit de praktijk van alledag.

Tranen rolden over mijn wangen, een diepe zucht. Mijn supervisor vroeg:

'Raakt dit soms jouw kernwaarde in het leven?' Ik moest hierop bevestigend antwoorden. 'Ik heb altijd hoop, in iedere situatie, het is al 25 jaar de titel boven al mijn ontwikkelplannen en nu... ik heb geen hoop meer.'

Het niet meer weten, terwijl ik altijd ergens nog een sprankje hoop had, licht aan de horizon zag gloren, dat was een nieuwe voor mij. In dit soort situaties heb ik behoefte aan wijsheid. Wat is wijs in dit geval? Wijsheid als honing voor je leven. Dat proef ik zeker. Het is in ingewikkelde situaties fijn om te sparren, zeker met mensen die je hoog acht. Die kennis of levenswijsheid in huis hebben. Die durven vanuit andere perspectieven te kijken, die out-of-the-box denken, kri-



Hopeful (1909) Sir Lawrence Alma-Tadema

tische vragen stellen, aan het denken zetten en al pratend je tot oplossingen brengen. En kom ik er niet uit? Dan raadpleeg ik Degenen, van wie de schrijver van het Spreukenboek zijn wijsheid verkreeg boven alles, de Allerhoogste. Na mijn hart gelucht te hebben, kwam na gebed de rust in mijn hart. Moege-streden mocht ik de situatie terugleggen voor zijn troon, Hij weet immers wat het beste is voor iedereen. Zijn vrede werkte als honing in mijn hart.

Zoet en troostend. Wat

heerlijk **dat Hij wijsheid is**. En vind je Hem, dan heb je zeker toekomst en gaat hoop nooit verloren, wat er ook gebeurt.

Thera de Vries-Noordhuis

Uit de Kerkenraad

In onze vergadering spraken we onder meer over onze huisvesting en het jeugdwerk. En tijdens de bezinnings-tweedaagse eind september stond de vraag centraal hoe we nog meer een gastvrij thuis kunnen zijn voor onze leden en gasten uit een diversiteit aan culturen.

Wouter Pieper, voorzitter

Meer over onze kerkgemeenschap

Lichthuis – NGK Oegstgeest – is een kerk met ongeveer 750 leden uit Oegstgeest

en omliggende plaatsen. Een levendige geloofsgemeenschap, waarin alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel en ondanks het hoge ledenaantal doen we er ons best voor dat iedereen 'gezien' wordt. De bijbeluitleg is naast traditioneel zeker ook eigentijds: hoe hebben de eeuwenoude teksten impact op ons leven nu? Geleidelijk aan sluiten meer mensen uit een andere cultuur zich aan. Soms zoekend, soms zeker gelovend, willen we gericht zijn op de omgeving en op de consequenties van geloof voor het dagelijks leven.

Wist u dat...

- onlangs een collecte via een lid van onze gemeente bestemd werd voor de stichting 'Salvati per Servire' (Gered om te Dienen), die onder meer ondergoed en sokken aan armen en daklozen in Milaan uitdeelt...?

- de TIC-ers (tieners) in september een mooi weekend samen beleefden en onlangs twee avonden enthousiast en creatief bezig waren met het beschilderen van tassen, waarvan de opbrengst bestemd is voor stichting *Compassion*...?
- inmiddels een groepje is gestart met belijdeniscatechisatie onder leiding van Alexander Bosma...?

- op 15 november een zangavond in de Rehobothkerk zal zijn met vooral praise-liederen...?

Uit de gemeente

Op 13 oktober werden twee volwassenen en een kind gedoopt. Vreugde op aarde en in de hemel!

Eke de Gier-van der Jagt

Herdenking overledenen 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we bewust stil bij leven en dood, bij verdriet en gemis. We noemen de naam van degenen die afgelopen jaar zijn overleden en steunen een kaars aan. Dit doen we in het licht van Gods hoopvolle toekomst. Ieder kan een lichtje komen aansteken voor een overleden dierbare in deze dienst (die door sommigen ook wel *lichtjesdienst* wordt genoemd). Ook kun je, of je nu wel of niet lid bent van onze gemeente, bij mij een naam doorgeven van een geliefde die is overleden, die we dan noemen. *Tijd/locatie:* 10.00 uur; aula van Duinzigt

Voorgangers: ds. Pieter Kleingeld en Alice Siepeling, pastoraal werker

Alice Siepeling, alicesie@xs4all.nl



Jaartheme 'Aan Tafel'

In de bijbel gaat het vaak over maaltijden; we mogen bij de Heer aan tafel zitten bij het delen van brood en wijn. Jezus zit zelf geregeld aan tafel bij heel verschillende mensen. Ook is een tafel de plek waar we werken, waar we onze kinderen geloofsopvoeding geven, waar we het leven delen. Maar er zijn ook lege plekken aan tafel. En de tafel is een plek waar je zelf te gast kan zijn. Vanuit verschillende invalshoeken willen we elkaar met dit thema bemoedigen en aanmoedigen in het leven met God.

In september en oktober was het subthema 'Tafelmanieren'. In november en december 'Een lege plek aan tafel'. Er is gestart met een serie over het bijbelboek Daniël. Eke de Gier-van der Jagt

Boekbespreking

Zin in de ouderdom

Het was in 2015 dat ik een interview had met de inmiddels overleden Dick Knook over zijn boek 'Het Methusalem-mysterie' met de subtitel 'Vergrijzing: zegen of bedreiging' (OKe nr. 2, 2015). Kennelijk was 2015 een vruchtbaar jaar, want toen kwam ook het boek *Zin in de ouderdom*, Jan van Baardwijk en René Rosmolen, uit. Nu is *Zin in de ouderdom* aan de beurt voor een bespreking.



Johan de Gier

Een diploma is niet nodig om in de uitgelezen groep van 'nieuwe' ouderen opgenomen te worden. Maar uitgelezen groep? Ja zeker, relatief veel senioren zijn vitaal en deze groep is daarom een belangrijke maatschappelijke speler. In politiek en cultureel opzicht. In hun aandeel van vrijwilligerswerk in kerken, besturen, fondsen, stichtingen, welzijnsorganisaties enz. Onmisbaar in de mantelzorg. En niet te vergeten als 'oppascentrale', als belangrijk smeermiddel voor arbeidsparticipatie van hun kinderen. Dus Oegstgeest, gemeente en kerk: sla je slag! Er komt in de komende decennia genoeg potentieel 'zilver' vrij.

De ouderdom komt met gebreken?

Gezond oud worden wil eigenlijk iedereen wel. De werkelijkheid is helaas vaak anders. Bij het ouder worden kondigen zich met name gewrichtsziekten en psychische klachten aan. Boven de 75 jaar heeft driekwart van alle ouderen een chronische ziekte. De helft van de ouderen van 75-85 jaar en ruim driekwart van de 85-plussers is matig tot ernstig beperkt bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. En heeft daarbij hulp nodig. Een groeiend knelpunt is om in de nabije toekomst de toename van de vraag naar zorg hulp het hoofd te bieden.

Zin in de ouderdom

De schrijvers, een predikant en een geestelijk verzorger, verkennen in deze mooi verzorgde en prachtig geïllustreerde uitgave het ouder-zijn vanuit verschillende perspectieven. Niet alleen filosofisch, spiritueel en meditatief, maar ook praktisch en geschreven 'met beide voeten op

de grond'. De auteurs weten vanuit hun werk- en levenservaring duidelijk waar het bij dit onderwerp om gaat en doen recht aan de oudere in deze huidige tijd. De zes hoofdstukken bieden steeds een andere blik op het landschap van de ouderdom en geven de lezer alle ruimte om op eigen wijze ermee bezig te zijn.

De tekst nodigt uit tot overdenking en uitwisseling, maar kan ook als informatie gelezen worden. De vele poëtische teksten geven dit boek nog meer diepgang. Het boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorleven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Het boek is rijk geïllustreerd met oude en moderne kunst en poëzie, van Rembrandt tot Marlène Dumas, van Judith Herzberg tot Rutger Kopland. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.

Kortom: een handzaam boek, mede door de praktische insteek waaronder gespreksuggesties, vooral geschikt voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met groepswork voor ouderen.

Zin in de ouderdom, Jan van Baardwijk en René Rosmolen, uitgeverij Skandalon boeken, nov. 2015, ISBN 9789492183149. Nog te verkrijgen bij de Ichthusboekhandel Den Haag en Bol.com.

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege, Wijttenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld, Oude Rijnsburgerweg 54, 2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60, e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepeling, e-mail: alicesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22

Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail: voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

www.ngkoegstgeest.nl

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

REGENBOOGKERK

zo 27 okt 10.00 ds. R. Abma
zo 03 nov 10.00 ds. R.C. Veldman en ds. R. Abma
Gedachtenisavond

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
Elke donderdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

zo 10 nov 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 17 nov 10.00 kandidaat
mw. T.G.A. Karman
zo 24 nov 10.00 ds. R.C. Veldman, viering
Maaltijd van de Heer

Autodienst

zo 27 okt Evert Wieman 517 22 22
zo 03 nov Barend Drewes 517 66 92
zo 10 nov Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 17 nov Ed Noordijk 517 10 36
zo 24 nov Tim Reedijk 06-49 85 43 43

Taizévieringen

Zondag 27 okt, 19.00 uur in de Rehobothkerk
Zondag 24 nov, 19.00 uur in de Groene of Willibrordkerk
Wie meerstemmig mee wil oefenen, dat kan vanaf 18.30 uur.
Van harte welkom!

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie:
www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo 27 okt 10.00 Alice Siepeling,
Voorbedezondag
zo 03 nov 10.00 ds. Pieter Kleingeld,
Heilig Avondmaal
zo 10 nov 10.00 Paulien Vervoorn,
Dankdag
zo 17 nov 10.00 Laurens Buist
zo 24 nov 10.00 ds. Pieter Kleingeld en Alice Siepeling,
Herdenkingsdienst overledenen

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parchie-augustinus.nl voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

30^e zondag door het jaar

za 26 okt 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 27 okt 11.00 Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb,
Dameskoor

31^e zondag door het jaar

za 02 nov 19.30 **Allerzielen**, Eucharistie,
pastoor R. Franken,
diaken P. Winnubst,
Gemengd koor
zo 03 nov 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Dameskoor

32^e zondag door het jaar

za 09 nov 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 10 nov 11.00 Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb/
diaken P. Winnubst,
Gemengd koor

33^e zondag door het jaar

za 16 nov 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 17 nov 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Schola

Inzameladressen voor de Voedselbank

Inzameladressen Voedselbank Leiden/ Katwijk met tijdstippen en plaatsen

■ Protestantse Gemeente Oegstgeest:
Inzameling elke laatste zondag van de maand in de Regenboogkerk, voor en na de dienst, 9.45 - 11.30 u.

Christus Koning

za 23 nov 19.00 Viering in **Wassenaar**
zo 24 nov 11.00 Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb/
diaken P. Winnubst,
Schola Cantorum
Den Haag

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden via 06-28 94 80 89 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06-12 20 91 91 of christa.vandersman@marente.nl (di.).

vr 01 nov 11.00 PKN, ds. Lydia Veerman
vr 15 nov 11.00 RK, pastor Kees van Vliet

ZIEKENHUIS ALRIJNE LEIDEN

zo 10 nov 10.15 ds. Elke Herlaar
zo 24 nov 10.15 ds. Gert Jan de Bruin

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 27 okt 10.00 J. Nugter, Valkenburg ZH,
Heilig Avondmaal
zo 03 nov 10.00 D. Wolbers, Franeker
zo 10 nov 10.00 R. Speelman, Almere
zo 17 nov 10.00 C. Terpstra, HI-Ambacht
zo 24 nov 10.00 J.H. Meinema, Ter Apel

■ Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege,
locatie Duinzigt, Wijtenbachweg 23
1^e zondag van de maand, 11.00 - 11.45 u.

■ R.K.-parochie H. Augustinus,
parochiekern H. Willibrord,
Rhijngeesterstraatweg 35
1^e zondag van de maand, 10.30 - 11.00 u.

Varia-agenda

Willibrord, schutpatroon van Oegstgeest

Willibrord, de apostel van de Friezen, missionaris in de Lage Landen en bisschop van Utrecht, leefde van 658 tot 739. Volgens een legende was hij de stichter van het eerste kerkje in Oegstgeest. Dit jaar valt Willibrordzondag op 10 nov. Na de viering in de H. Willibrordkerk, met aansluitend koffie, kunnen tijdens een rondleiding door de kerk (13.00 uur) ook de relieken van Willibrord bekeken worden. Ter voorbereiding houdt dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de VU, op 7 nov. in Willibrords Erf een lezing over Willibrord. Wie was hij en wat heeft hij betekend voor de Lage Landen? Aan de lezing gaat een vesperviering vooraf.

Tijd: 20.00 uur

Nadere info: zie het overzicht hieronder

Doorgeven: over horen en erbij horen

Hoe belangrijk is het om erbij te blijven horen?

Iedereen gaat minder goed horen als je ouder wordt. Bij de een start gehoorverlies al bij 50, bij de ander pas bij 80. Maar toch wil je heel graag, als je in gesprek bent, elkaar goed blijven verstaan, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Het zou geweldig zijn als je je leven lang goed blijft horen, want dan kun je ook goed blijven communiceren = informatie aan elkaar doorgeven en erover praten. En dus ook deelnemen aan gesprekken tijdens bijeenkomsten die je graag wil bijwonen.

Internationaal onderzoek van de afgelopen jaren heeft inmiddels aangetoond dat de verwerking van gesproken taal en muziek als het ware 'gymnastiek' is voor je hersenen: op hogere leeftijd kun je er je voordeel mee doen, de hersenfuncties blijven langer in tact, het lijkt er zelfs op dat je 'dementie' er mee kunt uitstellen!



Hoe zit dat eigenlijk met ons 'horen', het functioneren van ons gehoororgaan en de manier waarop we dat in onze hersenen verwerken? Het is

allemaal heel wonderbaarlijk: in ons slakenhuis (binnenoor) zitten duizenden zogenaamde trilhaarcellen die geluidstrillingen DOORGEVEN aan de gehoorzenuw richting het gehoorcentrum in de hersenschors. Ze geven aanzet tot niet alleen het waarnemen van geluiden, maar ook het interpreteren en het ervan kunnen genieten. Helaas komt ook het omgekeerde voor: last hebben van oorsuizen en overgevoelig zijn voor geluiden. Hoe werkt dat allemaal en hoe kunnen we er wat aan doen als het niet zo goed meer functioneert?

Dit alles komt aan bod tijdens deze bijzondere avond over ons 'gehoor', met beeld & geluid.

Tijd/locatie: zie het overzicht hieronder
Jan de Laat

Activiteiten Raad van Kerken

Doorgeven: over horen en erbij horen

4-11
dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, klinisch-fysicus – audioloog (LUMC) over 'ons gehoor', met beeld & geluid.
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 19.45 / 20.00–22.00 uur

Tweeluik I: Willibrord, schutpatroon van Oegstgeest

7-11
Dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie (VU), over Willibrord
Plaats: Willibrords Erf
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,50

Tweeluik II: De relieken van Willibrord

10-11
Rondleiding door de H. Willibrordkerk na de eucharistie van 11.00 uur (met koffie)
Tijd: 13.00 uur

Concert Cappella pro Cantibus o.l.v. Ilia Belianko

10-11
Reis door de tijd met Duitse componisten
Meer info: zie pagina 16

Creatieve workshop o.l.v. Janneke de Jonge Thema: 'Doorgeven'

12-11
Plaats: Rehobothkerk
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 5 p.p., beperkt aantal plaatsen
Opgave: Reina Albracht, 06-21 95 45 51, reina.albracht@ziggo.nl

Kliederkerk

17-11
Voor kinderen tot 12 jaar en hun (groot) ouders. Samen een bijbelverhaal ontdekken met alle zintuigen
Plaats: Regenboogkerk
Tijd: 15.00–17.00 uur

Democratie vraagt om religie

20-11
O.l.v. pastoor Kees van Vliet in gesprek over dit boekje van Hartmut Rosa
Meer info: zie pagina 7

Adam, Eva en de duivel

24-11
Dr. Marjo Korpel, universitair hoofd-docent Oude Testament Utrecht, over oude oosterse mythen m.b.t. het bijbelse paradijsverhaal
Locatie: Dorpscentrum
Datum/tijd: 24 november, 15.00–17.00 uur
Info: ds. Niek Smit (06-57 22 98 96) of dr. Chris de Jonge (071-36 4 55 07)

Voor meer info zie elders in dit blad, het activiteitenprogramma (Groene Boekje) en op www.raadvankerkenoegstgeest.nl



Sinterklaasactie 2024

Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio die het financieel moeilijk hebben een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden deze Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Via de Voedselbank, SchuldhulpMaatje, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht. In totaal zijn er door ons vorig jaar meer dan 200 kinderen verrast.

Wat kunt u doen?

Als u een cadeautje wilt kopen van € 12,50 voor een kind, kunt u zich

hiervoor **tot en met 31 oktober 2024** aanmelden bij Herma Pauptit (hermapauptit@gmail.com). Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze mooie actie. Ook de Oekraïense kinderen die in het Hoefijzergebouw of in gastgezinnen wonen, krijgen via deze actie een cadeautje.

Mocht u geen kans zien om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan **tot en met 31 oktober 2024**.

Ten slotte bestaat er ook de mogelijkheid om u direct aan te melden bij Stichting Voor Elkaar Leiden: www.stichtingvoorelkaarleiden.nl/sinterklaasactie. Als u voor deze laatste optie kiest, dient u zelf uw cadeau(s) naar Stichting Voor Elkaar Leiden te brengen.

Namens de gezamenlijke kerken,
Willeke van Laar en Herma Pauptit

Sinterklaasactie

voor elkaar • Leiden



Adam, Eva en de duivel

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Oude kleitabletten uit Ugarit, een vergane stad in het voormalige Kanaän, bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oud oosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed.

De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, maar ook in de gedeelde naam voor de schepper god (El), in de beschrijving van het paradijs, de ligging van de tuin van Eden op een berg,

en de val van een slechte engel in de oertijd (de val van Satan).

Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de goden. *Adam, Eva en de Duivel* toont de fascinerende overeenkomsten en verschillen tussen beide tradities. *Lezing:* dr. Marjo Korpel, Universitair Hoofddocent Oude Testament, Protestantse Theologische Universiteit Utrecht.

Meer info: zie pagina 15.



'Reis door de tijd met Duitse componisten'

Cappella pro Cantibus o.l.v. Ilija Belianko zingt in dit najaarsconcert meerstemmige kerkmuziek van Duitse componisten uit de 16e tot en met de 19e eeuw. De muzikale reis begint eind 16e eeuw met sacrale werken van Hassler en de 'drie grote S'en' van de Duitse vroegbarok: Schein, Scheidt en Schütz. Deze componisten hebben het zelf niet geweten, maar hebben zeker de componisten die na hen kwamen beïnvloed, waaronder Johann Sebastian Bach, van wie onder meer het motet 'Lobet den Herrn' wordt uitgevoerd. Uit de tijd van de romantiek worden enkele motetten gezongen van Mendelssohn Bartholdy, Bruckner en Brahms. De reis eindigt met een uitvoering van de 'Missa brevis in d' van de laatromanticus Rheinberger, in stijl beïnvloed door Bach, Beethoven en Mendelssohn. Met medewerking van Maciej Wierzchołowski, orgel en piano.

Datum/tijd/locatie: 10 nov., 16.00 uur, Groene of Willibrordkerk'

Toegang: Uitgangscollecte

Na afloop ontmoeting met een drankje.

Tot slot...

Wees Gij mijn toevlucht

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe vat ik de slaap zonder U aan mijn zij,
wie troost dat wanhopige wezen in mij.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Uzelf moet meegaan, Uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nooit meer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Lied 263 (liedboek 2013)