

Doorgeven!



In een wereld die steeds in beweging is, is het doorgeven van waarden en normen een essentieel aspect van ons bestaan. Het proces van doorgeven raakt verschillende domeinen van ons leven zoals geloof, techniek, onderwijs, sport, cultuur en de maatschappij als geheel. ➤



Foto Rob Overmeer

Jan de Laat, lid Werkgroep Vorming



Oke (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest. Secr.: Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, 2343 SE Oegstgeest, tel. 515 52 26 e-mail: j.de.kogel@planet.nl

Redactie:

Koos van der Bruggen (voorzitter a.i.), Johan de Gier, Els van Leuken, Gerda Heslinga, Jochem Hemink, Lilian Hoogendoorn en Jacqueline van Arend-Koelman
Secr.: Gerda Heslinga, tel. 517 07 00

Adviserend lid namens de kerken:
ds. Rian Veldman / ds. Richtsje Abma

Bezorgdienst:

Gwenny Kouwenhoven (administratie) en Ed Gijzenij (logistiek),
e-mail: BezorgdienstOke@gmail.com.

Wilt u geen Oke ontvangen?

Geef dit door aan de bezorgdienst.

Postabonnementen:

Wil Kwestro, Begonialaan 14, 2343 XN, tel. 06-308 365 09, e-mail: johanwil.kwestro@casema.nl

Financiële administratie:

Jan Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel. 06-22 70 87 97, e-mail: jan.lanslots@ziggo.nl

Bankrelatie: NL65 INGB 0005 8563 89

Het banknummer van de ABN/AMRO is vervallen.

Vormgeving en realisatie:

Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage: 8.800 ex. huis-aan-huisverspreiding.

*Uw vrijwillige bijdrage is welkom,
richtbedrag €35 per jaar.*

Volgende nummer

Het volgende nummer van Oke verschijnt op **28 september 2024**. Kopij daarvoor inleveren uiterlijk op donderdag **12 september 2024** vóór 15.00 uur. Uitsluitend per e-mail, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek.

Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen:

e-mail: RedactieOke@gmail.com

Het daaropvolgende nummer verschijnt op **26 oktober 2024**.

Deze Oke wordt ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken Oegstgeest.



vervolg van pag. 1

Geloof is één van de fundamentele pijlers van de menselijke ervaring. Religieuze tradities bieden antwoorden op existentiële vragen en kostbare levenslessen die ons helpen om een moreel kompas te hanteren. Het *doorgeven* van geloof is een delicate balans tussen het behouden van tradities en het openstaan voor nieuwe ideeën en perspectieven.

Technologie heeft ons leven op ongekende wijze veranderd. Het *doorgeven* van kennis en vaardigheden is cruciaal. De ethiek van technologie helpt ons bij het navigeren door de uitdagingen van privacy, autonomie en sociale rechtvaardigheid. Het *doorgeven* van een kritische houding ten opzichte van technologie is essentieel om ervoor te zorgen dat we technologische vooruitgang waarborgen.

Onderwijs is de plek waar jongeren leren over de wereld, zichzelf en hun plaats daarin. Onderwijs moet gericht zijn op het *doorgeven* van kennis, en het ontwikkelen van kritisch denken. In een tijd waarin informatie overvloedig is, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen studenten leren om informatie te consumeren én te evalueren. Het *doorgeven* van respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid begint in de klas en heeft een blijvende impact op de maatschappij.

In de **sport** komt het aan op teamwork, discipline en *fair play*. Sport is een platform voor sociale verandering, waarbij atleten en teams aandacht vragen voor belangrijke maatschappelijke kwesties. Het *doorgeven* van de geest van sport helpt ons om samen te werken, ongeacht culturele of sociale verschillen, en draagt bij aan een inclusievere maatschappij.

Cultuur is de drager van onze geschiedenis en identiteit. Het *doorgeven* van culturele tradities is essentieel om onze gemeenschappen te versterken, de rijkdom van verschillende perspectieven te waarderen en daardoor een gevoel van verbondenheid en begrip te creëren.

In de **maatschappij** komt het erop aan dat we sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en gelijkheid *doorgeven* aan de volgende generatie, wat bepalend zal zijn voor de toekomst van onze samenleving. Het is cruciaal dat we een omgeving creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar stem te laten horen en bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking en betrokkenheid van alle lagen van de bevolking.

Het is aan ons om bewust om te gaan met onze verantwoordelijkheid en een positieve erfenis achter te laten. In een wereld die voortdurend verandert, blijft de essentie van wat we *doorgeven* een leidraad voor ons bestaan.

Samenvattend en om verder over na te denken:

- tijdens het sporten: het stokje doorgeven (estafette);
- op je werk: de 'overdracht' ofwel doorgeven waar je mee bezig bent zodat een ander ermee verder kan gaan;
- in het leven: houdingen en gewoontes worden van oudere naar jongere generaties doorgegeven;
- in de kunst en de cultuur: culturele tradities doorgeven (van klein tot groot en van laag tot hoog);
- in de maatschappij: waarden en normen aan elkaar doorgeven;
- via vele media (mondeling, schriftelijk, gebaren): berichten, boodschappen doorgeven en communiceren;
- in het onderwijs: van klein tot groot, lesstof aan leerlingen en studenten doorgeven;
- in de techniek: het doorgeven van kennis en vaardigheden, steeds opnieuw;
- in ons lichaam: bijvoorbeeld geluidstrillingen worden via oor en gehoorzenuw aan de hersenen doorgegeven;
- en *last but not least*: geloof wordt altijd al van generatie op generatie doorgegeven.

Raad van Kerken Oegstgeest**De Leegte voorbij**

De zomervakantie is voorbij, een nieuw seizoen is weer begonnen, ook kerkelijk. Als bijlage bij deze Oke ontvangt u het Groene Boekje, waarin de activiteiten staan die de kerken in Oegstgeest u aanbieden. Het thema is *doorgeven*.

Een ruim en veelzijdig en ook actueel thema. Hoe worden waarden en tradities doorgegeven aan volgende generaties? Dat gebeurt thuis in het gezin, op school en ook in de kerk. Maar lukt die overdracht nog wel in onze tijd? Breed wordt in onze maatschappij ervaren dat er een crisis is in deze overdracht, een stagnatie. Is er nog wel een gemeenschappelijk verhaal dat ons verbindt? Psychiater Esther van Fenema is daar somber over. Zij constateert een grote leegte in onze cultuur. Concreet wordt zij daarmee geconfronteerd in haar spreekkamer. Veel mensen – en niet alleen jongeren – ontbreekt het aan zin en samenhang in hun leven. Er is alle vrijheid tegenwoordig, maar hoe vul je die positief in? Samen met predikant Joost Röselaers heeft ze de uitdaging aangepakt om iets aan dit grote maatschappelijke probleem

te doen. Samen schreven ze het boek *'De Leegte voorbij, op zoek naar een verhaal dat ons verbindt'*. Ze interviewden inspirerende denkers voor bouwstenen voor zo'n verhaal. Onder meer spraken ze met de bekende psychiater Dirk de Wachter en de missioloog Stefan Paas.

Op 9 april zijn Van Fenema en Röselaers ook in de bibliotheek van Oegstgeest geweest om een lezing te geven over hun boek en in gesprek te gaan over hun bevindingen (zie foto). Hebben ze een gemeenschappelijk verhaal gevonden? Een spannende vraag, maar ook een grote vraag, die niet zomaar te beantwoorden is. U bent hiervoor nodig! De zoektocht naar een antwoord gaat door, samen met u. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het Groene Boekje om samen op zoek te gaan naar een verhaal dat ons verbindt. Wat vindt u belangrijk om door te geven?

Tjeerd Heslinga,

lid van de Raad van Kerken namens de NGK

Van de redactie

Het thema van het Groene Boekje is *'Doorgeven'*. Deze Oke sluit daarbij aan. Een thema dat breed uitgewerkt kan worden. Het thema wordt in de diverse artikelen aangestipt: het doorgeven van waarden in het onderwijs (pag. 4 en 5), het doorgeven van kleding (pag. 5), het doorgeven van geloof in de Alphacursus (pag. 6) en elders op pag. 12, de kracht van verhalen (pag. 10), de Vredesweek (pag. 11).

Er is dus weer veel te lezen, wellicht als een goede start na de vakantie en het begin van het nieuwe seizoen.

Veel leesplezier toegewenst!

**Persoonlijk****Wat wil ik meegeven...
... of overbrengen**

Mijn naam is Thea van Leijden. In mijn hart voel ik mij verbonden met mijn gezin, mijn partner, kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en vriendinnen en met mijn vrijwilligerswerk, onder andere bij kwekerij de Groene Cirkel, onderdeel van Rivierduinen in Oegstgeest.

**Zorg en aandacht doorgeven**

De omgang met kwetsbare mensen – degenen met psychische problemen, maar ook gevangenen en langdurig zieken – is mij zeer dierbaar om de waarde van het leven van vandaag door te kunnen geven. Van een gesprek over wat voor iemand belangrijk is tot het samen oogsten, bloemen plukken en boeketten maken voor de winkel van de Groene Cirkel.

We kunnen ons intens alleen voelen, maar vormen uiteindelijk wel een samenleving met elkaar. Een samenleving waar ook jij deel van uitmaakt en gebruik van mag maken. Ook hoop ik in mijn contacten altijd door te kunnen geven dat we, ondanks heel veel tegenslag, iets van ons leven kunnen maken. Ook bij mij ging en gaat het niet altijd vanzelf. Er was tegenslag, verlies van dierbaren.

Maar toch kunnen we wel blijven proberen. Wie we ook zijn en wat we ook doen of gedaan hebben. Ik denk dat iedereen de kans mag krijgen opnieuw te beginnen. Iedere dag opnieuw.

De Groene Cirkel is een prachtige plek met veel liefde voor de natuur waar 'opnieuw beginnen' van harte gegund wordt aan iedereen die aan haar of zijn herstel wil werken.

Met geduld, welgemeende aandacht, rust en alle ruimte.

Met **Hart** en **Ziel...** ...voor onderwijs met de bijbel als basis

‘Leer het je kinderen, scherp hen in het houden van Gods wet’, zo wordt in het Oude Testament het volk Israël gemaand om zich vooral aan Gods wetten te houden om deel te hebben aan het goede leven. Helaas werd die opdracht door het volk vaak geschonden. Ook nu hebben geloofsgemeenschappen het moeilijk met het doorgeven van waarden en normen. Dat is geen sinecure in deze tijd van ongebreideld consumentisme, van verslavende smartphones, van soms overdreven aandacht voor je uiterlijk en van groepsdwang. Kan de school een tegencultuur en een oefenplaats voor het leven zijn?

Een verdiepend gesprek hierover met Susanne de Boer, directeur van de christelijke basisschool De Lichtwijzer, Oegstgeest.

Johan de Gier

Jullie hebben onderwijs met de bijbel als basis voor het leven?

Inderdaad. Dit doel is in alle facetten in het onderwijs en de schoolgemeenschap terug te vinden. Concreet komt dat in de dagelijkse bijbelverhalen, in het zingen, bidden en in het omgaan met elkaar aan de orde. De kinderen gaan als het ware op ontdekkingstocht door de bijbel en daarmee Gods wereld. Niet dat we in een bubbel leven, een glazen bol, maar dat vanuit onze doelstelling hun mening wordt gevormd over veel wat in onze maatschappij naar voren komt. Zowel op kerkelijk als seculier gebied. Zonder oordeel over andere ideeën die zoal leven in de maatschappij. De kinderen worden zo door onze methode weerbaar gemaakt.

Welke methode gebruiken jullie?

We gebruiken de methode ‘Levend water’, ontwikkeld door de Hogeschool Viaa, Zwolle^{*)}. De kern van de methode

is het vertellen van verhalen uit de bijbel met het doel dat de kinderen horen wie God is, wat zijn plan is met deze wereld. Ook leren ze nadenken over wat het bijbelverhaal voor hen persoonlijk betekent. De verhalen komen tot leven door het mooie beeldmateriaal dat op het digibord kan worden vertoond. Verwerking wordt gedaan door gesprek over het verhaal en in een mooi uitgevoerd eigen werkboek. Vooral vinden wij het zingen enorm belangrijk, omdat dat het beste en langst in het geheugen blijft, veelal tot in hoge ouderdom.

Betekent dat ook speciale inzet van de leerkracht?

Belangrijk vinden we dat de leerkracht een doorleefd geloof heeft, dat de kinderen voelen dat bij alles wat hij/zij doet of zegt zijn/haar hart spreekt. Daarbij dat kinderen zich veilig en geborgen weten door de liefde die de leerkrachten daardoor uitstra-

len. Het is niet alleen een zaak van de school maar ook van de ouders. Ouders vertonen meer dan alleen affiniteit met het bijbels onderwijs: men heeft er wat voor over. Dat zich uit in actieve inzet. Hand in hand in het doorgeven van waarden en normen, zonder een claim te leggen op hoe het geloof uitgewerkt zou moeten worden. Samen delen van de ups en downs van het leven, op school en thuis. De juffen/meesters zijn getraind om signalen daarvan bij de kinderen op te merken en daar professioneel op te reageren. Ook extern, wat zich buiten de school aandient, is onderdeel van het onderwijs. Bijvoorbeeld de confrontatie met andere scheppingsverhalen, evolutiegedachten en samenlevingsverbanden. Ook de actualiteit komt geregeld aan de orde, bijvoorbeeld de oorlogen die nu plaatsvinden. Vooral voor de bovenbouw interessant om dat in gesprek te brengen. Samen worden er, voor zover dat mogelijk is, vanuit het evangelie antwoorden gezocht.

Wat met kinderen in de knel?

Er zijn ook knelpunten die te intiem zijn om in klassenverband te bespreken. Bijvoorbeeld het verdriet van de kinderen als hun ouders gaan scheiden of ernstig ziek zijn, moet worden gelenigd door aandacht en veel liefde te schenken. Denk ook aan lichamelijke of psychische mishandeling, een ouder met verslavingsproblemen, opgroeien in structurele armoede. Dan komt *traumasensitief werken* in beeld. Dat moet ik even uitleggen. Het betekent dat je kijkt waar het gedrag van kinderen vandaan komt. Doordat je inzicht krijgt in wat een kind meemaakt, kun je zijn of haar gedrag beter begrijpen. *Traumasensitief*

werken is een proces waarbij alle medewerkers van een school tegemoetkomen aan wat getraumatiseerde kinderen nodig hebben. Dit vraagt aparte competenties. Het is belangrijk voor deze kinderen, omdat deze manier van werken ervoor zorgt dat je meer afgestemd bent op hen. En dit zorgt weer voor een beter leerklimaat. Je creëert meer ontspanning en veiligheid, waardoor het voor je kinderen in de klas makkelijker wordt om te leren. Terzijde: we hebben ook – zoals vele scholen – een vertrouwenspersoon bij wie de kinderen altijd terecht kunnen.

Wat is je droom?

Dat we voor elk aan ons toevertrouwd kind, samen met de ouders, hebben mogen bijdragen aan de vorming tot evenwichtige en verdraagzame mensen, die leven vanuit het evangelie. Dat de bijbelse waarden en normen blijvend in hun leven zullen doorwerken.

^{*)} Zie ook <https://www.bijbelonderwijs.nl/#video>

Het **Groene Hart** Zoveel (meer dan) kleding doorgeven



Jenneke van der Wal

“Kijk nou!” roep ik uit, “Wat een prachtig shirt!” Blij als een kind sta ik met het net-ontdekte kledingstuk in mijn handen. Naast mij in de slaapkamer staat een blauwe IKEA-tas met netjes opgevouwen zomerbroeken, vrolijke T-shirts, jasjes voor sjeke gelegenheden en jurkjes voor het strand. Een paar maanden geleden was ik nog sceptisch over deze tas... Hoe kwam hij uiteindelijk toch bij mij terecht?

We hadden het in onze geloofsgroep over hoe je bij kan dragen aan Gods betere wereld, en het gesprek liep van gedachten tot praktische tips. Heeft het zin om je afval te scheiden als multinationals zich niet aan de milieuwetgeving houden? Wat is onze verantwoordelijkheid als mensen individueel en collectief? Wat willen we doorgeven aan onze kinderen, en hoe inspireren we onze burens?

Op die laatste vraag kwamen prachtige antwoorden. We kunnen doorgeven hoe je lekker kunt koken zonder vlees, tandpasta en shampoo gebruiken zonder plastic tubes of flessen, en... je aansluiten bij een *kledingloop*, een ‘kring’ van mensen die kleding doorgeven aan elkaar. “Maar dat past toch nooit? En ze hebben vast een hele andere smaak!” dacht ik, toen Daniëlle er op die groepsavond over vertelde. En toch bleef het hangen in mijn achterhoofd.

Ik las namelijk hoe de bergen kledingafval almaar groter worden, en ontdekte dat kleding een enorme vervuiler is. Konden we daar maar iets aan doen, hoor ik je bijna denken... En dat

kan! Je kunt ongeveer 40 kg CO₂ per jaar besparen door 6 kledingstukken minder te kopen, bijvoorbeeld door alleen te kopen wat je écht gaat dragen, en door goede kleren die je niet meer

draagt een tweede leven te geven. Je snapt het: ik meldde mij aan voor de *kledingloop* met het groene motto ‘*Swap, don’t shop*’ – ruilen in plaats van kopen.

En nu heb ik dus een tas waarin aardige Oegstgeester dames^{*)} hun mooie gedragen truien, broeken en bloezen hebben gedoneerd. En ik mag ze zomaar aanpassen en uitkiezen en morgen naar mijn werk dragen – voor niets! Dankbaar vul ik de tas aan met dat ene leuke shirt dat me te wijd zit. Dankbaarheid komt ook in de appgroep voorbij, waar foto’s gedeeld worden door de nieuwe draagsters. In deze bijzondere *community* schiet men elkaar te hulp, ontdek ik al snel: “Wie heeft er oorbellen voor mijn bruiloft?” “Kan ik van iemand lichtjes lenen voor ons tuinfeest?” Alles wordt hier duurzamer – door hergebruik en door het vlechten van een sociaal netwerk.

Zo geef ik nu niet alleen kleding door, maar óók blijdschap. Ik ben deel van een lokaal netwerk, van de oplossing en niet van het probleem. Het shirt in mijn handen betekent ineens zoveel meer dan alleen een leuke outfit.

^{*)} De *damesloop* in Oegstgeest is momenteel vol en dus gesloten – er is ook een *XL loop* en twee *loops* voor kinderkleding in Oegstgeest, en natuurlijk zijn er in naburige gemeenten ook *loops*, zoals de *herenloop* Leiden/Rijnsburg.

Parochie Augustinus organiseert Alpha onder de naam 'Smulpaap'

Hoe vind je een beetje geluk? Speelt wat je wel of niet gelooft daarin een rol? Dit is het onderwerp van het boek van pastoor Franken met de titel 'Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde'. Het is ook een onderwerp dat regelmatig in onze Alpha ter sprake komt!

Een persoonlijke zoektocht van meer dan 55.000 mensen!

Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha's wereldwijd in maar liefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha. De Augustinusparochie organiseert al twintig jaar de Alpha waaraan meer dan honderd mensen deelnamen.

De Alpha geeft uitleg over de basis van het christelijk geloof. De Alpha is vrijblijvend en gratis voor iedereen van 15 tot 100 jaar. Je komt tien avonden als groep bij elkaar. Je kijkt naar een filmpje over het christelijk geloof. Daarna praat je in vaste kleine groepjes hierover door. Je zult merken dat je in korte tijd elkaar leert kennen en een band opbouwt. Zo inspireer je elkaar om samen te zoeken naar wat gelukkig maakt en wat geloof in deze tijd kan betekenen.

Bij ons heet de Alpha Smulpaap! Omdat het eten zo lekker is!

Bij een Alpha hoort gezamenlijk eten. Van dat eten maken



wij iets bijzonders. Geniet van een 2 of 3-gangenmenu, met eenvoudige, afwisselende en alom gewaardeerde gerechten. Jouw smaakpapillen zullen hemels worden verrast. Bovendien krijgt je drie keer een speciale culinaire ervaring uit een ander land. En het mooie is: je hoeft alleen maar aan te schuiven!

Wil je meer weten? Kijk zelf of de Smulpaap iets voor je is! Kom vrijblijvend naar de introductiebijeenkomst op 9 oktober om 19.30 uur in de pastorie van de H. Willibrord Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest. (ingang achterom)

Info kun je ook krijgen bij pastoor Franken: rochusfranken@outlook.com of bij de Alpha-coördinator Reinoud Kaasschietter: alpha.jozefkerk@hotmail.com De bijeenkomsten daarna zijn gepland op de volgende woensdagen: 16, 23, 30 oktober; 13, 20, 27 november; 11 december.



ber.15, 22 januari en de afsluiting is op 29 januari. **Deze bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur**
Pastoor Franken
071 - 889 59 38,
rochusfranken@outlook.com

Nieuw seizoen

Het is alweer bijna september. 'Time flies' plegen we dan te zeggen. Het nieuwe seizoen gaat begin september van start.

Op 30 augustus wordt het nieuwe seizoen ingeluid met een avond voor de vele vrijwilligers die onze parochiekern van de H. Willibrord rijk is. Op velerlei gebied zetten zij zich in om onze parochiekern levend te houden. Het is dus mooi om ze eens per jaar een beetje te fêteren.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren, dat er in en om de kerk veel gebeurd is. Denk aan de ingebruikname van de nieuwe geluids- en streaminginstallatie in de kerk. Door de zelfwerkzaamheid van een aantal vrijwilligers bij de realisatie ervan hebben we ontzettend veel kunnen besparen op de aanleg. Hulde en dank aan hun adres!

Het spreekwoord zegt (nog steeds) 'voor niks gaat de zon op', maar alles wat gerealiseerd is, brengt uiteraard kosten met zich mee.

We zijn daarom blij met de financiële bijdrage die door parochianen wordt geleverd om de instandhouding van onze H. Willibrord mogelijk te maken. Het streefbedrag voor dit jaar was gesteld op €100.000; inmiddels geeft de thermometer van de Actie Kerkbalans €77.000 aan. Dat is al een mooi bedrag. We hebben nog een maand of drie te gaan. Nu, aan het begin van dit nieuwe seizoen, zou ik een beroep op u willen

doen om eens na te gaan of u al meegedaan hebt aan de Actie Kerkbalans. En we zijn uiteraard ontzettend blij met elke extra bijdrage. Zo kunnen we samen als geloofsgemeenschap de kerk levensvatbaar houden voor de toekomst. We hopen uiteraard aan het eind van het jaar het streefbedrag gehaald te hebben.

Tijd over?

Ook kunt u zelf actief worden als vrijwilliger. Mocht u wat tijd over hebben om bijvoorbeeld mee te werken in de tuingroep, schoon schip of anderszins inzetbaar zou kunnen zijn bij de praktische 'klussen', die steeds wel voorhanden zijn, neem dan gerust contact op met het secretariaat (op maandag, dinsdag- of donderdagochtend).

Hulp is enorm welkom, levert u gratis beweging op en..... de bijkomende informele contacten maken het ook nog eens heel gezellig.

Pim Kouwenhoven,
voorzitter Beheercommissie

Wij gedenken...

...Jacobus Petrus (Koos) de Groot, weduwnaar van Toos de Groot-van Winden, (schoon)vader en (over-)grootvader. Koos werd in Oegstgeest geboren op 13 januari 1930 en overleed op 15 juni in Voorschoten. De uitvaartdienst werd gehouden op vrijdag 21 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Koos begeleid werd naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

...Paul Alexander Donders, weduwnaar van Rita Donders-Duynstee, (schoon)vader en (over-)grootvader. Paul werd geboren op 28 september 1931 en overleed op 19 juni. De uitvaartdienst was op maandag 24 juni in de H. Willibrordkerk, waarna Paul in besloten kring is bijgezet bij Rita, op het parochiekerkhof.

...John J. Staats, echtgenoot, (schoon)vader, opa, broer, zwager en oom. John



Bedevearten 2024

Banneux Notre Dame



Onze Bisschop Mgr. E. vd. Hende zal ons tijdens de 5-daagse bedevaarten bezoeken

Banneux-Comité Bisdom Rotterdam

De volgende bedevaarten naar Banneux in 2024:

1-daagse	26 augustus
2-daagse	31 aug + 1 sept
5-daagse	4 - 8 oktober

Banneux-dag in Pijnacker zaterdag 9 november

Voor inlichtingen en opgave: Mw Paula Opstal
015 - 369 31 48 / 06 272 202 80

www.caritas-banneux.nl/bisdomrotterdam/welkom/caritasbanneuxbisdomrotterdam@gmail.com

werd geboren op 17 juni 1930 en overleed op 26 juni. De uitvaartdienst was op woensdag 3 juli in de H. Willibrordkerk, waarna John in besloten kring is begraven op het parochiekerkhof.

...Jeannette Maria Elisabeth Lips, zus, schoonzus en tante. Jeannette werd op 11 januari 1946 in Hoorn geboren en overleed op 13 juli in Leiderdorp. Op donderdag 18 juli heeft de begrafenis in besloten familiekring plaatsgevonden. Jeannette is begraven op het kerkhof bij de H. Willibrordkerk.

...Ella Verkaik-Steenvoorden, echtgenote, dochter en (schoon)zus. Ella werd op 15 december 1959 geboren en over-



leed op 14 juli. Op maandag 22 juli heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

...Johanna Lamberta Oudshoorn-Werkhoven, weduwe van Nico Oudshoorn, (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder. Johanna werd op 14 februari 1933 geboren en overleed op 27 juli. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 2 augustus in de H. Willibrordkerk, waarna Johanna in besloten kring is gecremeerd.

...Jolanda Zuidhoek, dochter. Jolanda werd op 28 januari 1993 geboren en overleed op 3 augustus. Haar afscheid heeft op maandag 12 augustus in besloten kring plaatsgevonden, waarna Jolanda is begraven op Rhijnhof in Leiden.

Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord

Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest, tel. 517 53 04, e-mail: pastorie@willibrordoegstgeest.nl

Noodtelefoon voor ziekenzalving en bij overlijden: 06 49 42 32 42

Pastoraal team: pastoor R. Franken, tel. 402 9402/889 5138, e-mail: rochusfranken@outlook.com, diaken P.M. Winnubst, tel. 06 24 43 45 16, e-mail: pmwinnubst@gmail.com, pastor K. van Vliet, tel. 06 15 94 89 52, e-mail: ctm.van.vliet@planet.nl, pastoraal werker S. Zuidersma, tel. 06 21 59 39 36, e-mail: sjoerdzuidersma@gmail.com

Beheercommissie: Monique van Son, e-mail: moniquevanson@kpnmail.nl
Pastoraatgroep: tel. 071 - 517 47 99, e-mail: vanleukenels@gmail.com

Secretariaat bereikbaar via tel. 517 53 04: Charlotte van Steijn en voor kerkhofzaken Marianne Gerritsen, beiden op ma, di, do 9.00 - 12.00 uur

Rekening voor kerkbijdragen en misintenties: NL95 RABO 0138 4020 19
Voor een biechtgesprek kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 59 38.

www.willibrordoegstgeest.nl



Nazomer

Welkom terug van vakantie! Hopelijk ben je weer opgeladen. Na een wat stille tijd in Oegstgeest, zijn er weer meer mensen thuis. De appels hangen te rijpen aan de boom, de zon is nog gul met haar warmte, het water plezierig om in te zwemmen. Scholen beginnen bijna weer en dat geeft energie. In verpleeg- en zorginstellingen is er geen vakantie, zorg en aandacht gaan altijd door. Het is fijn even tijd te nemen voor vakantie verhalen: hoe was jouw zomer?

De komende diensten

Op 25 augustus vieren we de komst van nieuwe ambts- en taakdragers en bedanken we mensen voor de taak die ze vervulden. Maurice van den Heuvel neemt afscheid als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Rein Rus legt zijn taken als pastoraal ouderling voor met name senioren neer. Jullie hebben allebei veel betekend voor mensen en voor onze gemeente. Mooie consistoriegebeden, een levend en gunnend geloof. Heel hartelijk dank voor al jullie tijd, energie, geduld, geloof, hoop en liefde. Jullie arbeid heeft vrucht mogen dragen. Er staan ook nieuwe mensen klaar. Jaco Koelé is bereid voorzitter van het college van kerkrentmeesters te worden. Heel fijn, hartelijk welkom en een goede inwerkperiode gewenst. Ook andere taakdragers bedanken we en heten we welkom. Mocht je zin hebben in onze gemeenschap een taak op je te nemen, van harte welkom! Denk niet: het is

Bron: nieuwsbrief PKN, augustus 2024



niets voor mij, ik ben te dit of te dat. We overleggen wat je wel wilt en kunt en wat liever niet. Op 8 september is het startzondag, dan hopen we als gemeente met jong en oud het nieuwe seizoen te beginnen. Weet je welkom.

Koffiekamer

Wil je laagdrempelig anderen ontmoeten rond een thema van geloof of levensvragen? Kom dan een keer naar de koffiekamer, iedere eerste donderdag van de maand in Willibrords Erf, van tien uur tot circa half twaalf. Ook als u nieuw bent in de PGO is het fijn daar eens sfeer te proeven en wat andere mensen te leren kennen. De ochtenden zijn ook los te bezoeken. Start is op 5 september.

Startzondag

Op startzondag (8 september) staat het thema 'doorgeven' centraal. Welke aarde

en welke waarden wil je doorgeven? Hoe geef je iets het beste door? Ingepakt of uitgepakt? Als een wet, een gewoonte? Zijn er ook dingen die je ongemerkt doorgeeft? Daar denken we samen over na. Na een gezamenlijk begin gaan we uiteen. Je kunt kiezen uit iets creatiefs, samen zingen, een (reis)verhaal. Maar vooral vieren we dat we samen zoveel meer zijn dan alleen. Ben je bereid iets te bakken om bij de koffie van te delen? Heel graag. In de gemeentebereichten volgen meer details.

Fotoprijsvraag

Bij doorgeven kun je aan van alles denken. Een recept, een traditie, een hobby, een dierbaar voorwerp, het geloof of heel andere dingen. *Wat vind jij de moeite om door te geven?* Stuur een foto in rond dit thema met een toelichting van hoogstens één zin. Insturen mogelijk tot 1 september. Wij zijn erg benieuwd naar jullie in-

Wie mee wil zingen

Wil je een keer meezingen in een projectkoor? Dat kan! Op woensdagavond 5 september beginnen de repetities voor zondag 22 september (3 maal) en in het najaar zijn er meerdere projecten waaraan je kunt meedoen. Alle informatie staat op de website www.pgoegstgeest.nl. Op startzondag 8 september kun je aansluiten bij een zang-workshop. Je kunt je opgeven voor de repetities bij onze cantrix Maria Rosenmöller, mail: mariarosenmoller@gmail.com.

zendingen. We maken daarvan een Powerpointpresentatie die op startzondag te zien is. Stuur je foto per app naar 06-83 11 66 26 (graag met je naam erbij).

Meeleven

Het kan zijn dat je onaangekondigd ineens ziek bent. Of 'in de molen zit' zoals we dat oneerbiedig noemen. Of je mantelzorger valt ineens om. Dat is stressvol. Laten we niet vergeten dat niet alleen werken stressvol kan zijn, maar ziek zijn, behandelingen doorstaan en zorg dragen voor een dierbare ook. Ieder mens telt en 'niemand' of hij heeft een naam bij U' dichte Huub Oosterhuis.

Kinderen welkom

Elke zondag zijn kinderen welkom. Er liggen puzzels en bijbels om individueel mee te werken. Op startzondag (8 september) is er een speciale activiteit voor kinderen. Binnenkort krijgen ouders een kalender

met activiteiten voor kinderen en gezinnen in het najaar. Noteer vast: zondagmiddag 6 oktober is er weer een kliedermiddag.

Tieneravonden

Die beginnen weer op vrijdag 6 september. Gezellig als je erbij bent.

Tenslotte

Alle kinderen en tieners wensen we een goede tijd toe in hun nieuwe klas en in het nieuwe schooljaar. Het is even zoeken op een grote school als je daarnaartoe gaat. Er zijn vast klasgenoten die het ook spannend vinden. Graag tot zondag of door de week! Met een hartelijke groet voor alle lezers **Rian Veldman en Richtsje Abma**

COLLECTEN

Tekst : Maureen van den Brink

25 aug. - Voedselbank Leiden e.o.

In de regio Leiden maken ruim 600 huishoudens gebruik van de voedselbank, dit zijn zo'n 1600 personen waarvan ruim één derde kinderen onder de 18 jaar. Voedselbank Leiden werkt met 95 onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van derden (in geld, natura en in goederen) om onze doelstellingen te realiseren.

1 sep. - Missionair Werk: nieuwe vormen van kerk-zijn

Elk jaar starten nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

8 sep. - Jeugdwerk: Het hele jaar door met jongeren op weg

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk biedt seizoenspak-

ketten aan met spellen en werkvormen voor jeugdgroepen en gezinnen.

15 sep. - Werelddiaconaat: Colombia

In Colombia komt veel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Via de scholen wordt voorlichting gegeven.

22 sep. - Werelddiaconaat: Indonesië

De boeren op het eiland Sumatra zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Wij gedenken...

Wij verloren mensen aan de dood. Dierbaren, partners, vrienden, moeders en vaders. Wie in rouw zijn, bidden we toe dat er een 'omarming is die blijft'. Liefde en troost gewenst van God en mensen.

6 juni	dhr. Frans van Dam	91 j.
21 juni	mw. Duke Zaal-Amersfoort	88 j.
23 juni	mw. Wilhelmina Moser	97 j.
12 juli	dhr. Johannes Leonardus van Leeuwen	83 j.

Zie voor de gedachtenis:
www.pgoegstgeest.nl

Wilt u het 'in memoriam' graag op papier ontvangen, neem dan contact op met de scribe van de Kerkenraad, en zij zorgt dat u de tekst via de post krijgt toegestuurd.

PROTESTANTSE GEMEENTE OEGSTGEEST

Kerkenraad: Voorzitter: dhr. H. (Hans) Hogerzeil, voorzitterkr@pgoegstgeest.nl
Scriba: mw. M. (Maureen) van den Brink, tel. 06 - 23 12 35 37, scribapgo@pgoegstgeest.nl
corr. adres: zie kerkelijk bureau
Bankrekeningnummers Prot. Gem. Oegstgeest:
NL17 INGB 0002 3412 94: PGO
NL94 INGB 0005 5235 45: Zending
NL87 INGB 0000 3734 56: Diaconie
NL96 INGB 0002 4050 56: Werelddiaconaat

KERKELIJK BUREAU

Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest
Telefoon ma t/m vr van 9-17 uur: 06 -15 21 66 50
e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
Geopend op dinsdag en donderdag van 10-12 uur, verder op afspraak.

Ledenadministratie

Email: ledenadministratie@pgoegstgeest.nl
Administratie, reserveringen en andere zaken via het kerkelijk bureau

GEBOUWEN

Regenboogkerk:
Mauritslaan 12,
2341 EM Oegstgeest

Groene Kerk:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

Willibrords Erf:
Haarlemmerstraatweg 6,
2343 LB Oegstgeest

PASTORALE SECTIES

SECTIE ZUID-OOST
Predikant: ds. R. (Richtsje) Abma
Simon Vestdijklaan 14, 2343 KV Oegstgeest
Tel.: 06- 83 11 66 26
e-mail: richtsjeabma@gmail.com

SECTIE NOORD-WEST

Predikant: ds. R.C. (Rian) Veldman
Martinus Houttuynhof 73,2341 PP Oegstgeest
tel.: 06 - 14 27 30 13,
e-mail: ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl

www.pgoegstgeest.nl



Zendingsbus e.d.

Per 1 september a.s. verandert de bestemming van de zendingsbus in de Regenboogkerk en later in de Groene of Willibrordkerk. Gedurende het komende jaar is de inhoud bestemd voor een Zendingsproject van Kerk in Actie: het opleiden van sociaal bewogen predikanten in Colombia, Zuid-Amerika. Dit project maakt het mogelijk voor de op te leiden predikanten om zich te bekwamen in praktische theologie en om stage te lopen bij kansarme jongeren.

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd, verjaagd uit hun huis en van vertrouwde plekken. In deze context moeten predikanten hun werk doen, hun pastorale en diaconale taken verrichten. Kerk in Actie heeft Jeannet Bierman (foto) uitgezonden als docent praktische

theologie. Met haar studenten onderzoekt zij wat er leeft in kerk en samenleving. Zo rust ze toekomstige predikanten toe om straks, samen met gemeenteleden, om te zien naar anderen. Uw regelmatige giften worden zeer op prijs gesteld en deze inzameling wordt van harte aanbevolen door de taakgroep diaconie van de Protestantse Gemeente Oegstgeest.

Martine Delver

Zie ook <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/>



De kracht van verhalen



Waar geloof jij in?

Wat heb jij lief?

Wat wil jij doorgeven?

Zo begon ik ooit met schrijven. Na het jarenlang vertellen van verhalen 'uit mijn hoofd'. En geef ik deze liefde graag door.

De gouden sleutel

*En toen gaf ze de sleutel door
niet die van oeverloos verlangen
maar die kleine gouden
die van spelen
van hutten bouwen
in het zomerbos
achter de grote poort*

*Het bos van hoog en laag
dik en dun
vlier en oude eik
mus en eekhoorn
muis en vlinder*

*En als de poort dan
open is
kan het feest beginnen
zoeken we de dikste takken
bouwen we ons sprookjeshuis
bij de hoogste boom...*

Lilian Hoogendoorn
augustus 2024

Ik geloof in de kracht van verhalen. In de magie die vaak in verhalen besloten ligt. Het avontuur, geloof in iets... Dus geef ik graag verhalen door. Verhalen die ik zelf bedenk en schrijf. Maar ook verhalen die al duizenden jaren bestaan en eeuwig mooi blijven. Of spannend.

Verhalen doen leven, verlangen. Verhalen kunnen hoop geven, moed en vertrouwen.

In wie je bent, in wat je betekent, in wat je doet. Voor jezelf, voor anderen en samen met anderen.

"Mama, haal hoofd...", zei mijn dochter vroeger als ik haar op zondag mee het bos in nam en ze 'moest' wandelen. Ze bedoelde met 'haal hoofd', dat ze een verhaal uit mijn hoofd wilde horen. Moeiteloos liep ze dan uren in onze geliefde Anserdennen.

Zal er ooit een dag van vrede

*Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?*

*Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?*

*Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.*

*Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.*

*Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.*

*Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.*

Lied 462 uit het Liedboek 2013
tekst: Henk Jongerius
melodie: London 1863
© Gooi en Sticht
Muziek: Frank van Essen (arrangement),
Allard Gosens, Jan Willem van Delft en
Sjoerd Visser

Op weg naar de Vredesweek

Samen voor Vrede. Nu! Dit is het thema van de Vredesweek 2024. Het klinkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend, maar het is zo moeilijk. Erger nog, vrede schijnt wel onmogelijk geworden. Het lijkt erop dat alleen nog naïevelingen in vrede geloven.

Koos van der Bruggen

Ook hier in Nederland worden de tegenstellingen steeds harder en onverzoeplijker. Dat is op veel terreinen het geval, maar het geldt zeker voor de oorlog in Gaza. Helaas hebben de terreur van 7 oktober en de reactie van Israël geleid tot nieuwe vormen van antisemitisme. Gevolg is evenwel ook dat organisaties en personen die opkomen voor de Palestijnen al heel snel van antisemitisme worden beschuldigd zonder dat aandacht wordt besteed aan hun vaak gerechtvaardigde klachten over de wijze waarop Israël de strijd in Gaza voert. De lijdende mensen aan beide zijden van het conflict wordt uit het oog verloren.

Het Samen voor Vrede waar de Vredesweek voor pleit is in de praktijk vaak wel erg ver weg, ook in de christelijke kerken. De verdeeldheid tussen gelovigen die onvoorwaardelijk achter Israël staan en mede-gelovigen die even onvoorwaardelijk kiezen voor de onderdrukte Palestijnen lijkt onoverkomelijk. En elke dag dat de oorlog voortduurt, dat de gijzelaars gevangen blijven en dat luchtaanvallen veelal Palestijnse kinderen treffen, wordt die kloof groter.

Hoe daarmee om te gaan in de plaatselijke kerken? Ook hier kennen we de verdeeldheid over de conflicten die onze wereld teisteren. Laten we daarover vooral in gesprek blijven zonder elkaar te verketteren of te beschuldigen. En dat is al moeilijk genoeg, zeker in de Vredesweek als van geloofsgemeenschappen en pastores wordt verlangd dat ze hieraan aandacht besteden. Ik herinner

me nog dat ten tijde van de kernwapende-batten veel voorgangers als een berg opzagen tegen het houden van een preek in de Vredesweek. Je kon het immers nooit goed doen. Ook nu zal dat niet anders zijn. Maar de boze buitenwereld negeren is voor een kerk geen optie. De Raad van Kerken Oegstgeest is aan het nadenken over een activiteit waarbij gelovigen en anderen zich kunnen bezinnen op de oorlogen en het geweld in onze wereld, maar meer nog op wegen naar vrede. Hoe dan? Het zou arrogant en naïef zijn als we dat wisten.

Wat we wel weten en kunnen, kan ik niet beter weergeven dan met de woorden van vredesactivist Dion van den Berg: 'We moeten ons niet laten verlammen door de grote problemen van het moment, maar concrete initiatieven versterken en orga-

niseren. We moeten ons daarbij realiseren dat de wereld, in het klein en in het groot, aan verandering onderhevig is. We hebben van doen met nieuwe vragen, zullen ook zelf nieuwe coalities moeten smeden. Dat kan in de eigen woonplaats, dat moet op nationaal niveau, en dat kunnen en moeten we ook doen in de internationale arena. Met de menselijke waardigheid en solidariteit als basis, en interesse in de ander als leidraad, kunnen we een nieuw perspectief op vrede vormgeven. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, willen wij een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we: Samen voor vrede. Nu!'





Geef het door

*Er is mij een hoop geleerd,
wat ik voor waar heb aangenomen,
klakkeloos geaccepteerd,
onbewust van wat zou komen.*

*Toen kwam jij ineens voorbij,
ik ben met je mee gaan lopen.
En gedurende de reis
gingen mijn gedachten open.*

*Ik loop nog op dezelfde weg,
volg nog steeds hetzelfde spoor,
dien nog steeds dezelfde God.
Maar tussen alle regels door
zit meer ruimte dan ik dacht
Liefdevol en onverwacht.*

*Dat, wat ik niet beter wist,
wat goed bedoeld was meegegeven,
kwam nu in een ander licht.
Er staat meer dan is geschreven.*



Dit lied van Marcel en Lydia Zimmer, geschreven door Matthijn Buwalda, raakte mij enorm toen ik het enige maanden geleden ontdekte. Vanuit opvoeding, door generaties heen, neem je soms dingen voor waar aan. Je kunt er zelfs stug in worden, totdat er door omstandigheden aan je fundamenten wordt geram-meld en je gedwongen wordt om op-nieuw te kijken naar jouw waarheden.

Wanneer je Jezus als fundament hebt, kan er gerammeld worden wat je wilt. Er gaan dogma's om, vastigheden worden losgelaten maar de relatie met Hem blijft. Er zit veel ruimte in de relatie met Hem en dat geeft zoveel hoop. Hij laat namelijk niet los. Ik volg een onzeker spoor, ik dwaal wat af, maar steeds ontdek ik ook dat Hij liefdevol en onver-wacht zorgt voor ontmoetingen in Zijn licht.

In mijn dwalen, nieuwsgierig ontdekken blijkt steeds weer dat er ruimte is voor mij. Dat er ruimte is voor een ieder om mij heen. God werpt steeds weer een nieuw licht op zaken. Vanuit Zijn licht en niet vanuit ons oordeel. Dat wil ik doorgeven aan mijn zoon, aan mijn leerlingen, aan generaties na mij. Er is ruimte voor jou, liefdevol, je werd verwacht. Geef het door.

Thera de Vries-Noordhuis
Liefdevol en onverwacht. Tekst & muziek: Matthijn Buwalda en Marcel Zimmer © 2019 Matthijn Buwalda / Celmar Music

Startdag 1 september

In de dienst op 1 september wordt het nieuwe jaarthema bekendgemaakt. Daarna is er volop ruimte voor ontmoeting, met leuke activiteiten en een gezamenlijke lunch.

Wilbert van den Hout en Alexander Bosma

Uit de Kerkenraad

Op 8 september zullen Wouter Koning en Femke Siebesma-Mannens bevestigd worden als ouderling kerkdiensten respectievelijk diaken. Zij volgen Erik van Pijkeren en Dirk van Ommen op.

Pauline Bos-van der Wel, scriba

Wist u dat...

... onze vertrouwenspersonen onlangs aan de kinderen uitleg hebben gegeven over hun werk en een kistje hebben geïntroduceerd, waarin kinderen een briefje kunnen doen als zij contact willen hebben met een van hen...

... geregeld mensen vanuit het AZC Was-senaar naar de Arabischstalige diensten komen die om de week op zondagmiddag in de Rehobothkerk worden gehouden... Zie het rooster van *Diensten en vieringen* op pagina 14.

... en dat op 26 september weer een introductietraject start van vier avonden, waarop tijdens en na een gezellige maaltijd gemeenteleden vertellen over de geschiedenis, de hoofdkenmerken en de activiteiten van onze gemeente.

Uit de gemeente

Op 20 juli ontvingen Stephen en Marjolein Teeuwen-Bouterse een zusje voor Sarah: Lotte Vera.

Eke de Gier-van der Jagt

Scriba Pauline Bos-van der Wel
e-mail: scriba@ngkoegstgeest.nl
Contactadressen kolommen: Thera de Vries-Noordhuis, thera_noordhuis@hotmail.com en Eke de Gier-van der Jagt, gierennest.eke@kpnplanet.nl
Zie ook: facebook.com/ngkoegstgeest

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Samenkomsten: Duinzigtcollege,
Wijtenbachweg 23.
Predikant: ds. P. (Pieter) Kleingeld,
Oude Rijsburgerweg 54,
2342 BC Oegstgeest, tel.: 06 42 87 38 60,
e-mail: pieterkleingeld@pm.me
Predikant: ds. A. Bosma,

e-mail: alexanderbosma95@gmail.com
tel.: 06 57 58 98 17
Pastoraal werker: Alice Siepeling,
e-mail: aliciesie@xs4all.nl, tel. 06 10 89 96 22
Voorzitter kerkenraad: Wouter Pieper, e-mail:
voorzitter@ngkoegstgeest.nl, tel. 06 - 41 81 74 04

www.ngkoegstgeest.nl

Boekbespreking

Over de dood en het leven daarna

Op verzoek van een lezer geven we hier aandacht aan het boekje van dr. Elisabeth Kübler-Ross 'Over de dood en het leven daarna'. Hoewel de psychiater al in 2004 is overleden, worden haar boeken, die in meer dan twintig talen zijn vertaald, nog steeds gelezen. Dit boekje uit 1985 kreeg in 2023 de 31^e druk. Wat maakt het zo bijzonder?

Gerda Heslinga

Vragen over leven na de dood zijn van alle tijden en blijven fascineren. Dr. Kübler-Ross raakte steeds meer geïnteresseerd in het onderwerp door verhalen van haar patiënten op de grens van leven en dood. Zij werkte met kinderen en volwassenen in hun laatste levensfase. Bij het naderen van de dood hoorde zij hen vertellen over gestorven geliefde personen die zij zagen en die hen opwachtten. In die sterfbedvisioenen kwamen veel elementen overeen en dat bracht haar er toe er uitgebreid onderzoek naar te doen. Zij is een autoriteit geworden op het gebied van het onderzoek naar sterven en dood. Naast de sterfbedvisioenen bestudeerde zij twintigduizend situaties van mensen over de hele wereld die klinisch dood verklaard waren en weer tot leven kwamen. Velen meldden een buitengewone ervaring in hun bewustzijn die hun leven voorgoed veranderde.

De dood bestaat niet

In dit boekje zijn drie lezingen gebundeld die Elisabeth Kübler-Ross omstreeks 1980 gehouden heeft voor vakgenoten.. Op basis van veel onderzoek concludeert zij dat er geen dood bestaat en dat angst voor de dood niet nodig is. 'De dood is een overgaan in een nieuwe bewustzijnstoestand, waarin men doorgaat met voelen, zien, horen, begrijpen, lachen en waarin men de mogelijkheid heeft om zowel qua ziel als qua geest te groeien'. Zij vergelijkt het sterven van een mens, waarbij de ziel het aardse lichaam verlaat, met het kruipen van een vlinder uit zijn cocon. In de volgende, buitenlichamelijke fase, beleven mensen bijzondere dingen en zijn zij verlost van de pijn en lichamelijke kwalen, waarmee degenen die terugkeerden in hun aardse lichaam weer te maken kregen.

Leren liefhebben

Dr. Kübler-Ross wil doorgeven wat zij leerde van haar patiënten met buitenlichamelijke waarnemingen, die hun bestaan zo op zijn kop hadden gezet. Zij hadden een onuitsprekelijke ontmoeting gehad met een Lichtbron, die louter Liefde was. Zij hadden hun leven als een film aan zich voorbij zien trekken en werden zich bewust van de gevolgen van hun daden voor hun medemensen. Zij zagen in waar het in het leven werkelijk om gaat: onvoorwaardelijk leren liefhebben. Die les wil de psychiater haar publiek meegeven.

Het wetenschappelijk onderzoek naar Nabijde-dood ervaringen (NDE) is doorgestaan, nu al meer dan 45 jaar. Cardioloog Pim van Lommel heeft naam gemaakt met zijn boek *Eindeloos bewustzijn*. En neurochirurg Eben Alexander maakte zelf een NDE mee toen hij klinisch dood was verklaard. Dat veranderde zijn tot dan toe materialistische wereldbeeld totaal. Toch, evenals psychiater Kübler-Ross worden ook de hedendaagse onderzoekers niet geloofd door collega's die blijven doen alsof alleen de fysieke werkelijkheid bestaat. Misschien kunnen zij daar het beste net zo laconiek op reageren als de psychiater deed, namelijk dat zij er bij hun sterven later vanzelf wel achter zullen komen dat er geen dood is.



Diensten en vieringen

voor de periode van 24 augustus tot en met 27 september 2024

Protestantse Gemeente te Oegstgeest

Alle vieringen zijn ook op afstand te volgen via Kerkdienstgemist.nl

REGENBOOGKERK

zo 25 aug 10.00 ds. R.C. Veldman, **Ambtsdragerszondag**
zo 01 sep 10.00 ds. R. Abma
zo 08 sep 10.00 ds. R. Abma, **Startzondag**
zo 15 sep 10.00 ds. R.C. Veldman
zo 22 sep 10.00 ds. R. Abma, **Maaltijd van de Heer**

GROENE OF WILLIBRORDKERK

Elke dinsdag 8.30 Dagwacht
Elke donderdag is de kerk van **16-17 uur** open voor bezoek of om een kaarsje te branden.

Autodienst

zo 25 aug Marianne Smit-Jellema 517 41 69
zo 01 sep Thijs Breet 06-12 55 44 78
zo 08 sep Evert Wieman 517 22 22
zo 15 sep Cobie Visee 06-27 32 30 38
zo 22 sep Ed Noordijk 517 10 36

Taizévieringen

Zondag 25 aug. 19.00 uur Rehobothkerk
Zondag 29 sep. 19.00 uur Groene Kerk

Wie meerstemmig mee wil oefenen, dat kan vanaf 18.30 uur.

Van harte welkom!

DUINZIGTCOLLEGE

Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Voor actuele informatie: www.ngkoegstgeest.nl
Via deze website kan meegekeken worden.

zo 25 aug 10.00 ds. Pieter Kleingeld
zo 01 sep 10.00 ds. Alexander Bosma, Pieter Kleingeld, **Avondmaal**
zo 08 sep 10.00 ds. Alexander Bosma
zo 15 sep 10.00 br. Wim Zomer
zo 22 sep 10.00 ds. Pieter Kleingeld

Arabischtalige diensten

Steeds de eerste en derde zondag van de maand, met Nederlandse vertaling
Tijd/locatie: 14.00 uur, Rehobothkerk
Voorganger: ds. P. Kleingeld

R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD

Zie www.parochie-augustinus.nl voor de actuele **livestream**.

Voor een **biechtgesprek** kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938.

Voor **vervoer naar de kerk** kunt u contact opnemen met mw. Gabriëlle Walter: 071 517 3287.

21^e zondag door het jaar

za 24 aug 19.00 **Viering in Wassenaer**
zo 25 aug 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Gemengd koor

22^e zondag door het jaar

za 31 aug 19.00 **Viering in Wassenaer**
zo 01 sep 11.00 Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb/
diaken P. Winnubst,
Dameskoor

23^e zondag door het jaar

za 07 sep 19.00 **Viering in Wassenaer**
zo 08 sep 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken,
Gemengd koor

24^e zondag door het jaar

za 14 sep 19.00 **Viering in Wassenaer**
zo 15 sep 11.00 Eucharistie,
mgr. A. van Luyn sdb/
diaken P. Winnubst,
Schola

25^e zondag door het jaar

za 21 sep 19.00 **Viering in Wassenaer**
zo 22 sep 11.00 Eucharistie,
pastoor R. Franken/
past. werker S. Zuidersma

Inzameladressen voor de Voedselbank

**Inzameladressen Voedselbank Leiden/
Katwijk met tijdstippen en plaatsen**

■ Protestantse Gemeente Oegstgeest:
Inzameling elke laatste zondag van de maand in de Regenboogkerk, voor en na de dienst, 9.45 - 11.30 u.

VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH

De vieringen zijn op vrijdagochtend in de Grote Zaal. U kunt zich als vrijwilliger melden via 06 2894 8089 of judith.vandervis@marente.nl (di. en do.) of via 06-12 20 91 91 of christa.vandersman@marente.nl. (di.)

vr 23 aug 11.00 RK, pastor
Peter van Beurden
vr 06 sep 11.00 PKN, ds.
Pieter van der Ende
vr 20 sep 11.00 RK, pastor
Kees van Vliet

PAULUSKERK, VOLLE EVANGELIEGEMEENTE

Zondagsdienst 11.00 Arnold & Hind Verduijn

REGENBOOGKERK, ADVENTKERK

Zaterdag 10.00 Bijbelstudie;
11.00 Eredienst

DORPSCENTRUM, St. Evangelische Gemeenschap

zo 25 aug 10.00 H. Koehorst, Mijdrecht
zo 01 sep 10.00 P. Stolk, HI-Ambacht
zo 08 sep 10.00 W. Jansen, Nijkerk
zo 15 sep 10.00 J. Nugter, Valkenburg ZH
zo 22 sep 10.00 W. v.d. Velden, Putten

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDEN, HOUTLAAN (voorheen Diaconessenhuis)

De diensten zijn er op zondagochtenden in de kapel om de 14 dagen, van 10.15 tot 11 uur.

zo 1 sep 10.15 ds. Elke Herlaar (Geestelijk verzorger Alrijne Leiderdorp)
zo 15 sep 10.15 pastor Henk de Groot
zo 29 sep 10.15 voorganger Jan Koeleman

Varia-agenda



Verbinden. Vertrouwen. Vervullen.

Elk jaar organiseren wij de Voorjaars- en de Najaarsconventie. Voor jong en oud een absoluut en niet te missen hoogtepunt! Vijf dagen ontmoeten, vieren, ontdekken, bijpraten, stilte, lofprijzen, bidden en nog veel meer. De Najaarsconventie van de Charismatische Werkgroep Nederland (CWN) wordt gehouden van donderdagmiddag tot en met zondagmorgen in de herfstvakantie van midden/noord: 31 oktober tot en met 3 november 2024. Elke Conventiedag start met een lofprijzing en een lezing rond het Conventiethema. In de middag kun je deelnemen aan één van de aange-

boden workshops en 's avonds is er een viering, gebedsdienst of optreden. Daarnaast zijn er regelmatig avondmaal- en eucharistievieringen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de Conventie en een accommodatie reserveren via het boekingsysteem van de CWN. Meer informatie hierover volgt wanneer de inschrijving opengaat, doorgaans op 1 september. Houdt hiervoor deze website en e-mailing in de gaten. Wil je deze e-mailing ontvangen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat: secretariaatCWN@CWN-CWJ.nl.

Impressies uit Taizé

Wij gingen met 7 verspieters op weg naar de broeders van Taizé, via Reims (foto). Wij ontdekten daar hoe mooi en inspirerend het is om met duizenden jongeren van over de hele wereld samen te zingen, bidden, stil te zijn, te luisteren en diepgaande gesprekken te voeren. Over bijbelverhalen, maar ook over ons eigen leven, over geloof en twijfel, over hoop en wanhoop, over vriendschap en liefde. We ontmoetten mensen uit heel veel verschillende Europese landen, maar ook uit andere werelddelen. Er was zelfs een bus met mensen uit Oekraïne. We waren getuige van een broeder die zijn levenslange gelofte aflegde. We maakten nieuwe vrienden, ervoeren wat ge-

meenschap is, eenheid in alle diversiteit. We leerden nieuwe liedjes en nieuwe dansjes, tenten opzetten en afbreken. We zagen de zon opkomen en 's nachts een prachtige sterrenhemel. De een zei: een perfecte balans: 50% de pracht van de kerk en 50% een gezellig campinggevoel. De ander zei: ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld, hier maakt het niet uit wat je levensgeschiedenis is: je bent welkom. Weer iemand anders zei: het is niet te beschrijven hoe het voelt om met zoveel mensen te zingen, zittend op de grond. Je voelt het in je hele lichaam, iets van Gods aanwezigheid resoneert. Alle zeven zeiden we: dit is onvergetelijk. Volgend jaar gaan we weer!

Ga je mee? Laat het ons weten!

Rian Veldman en
Maartje de Heij

Van links naar rechts:
Hugo, Jasmijn, Ben,
Cécile, Maartje (beetje
verstopt op de 2e rij),
Marietta en Rian.



Vasthouden en doorgeven

Handreiking voor het overdragen van een bijbels wereldbeeld aan de volgende generatie: Wilma Samyn en Marieke den Butter



In dit boek voor opvoeders worden vragen over actuele thema's door de lens van een historisch christelijk perspectief beantwoord. Kinderen worden onderwezen... is het niet door hun opvoeders, dan wel door de seculiere wereld waarin ze leven. Het boek biedt een beperkt aantal onderwerpen, waarin de auteurs lezers willen aanmoedigen om het gesprek met de volgende generatie aan te gaan. Het gesprek in het gezin, maar ook in de kerk en op school. De auteurs hopen dat dit boek een hulpmiddel mag zijn in het doorgeven van een bijbels wereldbeeld aan de volgende generatie, zodat zij een vaste grond hebben om op te staan of op terug te vallen. *Vasthouden en doorgeven*, Wilma Samyn en Marieke den Butter; juli 2024, uitg. Groen, EAN 9789088973796

Activiteiten Raad van Kerken

Als het goed is heeft u inmiddels het nieuwe Groene Boekje gekregen met als thema DOORGEVEN. Daarin vindt u de activiteiten van de Raad van Kerken voor het de komende seizoen 2024/2025.

Voor meer info zie elders in dit blad, het jaarprogramma (het Groene Boekje), en www.raad-vankerkenoegstgeest.nl



Open Kerken tijdens het Osgerweekend

Tijdens de Open Monumentendagen (OMD) zijn de Regenboogkerk en Groene Kerk geopend.

- Traditiegetrouw opent het Jeugd Symfonie Orkest het Osgerweekend met een concert in de Groene Kerk. Dit is op vrijdagavond 13 september. Het thema van de OMD is dit jaar *'routes, netwerken en verbindingen'*.
- Op zaterdag 14 september zal aan dit thema aandacht worden geschonken als de Groene Kerk is geopend. De historicus Jaap Lammers houdt dan een lezing onder de titel *'Wegen naar Willibrord'*. Maciej Wierzchowski, organist, musiceert.
- Voor een klim naar de nok van de Groene Kerk kunt u zich melden bij Aad den Heijer.
- Rien van Elsacker verzorgt in de ochtend en middag een rondleiding over de begraafplaats. Voor kinderen van de bovenbouw is er een speurtocht op een iPad.
- Op zondagmiddag 15 september zal het blokfluit-ensemble Praetorius twee maal een concert geven in de Regenboogkerk. Het volledige programma en de tijden vindt u op: www.pgoegstgeest.nl en op de website van Osger: www.openmonumentendagoegstgeest.nl.

Dringend NIEUWE BEZORGERS voor OKe nodig!

Vele vrijwilligers maken het mogelijk OKe ongeveer 9 keer per jaar bij u thuis te bezorgen. Voor 5 wijken zijn we per direct op zoek naar nieuwe bezorgers: wijk **Rijnsburgerweg** 123-195 en **Leidsestraatweg** oneven zijde, wijk **Terweeweg** 59-79 en 108-152, wijk **P. Heinlaan** 1-31 en 2-42, wijk **Witte de Withlaan** en wijk **Arthur van Schendelpad**, **Klein Proffijntlaan** 56-86 en **M. ter Braaklaan**. We zoeken nog een bezorger per januari 2025 voor wijk **J.C. Bloemlaan**. Daarnaast kunnen we altijd mensen gebruiken die, indien nodig, de vaste bezorgers kunnen vervangen. HELP ONS! Kom ons versterken met de bezorging van OKe en stuur een mail naar bezorgdienstoke@gmail.com of bel met Gwenny Kouwenhoven 06-49 90 04 69.



Boekpresentatie 'van liefde, aanvaarding, spelen & troost'

Op 7 september aanstaande om 11.00 uur presenteert Lilian Hoogendoorn haar nieuwe boek *'Van liefde, aanvaarding, spelen en troost'* in de Groene Kerk.



Een bundel met gedichten en verhalen. De presentatie zal muzikaal worden begeleid met zang en piano door Mart Binnendijk, Netty Moolenaar, Marleen van Waveren en André Hoekema.

Na afloop van de presentatie is er in het Willibrords Erf gelegenheid om na te praten met een drankje. U bent van harte welkom om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.

Tot slot...

Gebed om kalmte

**God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid
te maken.**

**Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad
naar de vrede.
Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed,
te aanvaarden zoals hij is,
niet zoals ik zou willen.**

**Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal
rechtzetten
als ik me aan Uw wil overgeef.
Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn
en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het
volgende leven.**

Amen.

Naar een gebed van Franciscus van Assisi